

35^e Jaargang, no. 1038 – 25 november 2011

KERKDIENSTEN

Zondag 27 november 2011

10.00 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal
Introïtuslied: Ps. 132 : 9 en 10
18.30 uur: Ds. J.B. Kamp, Heteren
Introïtuslied: Ps. 133 : 2 en 3
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 4 december 2011 – Uitzending via Radio Lingewaal

10.00 uur: Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 134 : 1 en 3
18.30 uur: Ds. J. Niessing, Lienden
Introïtuslied: Ps. 135 : 9 en 10
1^e collecte: Deelgenoten
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Kinderoppas

27 nov: Linda Duizer en Roxanne
4 dec: Marleen Ruitenburg en Annette

Schoonmaakrooster

28 t/m 2 dec: Mw. Kruis, Mw. van der Weerd
5 t/m 9 dec: Mw. van Brakel, Mw. Kornet

MEDITATIE



Advent: uw Koning komt!

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.

Matt. 25: 1

U kent de gelijkenis wel. Vijf waren dwaas, vijf waren wijs. Hun wijsheid bestond daarin dat ze olie bij zich hadden. Deze gelijkenis wijst ons erop bedacht te zijn op de voorbereidingen, om klaar te zijn als de Bruidegom komt, de Heere Jezus.

In onze tijd gaat het niet meer om olie. Tenslotte is de olie uit het verhaal van Jezus niet meer dan een beeld, een beeld voor iets anders: de ware wijsheid. Wijs zijn zij, die gemerkt hebben dat men zijn tijd niet moet verkwanselen. Wie zijn tijd verkwanselt, leeft niet. De tijd is ons gegeven om gevuld te worden met leven! Waarom verkwanselen we dan de tijd, wanneer wij willen leven?

De tijd is ons gegeven, opdat wij het leven ontdekken. Het leven ontdekt men door Hem, die het Leven Zelf is. Die gezegd heeft: Ik ben het Leven. Wie dat leven wil ontvangen, moet naar Hem vragen die het Leven is. Die moet boeken lezen, waarin over dit Leven, dat Jezus Christus bedoelt, wordt gesproken. Het is een rijk leven, vol vreugde en opgewektheid, vol vergeving en dankbaarheid. Ach, hoe zal ik onder woorden brengen hoe rijk het leven is, als men de Heere Jezus heeft leren kennen! Daarom een hartelijk advies: verkwansel uw tijd niet. Wie zijn tijd verkwanselt, verknoot zijn kans op waarachtig leven.

Wordt het niet hoog tijd over te gaan tot de lectuur van dat ene Boek, dat van dat Leven spreekt? Wie het niet leest, verkwanselt zijn tijd.

U weet toch welk Boek hier wordt bedoeld? Het wijst u de weg die u in wijsheid moet gaan uw Koning tegemoet. Want: Hij komt...!

Ds. J. Broekman.

UIT DE GEMEENTE

Zieken



Er zijn nogal wat gemeenteleden die in spanning verkeren omtrent de ziekte die zij hebben. Het valt ook lang niet altijd mee al die onderzoeken te moeten ondergaan en dan weer een nieuwe uitslag te verwerken krijgen. Daarom leven we met hen mee en bidden voor

hen, in de kerk en in de persoonlijke voorbede. Ik bemerk dat er vanuit de gemeente ook veel bemoedigende kaartjes gestuurd worden naar de zieken en dat is fijn te horen en doet de zieken goed.

In het Beatrixziekenhuis verblijft nog steeds mevr. A. Kalkman, Breede Kampen 20. Er vinden veel onderzoeken plaats, maar er is nog niet veel vooruitgang.

Mevr. E. Wellner- van Meeteren, Breede Kampen 16, heeft onlangs een tweede operatie ondergaan en binnenkort wordt bekend hoe de verdere behandeling zal zijn.

Mevr. N. Hijkoop- Maat, Bloklandweg 3, is maandag jl. in het Beatrixziekenhuis opgenomen om het gezwel in haar dikke darm te laten verwijderen. Het is een zware operatie en het proces van genezing vraagt veel geduld.

Mij is ook ter ore gekomen dat de heer D. de Waal uit Avondlicht in het Rivierenlandziekenhuis in Tiel is opgenomen. En van de heer J. de Bruin, ook uit Avondlicht, nemen de krachten af.

Al met al zijn er heel wat zorgen. Maar de apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief: *Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.* Laten we dat dan maar doen. Dat bemoedigt...dat troost...

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).

Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:

Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam

Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1

Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: in den Bogerd

Mw. Overheul-van Weelden, afd.: Klaverhof

"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling "De Krieken", Haaften

Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.

Henny van der Meijden, Woonvoorziening de Lei, Pearl Buck-erf 167,
3315 BD Dordrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.

In Memoriam

Op de leeftijd van 94 jaar overleed op 11 november 2011 toch nog vrij plotseling *Gijsbertus Duizer*, gewoond hebbend aan de Nieuwe Steeg 12. Daar moest hij zijn bedroefde vrouw achterlaten, na 58 jaar samen op die plek gewoond te hebben.

Gijs Duizer werd in de polder geboren, in een tijd dat er nog nauwelijks verharde wegen waren. Hij groeide op met twee zussen in de crisistijd en dat is geen gemakkelijke tijd geweest. Ook in de oorlogstijd heeft hij veel meegemaakt. Met name de bombardementen maakten veel indruk op hem, wat in zijn latere leven vaak naar boven kwam. In die tijd begonnen ook de woorden uit Psalm 103 een belangrijke rol in zijn leven te spelen: *Gelijk het gras is ons kortstondig leven...* Maar zijn leven ging door en de langste tijd van zijn werkzame leven werkte hij op de steenfabriek. In 1953 trouwde hij en vanaf dat moment woonde hij aan de Nieuwe Steeg. Daar liggen veel herinneringen. Daar werden de kinderen geboren. Daar was hij altijd in de tuin te vinden. Hij was een buitenmens. En wat hij in de natuur beleefde, beleefde hij ook in zichzelf: opgroeien en neergaan, leven en dood. Hij dacht veel over de dingen na, maar kon het soms moeilijk verwoorden. Lange tijd leefden zij samen, totdat... hij naar buiten liep naar de brievenbus...hij viel...en de gevolgen kwam hij niet meer te boven.

Aan de ene kant was er in zijn leven de angst om te moeten verschijnen voor de rechterstoel van God, aan de andere kant was er zijn vertrouwen op de Heere en kon hij zijn moeilijkheden overgeven in het gebed. Hij was een biddend en godvrezend man.

Psalm 103 werd waarheid in zijn leven. De wind kwam... de steel knakte. We overdachten deze Psalm op 15 november in de rouwdienst in de kerk, die voorafging aan de begrafenis. We werden bepaald bij de vergankelijkheid van het leven, maar ook bij het vervolg van deze Psalm: *Maar 's Heeren gunst zal*

Mevr. Van Kuilenburg € 10,00 voor het kerkblad
Ouderling van Arkel € 5,00 voor de dankstond
Ouderling kerkrentmeester A. Hobo € 30,00 voor de dankstond
Ouderling Ruitenburg € 10,00 op huisbezoek
Mevr. J. de Fockert € 20,00 voor de kerk

Voor al deze giften hartelijk dank

R O N D O M H E T W O O R D

Diensten

In de maand november heb ik veel diensten moeten leiden en dus veel preken moeten maken. Daarom heb ik de komende zondag, de eerste advent, een zogenaamde vrije zondag. Dat betekent dat ik nu maar één dienst heb aan te kondigen waarin ikzelf hoop voor te gaan. Ik wil in de Adventstijd graag preken over twee liederen, namelijk de Lofzang van Elizabet en de Lofzang van Zacharias. Deze beide oude mensen hebben gezongen over het heil dat in de wereld zou komen. Het is goed daar in de Adventstijd eens de vinger bij te leggen.

Op D.V. zondag 4 december a.s. hoop ik in de morgendienst voor te gaan. We lezen Lukas 1: 26-45. In het laatste vers (45) lezen we de Lofzang van Elizabet: *Zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.* Het thema van de preek is dan bijna vanzelfsprekend: *Zalig wie gelooft.*

De Adventstijd staat weer voor de deur. We zeggen dan dat we ons voorbereiden op het Kerstfeest. En dat doen we door te denken aan de komst van de Heere Jezus in de stal van Bethlehem, maar ook door eraan te denken dat Hij eens zal wederkomen in eer en heerlijkheid. Als we dat bedenken dan begrijpen we dat de Adventstijd een tijd van boete en inkeer was. Daar is helaas in onze tijd niet veel meer van over.

Hebt goede diensten, ook met de gastvoorgangers!

Kringen

Deze keer heb ik maar één kring aan te kondigen:

Op dinsdag 6 december hoopt de kring 'Groeien in geloof' weer bij elkaar te komen in het kerkelijk centrum. Aanvang: 20.30 uur.

Aangenomen en bedankt

Dankbaar ben ik dat Richard van Mourik zijn benoeming tot ouderling heeft aangenomen. Er is veel geworstel en gebed aan vooraf gegaan, maar toch mocht hij samen met Wietske de weg open zien, waartoe de Heere hem geroepen heeft. We lazen met elkaar: *Vertrouw uw weg aan*

de HEERE toe (...) en Hij zal het doen. In dat vertrouwen mag hij toelevan op het moment dat hij in het ambt bevestigd zal worden.

Arend van Rossem zag die weg niet open. Hij mag doorgaan met het vele zegenrijke werk dat hij al in de gemeente doet. Ook jullie beiden veel vertrouwen toegewenst.

Bloemenactie/kerststerren

Op vrijdag 9 december hopen we de jaarlijkse kerststerrenactie te houden. De huis-aan-huisverkoop start 's morgens rond een uur of negen. Veel vrijwilligers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Er zijn echter nog meer mensen nodig om te helpen. Wie zin en tijd heeft om te helpen, kan zich melden bij Henk en Marianne van Mourik (0418-581966, 06-53172474, of mourik59@kpnplanet.nl). Ook als u een beperkt aantal uren kunt helpen, kunnen we uw hulp goed gebruiken. De verkoop heeft plaats vanuit het kerkelijk centrum.

Mensen die niet thuis zijn maar toch graag een kerstster willen kopen, kunnen vooraf reserveren bij Koos de Fokkert (0418-581578).

Dankdagcollecte

De in het vorige kerkblad vermelde tussenstand van de dankdagcollecte was € 2.410,50. Nagekomen is een bedrag van 672 euro, waarmee de voorlopige (?) opbrengst nu € 3.082,50 is.

Wie nog een gift wil overmaken kan dat contant doen, of via de bankrekeningnummers 3280.00.531(Rabobank) of 950.925 (ING). Steeds onder vermelding van 'dankdagcollecte'.

Kerkbalans

De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2012 zijn al weer gestart. Nog niet alle toezeggingen voor 2011 zijn binnen. Wellicht is het nu een goed moment om even na te gaan of u uw toezegging van begin dit jaar al hebt omgezet in een concrete bijdrage.

U kunt uw gift overmaken via Rabobank 3280.00.531 of ING 950.925. Graag onder vermelding van 'kerkbalans 2011'.

Gezamenlijke ontmoetingsavond

De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente houden D.V. **woensdag 30 november** weer een gezamenlijke ontmoetingsavond, dit keer in de gereformeerde kerk aan de Achterweg. Aanvang 19.45 uur.

Dr. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden hoopt een lezing te houden over het onderwerp '**Waar komt het kwaad vandaan?**' (Over God, schepping, evolutie en de oorsprong van het kwaad).

Het is een van de diepst ingrijpende vragen waar mensen mee kunnen zitten. Maar mag je wel antwoord geven op die vraag? Want is niet elk antwoord dat je met je verstand geeft een klap in het gezicht van degene die lijdt? Toch blijft de vraag gesteld worden: 'Al die oorlogen, al die ziekten, al die aardbevingen. Waar is God?' Of: 'Als God almachtig is en volmaakt goed, zoals de kerk belijdt, waarom is er dan kwaad?'

Dr Van Veluw heeft jarenlang studie gemaakt van dit thema. Op de ontmoetingsavond wil hij ons door de doolhof van vragen over het kwaad heenleiden. Ook hopen we te kijken in welke richting we een Bijbels antwoord moeten zoeken.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Acceptgiro kerkblad

In het vorige kerkblad trof u de halfjaarlijkse acceptgiro voor het kerkblad aan. Graag brengen we die nog even onder uw aandacht. Uw bijdrage wordt gebruikt om het veelgelezen kerkblad financieel in stand te kunnen houden. Mocht u de acceptgirokaart kwijt zijn geraakt: het banknummer voor giften voor het kerkblad is 3280.24.643

Verkiezingen kerkenraad

Tegen de vijf kerkenraadsleden die zich herkiesbaar hebben gesteld, zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen tegenkandidaten ingediend. Dat betekent dat de ouderlingen T.J. Hijkoop en A. Ruitenburg, diaken A. van Mourik en de ouderlingen-kerkrentmeester A.J. Hobo en D. de Joode voor een periode van vier jaar zijn herkozen.

Voor de twee vacatures ouderling is binnen de daarvoor gestelde termijn één naam vanuit de gemeente ingediend. Dat betekent dat op basis van artikel 6.6.c van ordinantie 3 van de kerkorde, de kerkenraad geen dubbeltallen hoeft te stellen maar over kan gaan tot benoemen.

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 9 november heeft de kerkenraad in de ene vacature ouderling benoemd de heer A.F. van Rossem (Breede Kampen 3). In de andere vacature ouderling is benoemd de heer J.J. van Mourik (Breede Kampen 14).

De termijn om de benoemingen af te wegen is inmiddels verstreken. De kerkenraad kan meedelen dat de heer Van Rossem heeft bedankt voor zijn benoeming. De heer Van Mourik heeft zijn benoeming aangenomen.

De kerkenraad beraadt zich op de verdere procedure.

Deo Volente begin volgend jaar worden de vijf herkozen broeders herbevestigd en de heer Van Mourik bevestigd in het ambt. Nadere mededelingen volgen in het kerkblad.

De kerkenraad vraagt de gemeente de herkozen broeders, de heer Van Mourik en de heer Van Rossem op te dragen in haar gebed.

Wie vragen heeft over de gevolgde procedure kan contact opnemen met de scriba, D. de Joode (0183-637092; ddejoode@planet.nl).

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
01-12	H.J. de Man-van Baalen	88	Kromme Akkers 9
07-12	A.A. Blom-van der Velden	88	Zorgcentrum Avondlicht

Onderhoudswerkzaamheden kerk.

De onderhoudswerkzaamheden aan de dakvoet en de gootlijst aan de linkerkant (zuid-westkant) van de kerk zijn inmiddels voltooid. De muurplaat is hersteld, waarbij er ongeveer vierenhalve meter is vervangen en de constructie is verbeterd door het aanbrengen van enkele extra verbindingen (in vaktermen: blokkeels) tussen de muurplaat en de halfspanten. Er is een nieuwe dakgoot aangebracht en de gesmeerde en plaatselijk losgekomen dakpanaansluiting met de voorgevel aan deze kant van de kerk is vervangen door zwaar muurlood. De schoorsteen uit 1955/56 is tot onder de gootlijst afgebroken en afgetopt. Al met al moet één en ander er weer jaren tegen kunnen.

De gootlijst is in de loop der jaren natuurlijk vele malen overgeschilderd, voor een deel nog met ouderwetse lijnolieverf. De oude verflagen waren sterk versteend en verbrokken en het was technisch dan ook nodig om de verf tot op het kale hout te verwijderen. De kerkrentmeesters hebben daarbij een deel van de gootlijst laten onderzoeken door een gerenommeerde kleurendeskundige, de heer Berend Raangs uit Winsum (Gn). Uit zijn onderzoek blijkt dat onder

enkele witte verflagen een crèmegele laag voorkomt, die overeenkomstig vertoont met de aangetroffen (en inmiddels weer aangebrachte) kleurlaag op de kozijnen van de pastorie. Onder deze crèmegele laag bevindt zich de oorspronkelijke kleur: een warme klassieke geelbruine oker.

Vroeger werden kleuren van gebouwen vaak heel doelbewust zó gekozen, dat ze een bijdrage leverden aan de architectonische uitstraling. Die oude kleuren droegen dus bij aan de kwaliteit van een gebouw en onze voorouders verkeerden vaak in een heel wat kleurrijker omgeving dan wij. Veel van deze karakteristieke kleurige afwerking is in de twintigste eeuw overgeschilderd in wit. De kerkrentmeesters hebben besloten de gootlijst weer in de oorspronkelijke warme okerkleur te laten schilderen, die ook goed past bij de bruinpaarse kleur van het metselwerk. De heer Raangs heeft op basis van de oorspronkelijke okerkleur een kleurenschema geadviseerd waarmee de kerk op den duur terug wordt gebracht in de oorspronkelijke kleuren. Het is de bedoeling dat de overige gootlijsten en de dakruiter ook de warme geelbruine okerkleur krijgen zodra schilderwerk noodzakelijk is. De gietijzeren raamharnassen zullen bij een nieuwe schilderbeurt aan de buitenkant een bentheimergrijsgele kleur krijgen. Met deze kleuren zal de karakteristieke uitstraling van het kerkgebouw enorm toenemen.

Zoals u ongetwijfeld hebt gezien zijn de deuren van de kerk inmiddels ook geschilderd. Deze deuren zijn hoogstwaarschijnlijk bij de kerkrestauratie in 1955/56 vernieuwd en volgens de toenmalige smaak uitgevoerd in blank eiken. De schilder heeft ons geadviseerd de deuren dekkend te schilderen, omdat dit technisch beter is voor het behoud. Op basis van het advies van onze kleurendeskundige is dan ook besloten de deuren in het 'monumentengroen' van de deur van de consistorie te laten schilderen.

De kerkrentmeesters.

Laat het even weten

Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met een predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.

Ook uw kerkenraad ziet de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn. Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met hem is noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.

Laat het daarom vooral even weten!

Registratie geboorte / burgerlijke staat

Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden. Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.

In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba. Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Het college van kerkrentmeesters



Bloemengroet

Op 12 november jl. werden de bloemen bezorgd bij mevrouw N. Hijkoop - Bloklandweg 3

Evangelisatieactie

Samen met de Gereformeerde kerk wordt ook dit jaar een huis-aan-huis kerstactie gehouden. Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar een attentie met een begeleidende brief worden aangeboden. Het is de bedoeling dat

dit persoonlijk aan de mensen wordt overhandigd. De evangelisatiecommissie zoekt hiervoor nog mensen die mee willen helpen met het huis-aan-huis rondbrengen in de week voor kerst tussen 19 en 24 december.

Het gaat per persoon om niet meer dan 20 bezorgadressen, overigens wie meer wil heel graag!

Aanmelden kan via de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt of door contact op te nemen met Alex Ruitenburg, per mail: a.ruitenburg2@kpnplanet.nl of op tel.: 582439. Zet u of jij er uw/jouw naam, adres en telefoonnummer bij?

We hopen dat er velen zich zullen aanmelden voor deze actie, want vele handen maken licht werk! Laten we zo als Gemeente gehoor geven aan de opdracht van God zelf om het Evangelie door te geven aan ons hele dorp.

De evangelisatiecommissie

Zondagsschool Bethel

Zondag 11 december en zondag 18 december zal er na de ochtenddienst weer in de kerk geoefend worden voor het kerstfeest van de zondagsschool. De kinderen kunnen rond 12 uur weer opgehaald worden.

Zendingscommissie

Begin dit jaar maakte de EO een documentaire over het Morgenster ziekenhuis, waar Mark en Annemarie Horst in Zimbabwe werken. De uitzendingen zijn op 10, 17 en 24 november vanaf 17.07 op Nederland 2. Op Wereld AIDS dag, 1 december, is een extra lange uitzending waarin ook Mark te zien zal zijn.

Via [uitzendinggemist](http://uitzendinggemist.nl) en www.nederlandhelpt.nl zijn de afleveringen ook terug te kijken.

Tenslotte

Het is stil aan de dijk, wanneer ik dit schrijf. Dikke mist hangt al enige dagen rond de pastorie. De 'overkant' is niet te zien. De mensen praten erover. Een enkele stoere wandelaar loopt toch zijn of haar dagelijkse rondjes.

Het geeft de wereld iets intiems, alles wordt kleiner voor je gevoel en misschien wel onbelangrijker. Gisteren ben ik door de mist heen toch naar de 'overkant' gegaan. Helemaal naar Dussen om daar het samengekomen volk te vertellen van de Heere Jezus. De schare was niet groot, maar waar

is dat nog wel tegenwoordig? Veel mensen leven liever in een geestelijke mist, terwijl dat niet nodig is. Het Woord is zo helder en geeft licht in het grauwe leven. Daarom begrijp ik nog steeds niet dat er nog altijd veel mensen zijn die geen verlangen naar helderheid hebben. Ze blijven maar liggen in de donkerheid van de slaapkamer, terwijl er op zoveel plaatsen nog gesproken wordt over het Licht der wereld. In Dussen was het goed onder het heldere Woord en ik kwam ondanks de mist weer veilig thuis.

's Avonds was er een indrukwekkende dienst in onze kerk toen we samen dachten aan hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Diepe indruk was er onder de gasten toen zij hoorden dat er drie gemeenteleden van in de 40 jaar overleden zijn. Ik hoop dat het ook diepe indruk gemaakt heeft in de huizen van Herwijnen. We zongen: het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. De dood is geen goede vriend die een mens verlost van het lijden, nee, de dood is een vijand, die het leven in een bepaalde ernst zet. Maar gelukkig is die vijand wel verslagen en daarom jaagt de dood geen angst meer aan. Als we daar van doordrongen zijn en daaruit leven, dan verdwijnt het mistige ook rond de dood en dan breekt het licht van het eeuwige leven door.

Het is toch wel eens goed met het uitzicht op de mist boven de Waal te denken aan het uitzicht van het leven, dat in feite maar een damp is. Eens zal de mist verdwijnen en zal helder worden waartoe wij geleefd hebben op deze donkere aarde. Ik hoop dat u en ik dan de 'overkant' zullen zien, waar geen mist meer zal zijn, maar helderheid tot in eeuwigheid.

Met een hartelijke groet,

Ds. J. Broekman.

AGENDA

Woensdag	23 nov. 18.30 uur	uitzending kerkradio
Zaterdag	3 dec. 9 – 10 uur	inleveren rommelmarkt
Dinsdag	6 dec 20.30 uur	Kring "Groeien in geloof"
Woensdag	14 dec 18.30 uur	uitzending kerkradio

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
maandag 5 december 2011 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te
zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

E-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:

19 dec	voor 3 weken
9 jan 2012	voor 2 weken
23 jan	voor 2 weken
6 feb	voor 2 weken
20 feb	voor 2 weken
5 mrt	voor 2 weken
19 mrt	voor 2 weken
2 apr	voor 2 weken

Voor alle in de toekomst liggende data in dit kerkblad geldt:

“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)

GOD is altijd online en aanwezig. Hij heeft geen voicemail. De verbinding is luid en duidelijk, je hebt altijd bereik.

Hij heeft alle tijd voor je. Hij is nooit in gesprek, humeurig, slaperig, of heeft iets anders aan Zijn hoofd.

Dus.....

waar wacht je nog op?



