

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel tijdelijk Scriba Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl G. van Bezooijen T.J. Hijkoop A. Ruitenburg P.A. Hobo jeugdouderling Phobo73@outlook.com
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo D. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	Dhr. H. van der Veen 06 30743043 (whatsappen mag ook) groenehartpastoraat@gmail.com
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Nieuwjaar

Waar zullen we het nieuwe jaar mee beginnen?

Wat is ons uitgangspunt? Het Spreukenboek weet het wel: de vreze des HEEREN! Ontzag voor God, diepe eerbied en beseffen Wie Hij is: de eeuwige Schepper van hemel en aarde. Ons leven ligt in Zijn hand; elke dag, een heel jaar lang.

Ontzag is niet hetzelfde als angst. Zeker, je kunt bang zijn voor God, bijvoorbeeld als je iets op je geweten hebt. Maar de vreze des HEEREN is vooral gevuld met dankbaarheid, omdat je beseft hoe groot Zijn liefde is in Jezus Christus. Daarnaast vol van vergeving: je mag opnieuw beginnen. Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen.

Dan krijg je ook het verlangen om Hem te dienen. Eén vraag komt telkens weer terug: HEERE, wat wilt U met mijn leven? Help mij te schiften en te scheiden tussen goed en kwaad. Houd mij dicht bij Uw hart. Leer mij in te zien wat echt van waarde is in Uw ogen. Geef mij de moed om daarvoor te kiezen.

Uit: een handvol koren
n.a.v. Spreuken 1:7

KERKDIENTEN

Zondag 13 januari 2019

10:00 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
18:30 uur: Ds. A. de Wit, Besoijen
1^e collecte: Mensenkinderen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 17 januari 2019

15:00 uur: Dienst in WZC Avondlicht
Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw

Zondag 20 januari 2019

10:00 uur: Prof. Dr. M.J. Paul, Ede
18:30 uur: Prop. C. Hendriks, Ede
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 27 januari 2019

10:00 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
Bediening heilige doop
18:30 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld
1^e collecte: Dorcas
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

13 jan: Lezen: Matt. 6:1-8; zingen Weerklank ps. 73:10
20 jan: Lezen: Esther 1; zingen: Weerklank ps. 73:10
27 jan: Lezen: Esther 2:1-18; zingen Weerklank ps. 75:1

Kinderoppas:

13 jan: Annette Blom en Jos
20 jan: Gerdien de Bruijn en Sanne
27 jan: Leny Slingerland

Schoonmaakrooster

14 t/m 18 jan: Anne en Lijntje van der Weerd
21 t/m 25 jan: Rika van Brakel en Wouda Kornet
28 t/m 1 feb: Monique Hobo, Eline van Baalen,
Lia van Baalen, Netty Pippel

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De gezondheid van mevrouw Ina van der Meijden-de Groot (Lindenlaan 9) baart nog steeds grote zorgen. Binnenkort zal worden gestart een behandeling die verlichting moet geven.

Mevrouw Sannie van Brakel-van Meeteren, Geerstraat 34 heeft de afgelopen weken enkele onderzoeken ondergaan. Deze week zal met de specialist worden bepaald welke behandelingen voor haar mogelijk zijn.

We bidden hen toe dat zij mogen vertrouwen op de Heere dat Hij bij hen zal zijn in moeilijke tijden. We bidden om de Kracht van God en dat ze zich gesteund weet door uw persoonlijke gebeden. Ook de kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte toe en bovenal Gods zegen.

Er zijn meerdere gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid of die zich in een traject van onderzoeken bevinden. Dit kost veel energie en roept de nodige spanning op. Dat geldt ook voor allen die rondom hen staan.

We mogen erop vertrouwen dat we al onze vragen, zorgen, noden en tekortkomingen voor God neer mogen leggen. Bij Hem Die wil zijn een Borg en Zaligmaker en Helper in nood.

Huwelijksjubileum

Op zaterdag 12 januari is het 40 jaar geleden dat Tien en Wilma van Mourik zijn getrouwd.

Zij hopen zondag met het hele gezin in de kerk te zijn om zo ook de dank te brengen aan God die hen gespaard en bewaard hebben in deze veertig jaar. We feliciteren Tien en Wilma en hun kinderen en kleinkinderen en verder allen die bij hen horen van harte met dit huwelijksjubileum.

Als bemoediging voor hen citeren we de woorden van Psalm 68: "Geloofd zij God met diepste ontzag! Hij overlaadt ons dag aan dag. Met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die Hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?" Tien en Wilma wonen Rozenstraat 20, 4171 AE Herwijnen.

Dopen

In de dienst van DV zondag 27 januari hopen we de doop te bevestigen aan twee kinderen uit onze gemeente. Aan Vera Leiseboer dochtertje van Age en Gerdine Leiseboer, Waaldijk 90, 4171 CG en Guus van Baalen, zootje van Leo en Eline van Baalen, Mert 10, 4171 LB Herwijnen. We bidden de ouders een goede voorbereiding op deze dienst toe. De dienst zal worden geleid door ds J. Ouwehand uit Houten.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken, die ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum ons een felicitatiekaart hebben gestuurd of ons dit persoonlijk hebben gedaan.

Onze dank gaat bovenal uit naar God die al die jaren ons nabij is geweest met de kinderen en de kleinkinderen.

Arend en Emmy van Rossem

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is afgelopen weken gegaan naar:

Mevr. van der Meijden - Lindelaan

Dhr. Overheul - Nieuwe Steeg

Mevr. van Vliet - Zworrelstraat

Mevr. de Fockert - Kolstraat



Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
10-01	mw. C.A. van Velzen	88	Sluimerskamp 18 (k. E01)
18-01	mw. H.C. de Leeuw - Gijzen	85	Meerenburg 33
01-02	dhr. G. Mus	87	Kolstraat 23

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 16-dec	1 ^e collecte	€	106,90	Woord en daad
	2 ^e collecte	€	100,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	89,80	Pastoraat en prediking
Zaterdag 22-dec	1 ^e collecte	€	153,20	Kerkrentmeesters
Zondag 23-dec	1 ^e collecte	€	108,00	Timon
	2 ^e collecte	€	107,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	112,50	Pastoraat en prediking
Dinsdag 25-dec	1 ^e collecte	<i>opbrengst volgt later</i>		Kerk in actie Kinderen in de knel
	2 ^e collecte	€	122,90	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	123,00	Pastoraat en prediking
Zondag 30-dec	1 ^e collecte	€	123,40	Schuldhulpmaatje West Betuwe
	2 ^e collecte	€	106,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	103,50	Onderhoudsfonds
Maandag 31-dec	1 ^e collecte	€	54,80	Diaconie
	2 ^e collecte	€	50,90	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	201,00	Eindejaarscollecte
Dinsdag 1-jan	1 ^e collecte	€	33,80	Diaconie
	2 ^e collecte	€	32,35	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	35,40	Pastoraat en prediking

Ontvangen tijdens rondbrengen kerstattenties:

- via Jan de Fockert, EUR 12,- voor diaconie
- via Adrie van Kuilenburg, EUR 4,- voor diaconie

Ouderling A. Ruitenburg ontving EUR 15,- voor het kerkblad.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Kosters; wisseling van de wacht

Met ingang van januari heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden bij de kosters. Rudi van Zante heeft na meer dan tien jaar kosterschap besloten een stapje terug te doen.

Graag willen we Rudi ook vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor zijn plichtsgetrouwe inzet in al die jaren. Een koster is toch een beetje 'het gezicht' van de kerk. Niet alleen tijdens de kerkdiensten, maar bijvoorbeeld ook in de contacten met (gast)predikanten; niet zelden hoorden we in de kerkenraadskamer van gastpredikanten dat ze contact hadden gehad met 'de gebroeders Van Zante'.

Zo verzetten de koster voor en achter de schermen veel werk in en rond de kerk. Gelukkig blijft Rudi beschikbaar om wanneer nodig bij te springen als koster en blijft ook het onderhoud van de tuin bij hem in goede handen.

We zijn dankbaar dat we in Jacco Ruitenburg een opvolger voor Rudi hebben gevonden. Jacco heeft inmiddels een paar keer 'stage' gelopen en dat is goed bevallen. Hij gaat dus naast Marco van Zante als vaste koster fungeren. Jacco, ook vanaf deze plaats een goede periode toegewent

Zondagsschool opbrengst collecten

Beste gemeenteleden,

De kerst is alweer even geleden en we mogen als leiding en kinderen terug kijken op een mooie en fijne kerstviering.

De opbrengst van de collecte die we tijdens deze kerstfeestviering hebben gehouden is 195 euro en 25 cent. Deze komt geheel ten goede aan het werk van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda. Wij als leiding hebben besloten om dit bedrag aan te vullen tot 500 euro.

De gehouden huis aan huis collecte heeft opgebracht 1424 euro en 15 cent. Iedereen die hier op welke wijze dan ook aan heeft meegewerkt willen wij heel hartelijk danken.

Ook willen wij langs deze weg Dhr. de Vree hartelijk danken voor het leveren van de kerstboom, welke wij voor de helft van hem gesponsord hebben gekregen.

Wisseling leiding

Enige tijd geleden heeft Wietske van Mourik aan gegeven te willen gaan stoppen als leiding van de Zondagsschool.

Wij zullen tijdens de eerst volgende vergadering afscheid van haar nemen als leiding, maar willen haar ook langs deze weg hartelijk dank voor het vele werk dat zij voor de Zondagsschool heeft gedaan en wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.

Voor Wietske komt Maria de Lorijn als leiding bij de Zondagsschool en we wensen haar langs deze weg Gods zegen toe bij het uitoefenen van haar taak als leiding.

De indeling van de leiding is vanaf nu als volgt: Jongste groep (Groep 1 t/m/ 4 van de Basisschool) Arjan, Maria, Ralph en Ramona.
Oudste groep (Groep 5 t/m 8 van de Basisschool), Annette, Marco, Netty en Sjanet.

Leiding Zondagsschool "Bethel"

Actie Kerkbalans 2018; toezegging al concreet gemaakt?

De Actie Kerkbalans 2018 is (nagenoeg) afgesloten. Nog niet iedereen had aan het einde van het jaar zijn of haar eerder gedane toezegging concreet omgezet in een gift. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Vandaar dat recent enkele herinneringsbrieven zijn gestuurd. Mocht u het bankrekeningnummer kwijt zijn: NL 42 RABO 03280 00 531 graag onder vermelding van 'Kerkbalans 2018'.

Hoewel we proberen de administratie zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, kan daarbij ook een foutje zijn gemaakt. Mocht u uw bijdrage dus toch hebben overgemaakt, onze verontschuldiging.

Actie Kerkbalans 2019; Geef voor uw kerk!

WIST U DAT:

- we ook dit jaar meedoen aan Actie Kerkbalans
 - deze actie erg belangrijk is voor de plaatselijke kerk
 - we daarom een beroep doen op iedereen die lid is van onze kerk
 - Actie Kerkbalans ook bekend is als 'vrijwillige bijdrage'
 - 'vrijwillig' iets heel anders is dan 'vrijblijvend'
 - we immers met z'n allen verantwoordelijk zijn voor onze gemeente
 - we óók met z'n allen mogen zorgen dat er voldoende geld is om alle kosten te betalen
 - die kosten betrekking hebben op onder meer de kerkdiensten, predikant, kerkelijk werker, bezoekwerk aan ouderen en zieken, werk onder de jeugd, evangelisatiewerk, onderhoud van het kerkgebouw, energiekosten, verplichte afdrachten aan de landelijke kerk
 - we via Kerkbalans iets mogen (terug)geven van alles wat we dagelijks mogen ontvangen.
-
- er ook inkomsten zijn via collecten en bijzondere acties
 - deze echter niet genoeg zijn om alle kosten te dekken
 - Kerkbalans daarom dit jaar minimaal € 66.500 zou moeten opbrengen
 - dat bedrag haalbaar is, als we er samen onze schouders onder zetten



- de laatste jaren de opbrengst flink is gestegen
- we daar dankbaar voor zijn
- veel mensen hun bijdrage hebben verhoogd
- zij daarbij soms positief-kritisch keken naar wat ze aan de kerk geven
- ze dat vergeleken met uitgaven aan bv vakantie, hobby's en uitgaan.

- de opbrengst van Kerkbalans nu echter stagneert
- we die trend willen doorbreken, omdat de kosten stijgen
- we daarom iedereen willen vragen, te kijken naar wat u of jij geeft
- u misschien al jaren hetzelfde geeft
- het door omstandigheden wellicht nog niet tot een verhoging kwam
- het daar nu misschien het moment voor is
- omdat we met z'n allen verantwoordelijk zijn
- en het velen van ons goed gaat
- veel mensen niet goed weten wat ze moeten geven
- we daarvoor een richtlijn hanteren, die hieronder is afgedrukt.

- het kan zijn dat u nog niet meedeed aan Kerkbalans
- het nooit te laat is daar verandering in te brengen!
- uw bijdrage bijzonder op prijs wordt gesteld
- er andere gemeenten zijn die leden vragen minimaal 50 of 100 euro te geven als ze afgelopen jaar of jaren minder gaven
- wij dat eigenlijk wel een goed idee vinden
- de kerk immers ook kosten voor u als lid maakt
- een bijdrage ook in termijnen betaald kan worden
- alle giften vertrouwelijk worden behandeld
- giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting.

- we ook een beroep doen op de jongeren
- ze worden aangeschreven vanaf hun achttiende
- we de jongeren willen vragen af te wegen 'wat de kerk jullie waard is'.

- de enveloppen binnenkort worden bezorgd
- uw reactie een week later wordt opgehaald
- we alle vertrouwen hebben dat Kerkbalans een succes wordt
- we zo onze gemeente financieel gezond kunnen houden.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120

€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:
 NL42 RABO 03280 00531
 NL10 INGB 0000 950925
 tnv hervormde kerk Herwijnen
 onder vermelding van Kerkbalans 2019

namens de kerkenraad
 College van kerkrentmeesters

**Geef voor
 je kerk**

'Aftrap' Actie Kerkbalans

Vrijdagavond 18 januari hopen we de Actie Kerkbalans af te trappen met een korte bijeenkomst met de vrijwilligers. We doen dat in het kerkelijk centrum. Aanvang 19.30 uur. Alle vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd.

Leuning

Menigeen zal het al zijn opgevallen: de leuning die is geplaatst bij het fietsenhok, waar het tegelpad omhoog gaat. De mensen die wat moeilijker ter been zijn, hebben zo meer houvast. Met dank aan Gijs de Fockert.

ACTIVITEITEN

Zanguurtje

Op D.V. **zondag 20 januari** zal aansluitend aan de avonddienst weer een 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail naar alexanmarleen@live.nl. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis

zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

**Gemeenteavond “ Jong & Oud, iedereen hoort erbij” –
D.V. 22 januari 2019**

We staan er niet zo vaak bij stil, maar de kerk is een unieke plek. Op bijna geen andere plek komen er zoveel verschillende generaties samen. Van jong tot oud, iedereen heeft zijn eigen inbreng en samen vormen we de gemeente van Christus. Op deze gemeenteavond willen we met elkaar nadenken over wat het betekent om samen gemeente te zijn, nu en in de toekomst. Er is ruimte voor een stukje toerusting over de verschillende generaties (wat zijn de verschillen en wat kunnen we leren van elkaar), we lezen samen uit de Bijbel en er is volop ruimte voor onderling gesprek. Zo hopen we samen te ontdekken hoe we elkaar nodig hebben in de gemeente.

De kerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor deze avond, die verzorgd zal worden door Leantine Dekker van de HGJB. We hopen dat u/jij allemaal komt! Zo kan het echt een ontmoeting tussen jong & oud worden! Dus noteer alvast in uw/jouw agenda: Dinsdag 22 januari 2019 om 20.00 uur in de grote zaal van het kerkelijk centrum.

De Kerkenraad

WEEKVANGEBED2019

Ingezonden door gereformeerde kerk

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en verbondenheid. Als Gereformeerde Kerk van Herwijnen gaan wij eveneens op zoek naar de eenheid in ons geloof door middel van dit thema. Op D.V. zondag 20 januari a.s. zal de week worden gestart met een dienst waarin dominee Evert van der Veen hoopt voor te gaan.

De themadienstcommissie heeft het centrale Bijbelgedeelte verder uitgewerkt in een aantal dagthema's. Verschillende 'groepen' (bv. catechisanten, diakenen, clubs etc.) uit de gemeente zullen met behulp van deze thema's de avonden leiden.

(D.V. 20 TOT EN MET 26 JANUARI) om 19u in de gereformeerde kerk
Maandag 21 januari (op)recht
Dinsdag 22 januari allesomvattende liefde
Woensdag 23 januari wees tevreden
Donderdag 24 januari goed nieuws voor de armen
Vrijdag 25 januari zorg goed voor de aarde
Zaterdag 26 januari Een groot geloof

Wilt u gebedspunten aanleveren? Dit kan via gebed@gkherwijnen.nl. In de kerk zal tijdens deze week ook een gebedsmuur staan, waar u gebedspunten op kwijt kunt.

U bent van harte uitgenodigd om één of meerdere avonden bij te wonen. Wilt u worden opgehaald? Neem even contact op met Geerarda de Vries (0418-592826) Tot dan!

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Vrijdag 18 jan. 19:30u Aftrap kerkbalans met vrijwilligers
Zondag 20 jan. 20:00u Zanguurtje
Dinsdag 22 jan. 20:00u Gemeente avond
Ma 20 t/m za 26 jan. 19:00u Week van gebed in gereformeerde kerk
Vrijdag 18 okt. Verkoopdag 2019

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 28 januari 2019 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

18 februari voor 3 weken
11 maart voor 3 weken
1 april voor 3 weken
29 april voor 3 weken
20 mei **voor 2 weken**
3 juni voor 3 weken

Dankgebed voor de kerstnacht

(zoals ook gebeden is tijdens de gezamenlijke dienst op 1e kerstdag)

1 Wij danken U, God,
voor Jezus Messias,
uw Woord uit den hoge,
uw trouw aan ons allen,
dit licht in de nacht.

3 Hoor ons, als wij bidden,
uw wereld gedenken
en wie daarop wonen:
de rijen van mensen
beschadigd, ontworteld,
geveld door geweld,
gevlucht en verdreven,
– o God, is dit leven? –
hun toekomst een vraag.

5 Gij opent de harten
van wie naar U zoeken,
en maakt ons getuigen
van een nieuwe aarde.
Die droom licht ons bij
als wij willen weten
van honger en angst.
De Zoon ons gegeven,
uw daad van ontferming,
wordt brood voor ons allen.

7 Wie gaan door een dal,
hun leven niet zeker,
verdrietig en bang,
geraakt door de dood:
gedenkt Gij hen niet?
Gij wilt hen omarmen
en droogt alle tranen.
Maak ons tot hun troosters
met helende daden
en woorden van trouw.

2 Laat hij voor ons zijn
een naam in ons midden,
een mens die ons aanvuurt,
uw teken van leven,
van liefde voorgoed.

4 Maak ons tot uw huis,
een plek om te schuilen,
waar recht wordt gedaan,
waar naamloze mensen
gekend en geliefd zijn,
waar wantrouwen voortaan
heeft afgedaan.

6 Wij vragen van U
dat Gij ons laat dromen
van uw grote vrede,
dat Rijk van ons leven
dat baan breekt en komt.
Maak ons vrede-stichters
die niet meer vertrouwen
op macht en geweld.
Houd Gij voor ons levend
het kind dat kan spelen,
de vrouw, die mag opstaan,
de mens, die bemint.

8 U danken wij, God,
wij proeven uw goedheid:
dit Kind ons geboren,
de mens naar uw hart.
Gij schenkt ons elkaar
om ronduit te delen
in vreugde en vrijheid.
Maak ons dan ruimhartig,
bedacht op uw zegen,
elkanders geluk.

Uit: Sytze de Vries, Bij gelegenheid II

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 14 dagen
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst bij familie van Rossem, Breede Kampen 3, tel. 0418 – 58 4142
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026 LET OP: gewijzigd per 1 nov 2018
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 722 249 LET OP: gewijzigd per 1 nov 2018
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034 LET OP: gewijzigd per 1 nov 2018
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00