

# KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



<b>KERKGEBOUW</b>	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
<b>PREDIKANT</b>	Vacant
<b>CONSULENT</b>	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
<b>OUDERLINGEN</b>	D.J. van Arkel <b>tijdelijk Scriba</b> Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl G. van Bezooijen T.J. Hijkoop P.A. Hobo <b>jeugdouderling</b> phobo73@outlook.com A. Ruitenburg
<b>OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER</b>	H. de Bruin A.J. Hobo D. de Joode
<b>DIAKENEN</b>	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
<b>BIJSTAND PASTORAAT</b>	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
<b>KERKELIJK WERKER</b>	H. van der Veen 06-30743043 (Whatsappen mag ook) groenehartpastoraat@gmail.com
<b>ORGANISTEN</b>	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
<b>KOSTERS</b>	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel.
<b>KERKDIENTEN</b>	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
<b>ZONDAGSSCHOOL</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
<b>CRECHE</b>	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



## Onder de terebint

### Lam Gods

Al zouden we tot de twaalf apostelen behoren, al zouden we twee aan twee uitgezonden zijn, dan nòg moeten we er toch diep van doordrongen zijn dat Hij om onze overtredingen werd doorboord.

Wat moet het voor Zijn trouwe volgelingen moeilijk zijn geweest om ervan doordrongen te raken, dat al dit lijden door Hem gewillig, als een Lam ter slachting, werd ondergaan, ook voor hen die Hem toch zo trouw gevolgd waren.

Zo moet het ook tot ons hart en leven doordringen, dat al volgen we Jezus op de voet, dat het toch onze grootste vreugde moet zijn, dat door Jezus' trouw tot aan het bitterste einde van Zijn lijden aan het kruis, onze namen opgetekend staan in de hemelen.

Daarom liet Hij Zich verdrukken en deed Hij Zijn mond niet open.

Laten wij allen ons weer gewillig laten leiden door de eeuwig getrouwe Herder, zodat wij weer met God, vol van Zijn vrede, kunnen leven.

Uit: Bijbels dagboek: 'Niet alleen van brood'  
n.a.v. 1 Petrus 2: 24

42e Jaargang, no. 1198, 5 april 2019

## **KERKDIENTEN**

### **Zondag 7 april 2019**

09:30 uur: Ds. A. de Wit, Besoijen,  
18:30 uur: Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Zondag 14 april 2019**

09:30 uur: Prop. J.A. Hoogesteger, Ouderkerk a/d IJssel  
18:30 uur: Ds. A. Stijf, Ede  
gezamenlijke dienst met de Gereformeerde kerk  
1<sup>e</sup> collecte: Nederlands Bijbel Genootschap  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Donderdag 18 april 2019**

15:00 uur: dienst Woon- en Zorgcentrum Avondlicht  
verzorgd door de Gereformeerde Kerk

### **Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool**

7 apr: Lezen: Lucas 23: 26-32; zingen: Weerklank ps. 105: 5  
14 apr: Lezen: Lucas 23: 33-53; zingen: Weerklank ps. 108: 1

### **Kinderoppas:**

7 apr: Monique Hobo en Jos  
14 apr: Ria Treffers en Jelle

### **Schoonmaakrooster**

8 t/m 12 apr: Rika van Brakel en Wouda Kornet

## **UIT DE GEMEENTE**

### **Zieken**

Mevrouw J. van Os heeft inmiddels een hartoperatie ondergaan. Ze is nog steeds zwak en zal worden overgebracht naar het Gasthuis in Gorinchem om verder te herstellen en te revalideren.

We wensen mevrouw Van Os, haar man en kinderen sterkte toe in de komende tijd en dat zij weer snel terug naar huis kan.

Mevrouw Wil den Besten is geopereerd aan haar heup. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. Zij is inmiddels weer thuis om verder te herstellen.

Mevrouw Nel Hijkoop heeft de afgelopen weken enkele onderzoeken ondergaan. Onlangs zijn de uitslagen hiervan bekend geworden. De uitkomsten zijn slecht en geven reden tot grote zorgen. Op korte termijn zal gestart worden met de behandeling. Dit heeft een grote impact op het gezin van mevrouw Hijkoop. We wensen haar, haar man, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

We dragen allen op in het gebed aan de Heere God. Wij bidden hen sterkte toe in de periode van herstel of behandeling en dat er verlichting mag zijn.

Dit bidden wij ook voor de mensen die niet met name zijn genoemd maar zorgen hebben om hun gezondheid, verdriet kennen om een verlies of zorgen hebben in hun familie.

### **Geboren**

Op 28 maart is geboren *Romy*, dochter van Martin en Lia van Baalen en zusje van Chantal, Denise en Marc. Dankbaar en gelukkig zijn zij met de geboorte van Romy. Dankbaar mogen ze ook zijn dat de geboorte goed is verlopen en dat het goed gaat met moeder en kind. Dat God een beschermende hand heeft uitgestrekt naar dit nieuwe leven en het leven van moeder heeft gespaard. Op het geboortekaartje staat het volgende gedichtje:

“Een liefde voor het leven,  
is opnieuw aan ons gegeven”

### **Uit dankbaarheid I**

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling en goede wensen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, ook namens Bertha.

De vele kaarten en telefoontjes verrasten ons. Het gaat nu goed met mij.

Wij willen God danken voor zijn goedheid voor ons.

Wim de Jongh

## **Uit dankbaarheid II**

Dank aan God omdat hij mij nabij was tijdens en na de operatie. Graag wil ik iedereen dankzeggen voor de kaarten, bloemen en overige aandacht. Deze aandacht is heel fijn als je veel thuis zit om op te knappen na een operatie. Gelukkig gaat het helingsproces nu goed.

Hetty van Arkel

## **In memoriam Riet van Maaren**

Op zondag 17 maart 2019 is overleden Maria van Maaren – de Joode (Riet) in de leeftijd van 73 jaar. Zij werd geboren op 21 november 1945 aan de Achterweg in Herwijnen in een gezin met 6 kinderen was Riet de jongste. Na de christelijke lagere school in Herwijnen ging Riet naar de huishoudschool in Gorinchem. Haar eerste baan was bij Jan Wesius een winkel in allerlei zaken, vervolgens ging ze aan de slag bij groothandel Helms een zaak in huishoudelijke- en speelartikelen in Gorinchem.

Zo'n 60 jaar geleden leerde Riet haar man kennen en zij trouwden op 6 september 1968 in het gemeentehuis in Herwijnen en in de Hervormde Kerk bij ds. van der Sluis.

Zij gingen wonen in de Rozenstraat, waar ze altijd zijn blijven wonen. Haar werk was erg belangrijk voor Riet, iedere dag naar Hardinxveld en sinds haar 70<sup>ste</sup> jaar is ze wat minder gaan werken. Zij was nooit ziek en vol energie, tot ze de laatste maanden vaker vermoeid werd en uiteindelijk naar de dokter ging. Op 4 maart werd zij opgenomen in het ziekenhuis en op donderdag 14 maart is Riet thuisgekomen om te sterven. In de nacht van 17 maart is zij vredig ingeslapen.

Tijdens de afscheidsdienst, gehouden op zaterdag 23 maart in de aula in Herwijnen, haalden we Psalm 121 aan. De pelgrim kijkt omhoog naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Hij had het in de tempel gehoord: "onze hulp is in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft".

Daarmee kan hij verder en daarmee kunnen ook wij verder in het leven, ondanks verlies en verdriet en gemis. God Die almachtig is en Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Aansluitend is het gestorven lichaam van Riet begraven op de Algemene begraafplaats aan de Peperstraat te Herwijnen. Wij wensen Dick en de verdere familie veel sterkte toe, maar bovenal Gods zegen en nabijheid bij het verwerken en dragen van het verlies.

Govert van Bezooijen, kerkelijk werker

## **Beroepingswerk**

Zoals de meesten van u al wel hebben gehoord, heeft dominee Theunisse bedankt voor het beroep dat we als Gemeente op hem hadden uitgebracht. Dat is uiteraard een flinke teleurstelling. Zeker omdat we van twee kanten mogen terugzien op goede gesprekken, goede ontmoetingen en een goede eredienst op zondag 3 maart. We weten dat er veel gebed is geweest en dat ook ds. Theunisse zijn besluit heeft genomen in afhankelijkheid van onze God. De weg van ds. Theunisse en zijn gezin heeft echter niet mogen leiden naar Herwijnen.

Ook vanaf deze plaats willen we ds. Theunisse en zijn vrouw hartelijk bedanken voor de bijzonder goede contacten die er zijn geweest. We zijn dankbaar dat zij daar ook zelf zo op terugkijken. We wensen ze samen met hun kinderen alle goeds en Gods zegen toe.

Ondanks de teleurstelling gaat de kerkenraad het beroepingswerk weer oppakken. Net als rond de start van het beroepingswerk in de tweede helft van 2017, willen we de gemeenteleden de kans geven namen van in hun ogen geschikte predikanten of proponenten in te dienen. Dat kan bij scriba D.J. van Arkel (Molenkamp 7, scriba@nhkherwijnen.nl).

We willen u vragen het beroepingswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.

## **Verkiezing ambtsdragers**

Dit jaar zijn er verkiezingen voor de kerkenraad. Enkele jaren geleden is besloten de verkiezingen niet meer te houden in het najaar, maar voor de zomervakantie. Dit om beter aan te sluiten op de start van het winterwerk. Hieronder een wat uitgebreide toelichting, ook over het feit dat we de verkiezingen in tweeën splitsen.

De diakenen J.W. Boogert (Rij- en Uitweg) en A. van der Meijden (Nieuwe Steeg) zijn aftredend en herkiesbaar. Zij hebben zich ook herkiesbaar gesteld. Als er geen tegenkandidaten tegen ze worden ingediend, zijn ze herkozen en zullen ze hun verkiezing aanvaarden.

Ouderling T.J. Hijkoop (Bloklandweg) is aftredend en niet -herkiesbaar omdat zijn termijn er op zit.

Diaken D. de Bruijn (Margrietstraat, Haaften) en ouderling D.J. van Arkel (Molenkamp) zijn aftredend en hebben zich niet herkiesbaar gesteld.

De gemeente wordt nu opgeroepen voor de aanstaande vacatures van diaken De Bruijn en van de ouderlingen Van Arkel en Hijkoop namen in te dienen van geschikte gemeenteleden. Dat moet schriftelijk en ondertekend, met vermelding van de vacature, bij scriba D.J. van Arkel (Molenkamp 7, scriba@nhkherwijnen.nl). Indienen kan tot uiterlijk dinsdagavond 9 april, 20.00 uur.

Als in vacatures geen namen worden ingediend, hoeven geen dubbeltallen gesteld te worden en kan de kerkenraad gaan benoemen.

Mocht u tegenkandidaten willen indienen voor de diakenen J.W. Boogert en A. van der Meijden dan geldt eveneens dat dat schriftelijk en ondertekend moet, uiterlijk dinsdag 9 april 20.00 uur bij scriba D.J. van Arkel. Maar nogmaals, als tegen deze twee broeders géén tegenkandidaten worden ingediend, zijn zij automatisch herkozen en zullen zij hun herverkiezing aanvaarden.

Ouderling A. Ruitenburg (Kolstraat) en de ouderlingen-kerkrentmeester A.J. Hobo (Wilgenlaan) en D. de Joode (Lunet, Vuren) zijn aftredend en niet-herkiesbaar omdat zij hun maximale termijn er op hebben zitten.

Na overleg binnen de kerkenraad hebben Ruitenburg, Hobo en De Joode zich bereid verklaard aan te blijven tot het einde van het jaar. Daarmee wil de kerkenraad voorkomen dat in één keer erg veel kerkenraadsleden aftreden, juist ook met het oog op de vacaturetijd en het beroepingswerk. Kerkordelijk is hun aanblijven geen probleem, aangezien ze destijds nog in januari zijn bevestigd en hun termijn dus ook officieel pas aan het einde van het jaar afloopt (de verkiezingen waren toen nog in het najaar/de winter).

We beseffen dat het een heel verhaal is. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die uiteraard stellen aan de leden van het moderamen (Alex Ruitenburg, Dirk van Arkel, Jan-Willem Boogert en Dik de Joode) of aan een ander kerkenraadslid.

We willen u als gemeente vragen ook te bidden voor het kerkenraadswerk en de invulling van de vacatures. We hebben daarin allemaal, kerkenraad én gemeente, een grote verantwoordelijkheid.

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd
16-04	D.Ton - van Maren	85





## De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:

Dhr. De Bruijn  
Mevr. Van Brakel  
Ds. en mevr. Theunissen  
Dhr. Bijl  
Mevr. Van Arkel  
Mevr. MacLeane van Velsen  
Dhr. Van Arkel



## Voorjaarszendingscollecte

De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1.386,25 opgebracht. Dit is inclusief de in de kerk gehouden collecte voor hetzelfde doel. Wij zijn heel blij met deze prachtige opbrengst!

Wij willen u hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage en de collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

## VERANTWOORDING

### Collecten

Zondag 10-mrt	1 <sup>e</sup> collecte	€	181,25	Voorjaarszendingscoll.
	2 <sup>e</sup> collecte	€	102,85	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	104,75	Pastoraat en prediking
Woensdag 13-mrt	1 <sup>e</sup> collecte	€	49,85	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€	53,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	764,70	Biddagcollecte
zondag 17-mrt	1 <sup>e</sup> collecte	€	119,10	World Vision
	2 <sup>e</sup> collecte	€	114,25	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	115,45	Pastoraat en prediking
Donderdag 21-mrt		€	94,20	Dienst Avondlicht
zondag 24-mrt	1 <sup>e</sup> collecte	€	116,05	Wycliffe Bijbelvertalers
	2 <sup>e</sup> collecte	€	108,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	103,65	Pastoraat en prediking

Giften ontvangen via:

Jacoline van Zante € 20,00 bij het brengen van de bloemengroet

Joja van Horssen een gift voor de bidstondcollecte

Harry van der Veen € 10,00, € 20,00 voor de kerk en € 50,00 voor de dankdagcollecte

Ds. Hagedoorn € 50,00

Ouderling T. Hijkoop en bezoekerbroeder H. van Mourik € 50,00

Ouderling G. van Bezooijen € 50,00 voor de kerk;

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

### **Actie Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk!**

De tussenstand van de Actie Kerkbalans is de laatste weken een klein stukje verder opgelopen, tot € 58.730,40. Fijn dat er nog steeds giften en toezeggingen na komen. Hartelijk dank daarvoor.



Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2019 of contant aan een van de kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

## ACTIVITEITEN



Hoi, klaar voor wat avontuurlijk nieuws? En je bent niet bang om een nachtje door te trekken? Lees dan hier wat de PaasChallenge 2019 inhoudt. **De PaasChallenge** is een uitdagend en avontuurlijk spel, ontwikkeld door JOP (Jong Protestant, verbonden met de PKN).

### **PAASNACHT**

In de **Paasnacht** speel je met een groep jongeren (vanaf VO, 12-18 jr) een spannend spel met puzzels, achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Je probeert in de huid te kruipen van Jezus en andere personen die een rol hebben gespeeld in de nacht van Jezus' gevangenneming. Sterker, je maakt er onderdeel van uit!

Stel je voor, je bent drie jaar lang onderweg geweest met Jezus en nu is hij gearresteerd. In de nacht voor Pasen heb je maar een ding gezien: dat hij werd afgevoerd naar een onbekende bestemming.

Samen met de andere volgers ga je op zoek naar Jezus. Met je **smartphone** ga je met geo-locatie **op zoek naar Jezus' verblijfplaats**. Tijdens die zoektocht moet je keuzes maken die ertoe leiden dat Jezus nog meer of juist minder volgers zal krijgen.

Het thema van de PaasChallenge dit jaar is: 'Winnen of verliezen?' Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? De PaasChallenge duurt ongeveer **10 uur** en begint met een "Laatste Avondmaal" op Stille Zaterdag 20 april om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen.

## **JIJ GAAT WINNEN!!**

Begin je al enthousiast te raken? **Meld je dan snel aan** door een berichtje te sturen aan (een van) de jeugdouderlingen van de Gereformeerde Kerk of de Hervormde gemeente van Herwijnen. Geef gerust ook je vriend(in) of neef/nicht van dichtbij of verder weg op: **van harte welkom** ook! Noteer vanzelf ook alvast **20-21 april** in je agenda! O ja, natuurlijk, het is het paasweekend...

Een hartelijke groet van de jeugdouderlingen,  
Mirjam Bron (06-48717462)  
Marieke de Bruijn (06-21443544)  
Peter Hobo (06-54696288)

### **Paasgroetenactie met verschillende pakketten (keuze!)**

Mede gezien de positieve reacties van de voorgaande jaren wil de zendingscommissie ook dit jaar een Paasgroetenactie van de Stichting Friedensstimme organiseren. Deze stichting ondersteunt verdrukte en vervolgte christenen onder meer door verspreiding van christelijke lectuur in de landen van de voormalige Sovjetunie.



### **Hoe gaat het één en ander in zijn werk?**

U kunt dit jaar kiezen wat voor pakket u verstuurt!

Voorgaande jaren werd u alleen een **lectuurpakket** aangeboden ter verzending. De verzendkosten hiervan komen nu op € 8,70. Omdat de verzendkosten enorm zijn gestegen, hebben we nog eens verder

gekeken. We bieden u nu de keuze om een leatuurpakket te versturen of een bijbelpakket.

Een **bijbelpakket** bevat één bijbel en 2 kinderbijbels. De verzending van dit (zwaardere) pakket komt op € 15,40. Dit is weliswaar duurder, maar er zit dan ook beduidend meer in. Wellicht dat u i.p.v. een leatuurpakket een bijbelpakket wilt versturen of dat u bijv. met iemand samen kunt doen om e.e.a. te verzenden.

Op DV **zondag 21 april 2019** (1<sup>e</sup> paasdag) staat er achterin de kerk een tafel waarop leatuur- & Bijbelpakketten liggen. De pakketten worden na de dienst aangeboden aan u, maar net als vorig jaar geldt: op = op!!

U mag daarom ook voor de dienst al een pakket meenemen. Op deze manier bent u zeker van een pakket om deze te verzenden naar vervolgte christenen.

Deze pakketten worden door Friedensstimme kosteloos ter beschikking gesteld en zijn al voorzien van een adres. Het is de bedoeling dat deze pakketten door leden van onze gemeente worden gefrankeerd en verzonden.

Als u/jij hieraan mee wilt werken komen dus alleen de verzendkosten voor uw/jouw rekening. Voor de leatuurpakketten is dit € 8,70 euro en voor de bijbelpakketten € 15,40.

Om elke envelop zit een wikkel met daarin een handleiding voor de verzending. Hierin kunt u lezen hoe de verzending precies in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat u deze handleiding leest en het pakket volgens de regels verstuurt (anders komt een pakket niet aan).

Mocht u/jij nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met A'da de Bruin – van der Vliet, tel.nr. 582153.

Wij vertrouwen erop dat alle pakketten kunnen worden verzonden vanuit onze gemeente en dat u/jij dit werk ondersteunt met uw/jouw gebed. Op deze manier mogen we een klein steentje bijdragen aan de verspreiding van het evangelie.

De zendingscommissie

### **Behoefte aan contact of bezoek?**

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

ouderling D. van Arkel: 0418-582269

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: [pastoraat@nhkherwijnen.nl](mailto:pastoraat@nhkherwijnen.nl)

## Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

*Gaat u verhuizen?*

Laat het ons even weten.

*Trouwplannen? Een jubileum te vieren?*

We stellen een bericht erg op prijs

*Een geboorte?*

Stuur ook ons een kaartje

*Verdriet of verlies?*

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:

scriba@nhkherwijnen.nl

tel.: 0418-582269

## AGENDA

Zaterdag 6 apr.	15:30 uur	Afsluiting winterwerk
Zaterdag 20 april	22.00 uur	De PaasChallenge
Zondag 21 april		Paasgroetenactie
Zondag 28 apr.	09:30 uur	Dienst afsluiting winterwerk
Vrijdag 18 okt.		Verkoopdag 2019

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)**

## VAN DE REDACTIE

### Let op!!!

Het volgende kerkblad verschijnt, anders dan eerder vermeld, niet na 4 maar **na 2 weken**. Dit omdat er anders een te lange periode tussen de bladen zit in verband met Pasen.

De kopij hiervoor moet ingeleverd worden op **maandag 15 april** (zie onderstaand bericht)



De kopij voor het volgende kerkblad dient

uiterlijk D.V. maandag 15 april 2019

**vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: [kerkblad@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl)

Carolien Boogert

Rij- en Uitweg 16

**Volgende inleverdata zijn:**

29 april	voor 3 weken
20 mei	<b><u>voor 2 weken</u></b>
3 juni	voor 3 weken
24 juni	voor 3 weken



**Mijn kinderen**

Ik kan mijn kind'ren het geloof niet geven,  
genade is niet bij de erfenis.  
't Gebed voor hen is mij nog slechts gebleven,  
dat 'k in Uw rijk straks geen der kinderen mis.

Ik kan mijn kind'ren het geloof niet geven,  
dus pleit ik daag'lijks Heer op Uw verbond.  
U was er bij de aanvang van hun leven,  
En toen U, vol genade, bij hun doopvont stond.

U hebt beloofd: Ik wil altijd je Vader zijn,  
ik weet niet of ze nog Uw kind'ren willen wezen.  
Dat is, grote God, mijn twijfel en mijn pijn,  
ze leven dikwijls bij U weg, naar ik moet vrezen.

Vader, ik wil voor al mijn kind'ren vragen,  
en buigen mijn knieën voor U elke dag,  
wilt U ze in Uw groot erbarmen dragen,  
bewaars ze dicht bij U, tot aan hun laatste dag.

Ingezonden door een gemeentelid

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 3 weken
<b>REDACTIELEDEN</b>	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
<b>CD-OPNAMEN</b>	Verkrijgbaar van elke dienst via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
<b>ONDERHOUDSFONDS</b>	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
<b>KERKRADIO</b>	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00