

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Vacant
CONSULENT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
OUDERLINGEN	D.J. van Arkel tijdelijk Scriba Molenkamp 7, 4171 BT Herwijnen 0418 – 58 2269 scriba@nhkherwijnen.nl G. van Bezooijen T.J. Hijkoop P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com A. Ruitenburg
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo D. de Joode
DIAKENEN	J.W. Boogert D. de Bruijn A. van der Meijden
BIJSTAND PASTORAAT	Ds. A.J. Hagedoorn 0418 – 58 1103
KERKELIJK WERKER	Vacant
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

.....door Zijn hand

Er is een hoogleraar die onderzoek doet naar geluk; de Verenigde Emiraten hebben een minister voor geluk, maar wat zegt de Bijbel over geluk?

Eigenlijk niet zo veel. In onze tekst “gaat het welbehagen gelukkig voort”. Dat lijkt onmogelijk: welbehagen en geluk in één adem. Welbehagen en uitverkiezing hebben veel met elkaar gemeen. Al deze woorden maken me onzeker. Ik weet nooit hoe God uiteindelijk over mij oordeelt.

Het welbehagen van God lukt ‘door Zijn hand’. Hij, de Knecht des Heeren, stelt Zich als een lam in onze plaats. Hij brengt het schuldoffer. Het welbehagen is geen muur waarop je doodloopt, maar een poort om binnen te gaan. Hij neemt je bij de hand. Ben je bang, onzeker en voel je je schuldig? Heel vertrouwelijk komt Hij naar je toe: ‘Leg al die zorgen, ziekten en zonden maar in Mijn hand. Werp alle angst, vrees en twijfel op Mij. Ik heb Mij als een schuldoffer gesteld in jouw plaats. Geef Mij je hand’.

Dat is het Evangelie: Jezus neemt jouw hand. Het is geen afstotende leer, maar een intieme, warme hand. Zo wordt het welbehagen een poort, voorspoedige realiteit. Dat is geluk, niet met het gehalte van ‘lot’, maar van ‘genade’. Hij neemt mij bij de hand ... tot in het Vaderland.

Uit: Bijbels dagboek ‘Niet alleen van brood’
n.a.v. Jesaja 53: 10

42e Jaargang, no. 1204, 19 juli 2019

KERKDIENSTEN

Zondag 21 juli 2019

09:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn - Hellouw
18:30 uur: Ds. J.H. de Vree - Achterberg
1^e collecte: Stichting Hulp Oost-Europa
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 28 juli 2019

09:30 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand - Andel
18:30 uur: Ds. B.J. van de Kamp - Harderwijk
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 4 augustus 2019

09:30 uur: Ds. C. van de Scheur - Eemnes
18:30 uur: Prop. A. Schouten - Benschop
1^e collecte: Stepohanos
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 11 augustus 2019

09:30 uur: Ds. C. Mijderwijk - Meerkerk
18:30 uur: Ds. G.D. Hoff - Rhenen
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 18 augustus 2019

09:30 uur: Prop. J.J. de Haan - Woerden
18:30 uur: Ds. P. Vermaat - Veenendaal
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 25 augustus 2019

09:30 uur: Dr. M. van Campen - Ede
18:30 uur: Ds. A. Slingerland - Klundert
1^e collecte: Deelgenoten GZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 1 september 2019

09:30 uur: Afsluiting VBS – dienst in Gereformeerde kerk
18:30 uur: Ds. B.J.W. Ouwehand – Andel
Vorbereiding Heilig Avondmaal
1^e collecte: VBSW (ochtenddienst) / Diaconie (avonddienst)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

21 juli: Lezen: Lucas 10: 38-42; Jezus bij Martha en Maria
Zingen: Weerklank ps. 121: 1
28 juli: Lezen: Lucas 11: 1-13; Bidden tot een liefdevolle God
4 aug: Lezen: Lucas 12: 13-21; Echte rijkdom
11 aug: Lezen: Kol. 1: 1-14; Een geloof dat groeien kan
18 aug: Lezen: Kol. 1: 24 – 2: 3; Lijden voor Christus
25 aug: Lezen: Kol. 2: 6-12 – 3: 1-4;
Met Christus gestorven en opgestaan
1 sept: Lezen: Kol. 3: 5-17; Een nieuw leven door Christus

Kinderoppas:

Tijdens de zomervakantie wordt de oppas verzorgd door de Gereformeerde kerk.

1 sept: Leontien Liefde

Schoonmaakrooster

29 juli t/m 2 aug: Nel van der Linden, Geert van der Vliet, Corry Hobo
12 t/m 16 aug: Anne en Lijntje van der Weerd
26 t/m 30 aug: Rika van Brakel, Wouda Kornet
2 t/m 6 sept: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,
Netty Pippel

UIT DE GEMEENTE

Zieken

De behandeling bij mevrouw N. Hijkoop-Maat, Bloklandweg, wordt voortgezet. Het valt haar zowel lichamelijk als geestelijk zwaar om deze behandeling te vervolgen en vol te blijven houden.

De heer P. van der Meijden, Meidoornlaan, is gelukkig na enkele weken in het ziekenhuis te hebben verbleven weer thuisgekomen.

Er zijn ook gemeenteleden die niet met name zijn genoemd zijn maar waarvan bekend is dat zij zorgen kennen rondom de gezondheid, verdriet of andere zorgen.

We dragen allen die genoemd en ongenoemd zijn op in het gebed aan de Heere God. En bidden hen alle sterkte toe in de periode van herstel of bij de behandeling en dat er verlichting mag komen.

We vragen ook uw gebed voor degenen die een familielid, goede vriendin of vriend verzorgen of bijstaan die ernstig ziek is of zorgen kent.

Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan "t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. (Psalm 103:5)

Uit dankbaarheid

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties en de kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijk op 17 juni. Het heeft ons verrast hoe velen er aan ons gedacht hebben. Boven alles willen we God danken dat Hij ons al die jaren bewaard en gespaard heeft.

Arjo en Aline Hobo-van de Hoef
Timo & Sanne
Janna

Kerkelijk werker

We zijn dankbaar dat we u kunnen berichten dat een opvolger is gevonden voor onze vertrokken kerkelijk werker Harry van der Veen. We hebben die gevonden in de persoon van de heer R.W. (Ruud) Baas uit Gouda. DV 1 augustus zal de heer Ruud Baas zijn werkzaamheden als kerkelijk werker starten. In het volgende kerkblad zal hij zichzelf

uitgebreider aan ons voorstellen. Hij zal tijdens een kerkdienst in de bediening gesteld worden; in die dienst zal hij zich dan voorstellen aan de gemeente. Na afloop van deze dienst zal er ook gelegenheid zijn om persoonlijk kennis te maken en de heer Baas welkom te heten. In verband met vakantie en afspraken is nu nog niet bekend wanneer dat zal zijn. Dit zal via de zondagse afkondigingen en een bericht op onze website bekend gemaakt worden.

Bezoekwerk aan zieken

De coördinatie van het bezoekwerk aan zieken etc. wordt in de vakantieperiode waargenomen door diaken D. de Bruijn. Hij zal deze taak tijdens de komende weken, tot 11 augustus verzorgen. Als u behoefte hebt aan bezoek vanwege ziekenhuisopname of andere omstandigheden waarin u graag een gesprek wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met diaken De Bruijn. Hij zal dit dan verder afstemmen. U kunt diaken De Bruijn bereiken onder telefoonnummer 0418-584010 of per email pastoraat@nhkherwijnen.nl.

Scribaat

Omdat de huidige scriba de komende weken met vakantie is en per 11 augustus aftreedt, worden de werkzaamheden, totdat een andere scriba is benoemd, voorlopig waargenomen door br D. de Joode. Voor het doorgeven van berichten om af te kondigen kunt u met hem contact opnemen Hij is bereikbaar via telefoon 06-20047902 of per email scribaat@nhkherwijnen.nl.

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar te kunnen melden dat de heer R. van Zante (Zworrelstraat) zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aannemen.

De heer L.A. van Maaren (Breede Kampen) en de heer M. van Mourik (Rozenstraat) vonden helaas niet de vrijmoedigheid hun verkiezing tot ouderling aan te nemen en hebben beiden bedankt voor hun verkiezing. We bidden alle drie de broeders ook vanaf deze plaats Gods vrede en zegen toe op hun besluit.

We hopen de heer Van Zante in de morgendienst van zondag 11 augustus te bevestigen in het ambt. In die dienst hopen we verder de diakenen J.W. Boogert en A. van der Meijden te herbevestigen in hun ambt, en nemen we afscheid van diaken D. de Bruijn, ouderling D.J. van Arkel en ouderling T.J. Hijkoop.

Er zijn op dit moment dus nog twee vacatures ouderling, die van D.J. van Arkel en van T.J. Hijkoop. De gemeente krijgt de gelegenheid namen in te dienen van geschikte kandidaten. Dit kan tot dinsdag

23 juli, uiterlijk 20.00 uur bij de voorzitter van de kerkenraad, ouderling A. Ruitenburg (Kolstraat 32). Dat moet schriftelijk, per vacature afzonderlijk en ondertekend.

De kerkenraad maakt u erop attent dat wanneer géén namen worden ingediend, er géén dubbeltallen hoeven te worden gesteld en de kerkenraad direct kan gaan benoemen. Dat kan de procedures en de voortgang versnellen.

Mede met het oog op de vakanties is het nog onduidelijk wanneer een eventuele verkiezingsavond kan worden gehouden, of wanneer de kerkenraad rechtstreeks kan gaan benoemen.

Wél is duidelijk dat de kerkenraad op dit moment verder moet met twee vacatures en dat uit het midden van de kerkenraad een scriba moet worden gekozen. U zult begrijpen dat deze situatie verre van ideaal is en meer druk legt op de werkzaamheden van de overige kerkenraadsleden, zeker ook in de vacante periode waarin we ons bevinden.

Als de situatie zo blijft, zal de kerkenraad vaker keuzes moeten maken in het werk dat gedaan moet worden. Wellicht zal daardoor wel eens vaker een beroep worden gedaan op u als gemeentelid. De kerkenraad gaat ervan uit dat we daarbij op uw begrip en waar mogelijk steun mogen rekenen: we staan immers allemaal in het ambt aller gelovigen. Dat zijn niet alleen mooie woorden, maar het mag ook concreet handen en voeten krijgen. Daarin mogen we laten zien dat we met z'n allen gemeente-zijn.

Uiteraard zit de kerkenraad niet bij de pakken neer en zijn we dankbaar voor al het werk dat vele gemeenteleden al in de gemeente verrichten (of in het verleden hebben verricht). We vertrouwen erop dat de Heere God ook in dit opzicht Zijn gemeente niet loslaat. We willen u vragen onze gemeente, het verkiezingswerk en het werk dat gedaan moet worden en door velen ook gedaan wordt, op te dragen in uw persoonlijk gebed. De kracht van het gebed is immers groot.

Afscheid kerkelijk werker Harry van der Veen

Zoals eerder bekend gemaakt is Harry van der Veen sinds 1 juli niet meer als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden en is hij aan de slag gegaan in Katwijk aan de Rijn. In de ochtenddienst van komende zondag, 21 april, hopen we kort stil te staan bij zijn afscheid. Na de dienst zal er gelegenheid zijn Van der Veen de hand te schudden en met elkaar koffie te drinken.

Solidariteitskas

Onlangs hebben alle doopleden van 18 jaar en ouder én alle belijdende leden de jaarlijkse acceptgiro voor de Solidariteitskas ontvangen. We vragen alle leden 10 euro over te maken. Met de opbrengst betalen we een deel van de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk.

Van harte bij u aanbevolen dus.

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 23-juni	1 ^e collecte	€	135,20	Diaconie
	2 ^e collecte	€	130,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	135,25	Pastoraat en prediking
Zondag 30-juni	1 ^e collecte	€	90,55	Kerk in actie
	2 ^e collecte	€	87,85	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	105,10	Onderhoudsfonds
Zondag 7-juli	1 ^e collecte	€	121,45	GAIN
	2 ^e collecte	€	119,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	110,00	Pastoraat en prediking
Zondag 14-juli	1 ^e collecte	€	118,40	Diaconie
	2 ^e collecte	€	122,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	120,05	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Kerkelijk werker Harry v.d. Veen 1 x € 50,00 voor het dak, 1 x € 50,00 voor de kerk, 2 x € 20,00 en 1 x € 10,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente ging in de afgelopen periode naar:

Doopouders Van Baalen

Peter Hobo



Zij die elders verblijven

Met de feestdagen voor de deur denken wij ook aan hen, die om uiteenlopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal - van Maren
Huis ter Leede,
Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

ACTIVITEITEN

Het dak gaat eraf (6): bestelformulier en start werkzaamheden



Samen met dit kerkblad wordt een formulier verspreid waarmee u één of meerdere vierkante meters dak kunt 'kopen', in de vorm van een gift voor de kerk. Aangezien het niet voor iedereen even gemakkelijk is dit formulier via de website te downloaden, verspreiden we het nu ook via dit kerkblad. Als u al eerder een of meerdere vierkante

meters heeft 'gekocht': heel hartelijk dank daarvoor!

Een vierkante meter dak kost € 50,00. In ruil daarvoor krijgt u een aandenken, in de vorm van een 'aandeel' op A4-formaat. Misschien een mooie manier om de vakantie te beginnen!

Als bankrekeningnummer gebruiken we het bekende NL42 RABO 03280 00531.

Ook andere giften zijn van harte welkom! Van harte bij u aanbevolen!

De tussenstand is momenteel: **€ 18.794,50**. Dat is inclusief de opbrengst van de rommelmarkt, giften, kalenderverkoop en uitgangscollecten.

De opbrengst wordt gebruikt voor de renovatie van het dak.

Zoals bekend moeten we daarbij een financieel gat dichten van € 70.000.



Op het formulier staat hoe u een bedrag kunt overmaken (andere bedragen zijn uiteraard ook welkom). Ook op de website www.nhkherwijnen.nl is de nodige informatie te vinden, ook algemene informatie over de werkzaamheden aan het dak.

In grote lijnen worden vanaf half augustus de dakgoten aan de noordzijde (Peperstraat) en oostzijde (stoep) vervangen. Nu we toch aan de slag gaan en steigerwerk moeten plaatsen, worden ook de dakplaten onder de dakpannen vervangen. Daar komen nieuwe dakplaten (maar dan zonder asbesthoudend materiaal) voor terug. Verder wordt het nodige schilderwerk uitgevoerd en andere noodzakelijke werkzaamheden aan het dak.

In de week van 12 augustus beginnen vast wat kleine voorbereidende werkzaamheden, in de week van 19 augustus begint de steigerbouw. De weken erna worden de dakplaten verwijderd. We hopen zelf het dak van het fietsenhok te demonteren. Tijdens de bouw zijn er beperkte mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid, onder meer als het gaat om opruimen en wellicht wat kleinere hand- en spandiensten. Enkele gemeenteleden hebben zich al gemeld. Opgeven kan bij Henk de Bruin of Arjo Hobo.

De kerk blijft toegankelijk voor erediensten et cetera.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Nieuwsbrief Martin en Marleen | Hart4Rwanda | juni 2019

Delen is verrijkend en verreikend

Begin dit jaar kregen we via de GZB de vraag van de Reformed Church of East Africa in Kenia om hen te ondersteunen bij het geven van christelijk onderwijs. In aansluiting op een GZB-retraite zijn we naar Eldoret getogen. Samen met Victor Luganda en Rev. Watila hebben we enkele scholen bezocht en van elkaar geleerd. Zij waren erg geïnteresseerd in ons pas begonnen Onderwijsfonds, waaraan elke school per jaar een bijdrage levert. Zo werken we eraan om als onderwijsdepartement zelfvoorzienend te zijn.

Al gauw kwamen we erachter dat wij de expertise van Kenia goed kunnen gebruiken. In Rwanda staat het ontwikkelen van een christelijke identiteit van de scholen nog in de kinderschoenen. Kenia is voor ons een voorbeeld hoe je beleid uitstippelt en mensen in de school brengt die de school helpen om bijbelonderwijs vorm te geven. Voor hen is het

vooral zoeken om een goede inhoud aan het bijbelonderwijs te geven en hierin mensen te trainen. Daarin kon Marleen haar expertise delen.

Verder was het een hartelijk weerzien met Beatrice Cherop. Twee jaar geleden bezocht ze de tieners in Marleens zondagsschoolklas. Allebei hebben ze een passie voor tieners en zijn ze op zoek naar bijbelprogramma's voor tieners of om ze zelf te ontwikkelen. Ook bezochten we de school waar zij in het bestuur zit. Als je scholen bezoekt dan komt ICT vanzelf om de hoek kijken. Onverwacht kon Martin zijn expertise delen. Concluderend kunnen we zeggen dat dit bezoek beiden heeft verrijkt. Het helpt ons de enorme uitdagingen die er zijn aan te gaan. Onze contacten willen we daarom graag voortzetten gebruikmakend van sociale media (moderne communicatiemiddelen). Daarmee is delen van expertise ook verrijkend.

Kwibuka 25

Elk jaar is de genocideherdenking van de vele slachtoffers, nu 25 jaar geleden. In de rouwperiode van 100 dagen vinden veel herdenkingen plaats en veel overlevenden krijgen een extra steuntje in de rug. Het koor "Ijwi ry'Impanda" waar Marleen lid van is, heeft geld ingezameld om een bezoek te brengen aan een groep ouderen. Sinds de genocide staan deze ouderen alleen op de wereld. Ze komen uit verschillende delen van het land en wonen nu samen in één groot gebouw met allerlei voorzieningen.

Voorafgaand zijn we bij een massagraf naast de kerk in Ntarama geweest. In 1994 hadden de kerkleiders de mensen opgeroepen om naar de kerk te komen, waar het veilig zou zijn. Niets was minder waar. In de kerk, de zondagsschool en de keuken vonden duizenden mensen op een gruwelijke wijze de dood. Beschadigde gebouwen, foto's van mensen, kleren, huisraad, stenen met rijen namen en opgestapelde grafkisten zijn stille getuigen van het vreselijke wat hier heeft plaatsgevonden. We kunnen alleen maar stil zijn, kijkend naar de vlam van hoop. Om de slachtoffers te herdenken leggen we bloemen neer. Ingetogen zingend zoeken we troost bij God.

Als we daarna de groep ouderen in de zaal ontmoeten, beseffen we



des te meer hoe moeilijk het is om een overlevende te zijn. Zij leven

elke dag met dit verschrikkelijke verleden. Uitgebreid hebben we ze dan ook begroet en van een flesje Fanta, een traktatie voorzien. Samen hebben we gezongen en zo verleden en heden in Gods Licht gezet. Tweevan onze gemeenteleden, ook over-levenden bemoedigden de ouderen met hun getuigenis over hoe God met hen meegegaan is. Tenslotte gaven we ieder een lap stof voor een rok of een blouse en een heel dikke knuffel.

Herwijnen

In april waren we tien dagen in Nederland om de doop van onze kleinzoon, Yudah, mee te maken.

Het was tevens een mooie gelegenheid om onze kinderen en de andere 2 kleinkinderen, Noa en Fleur, weer even te zien. Op koningsdag waren we aanwezig op de vrijmarkt bij de Sionskerk. Het was fijn om verschillende mensen te spreken.



De deelgenootgemeente Herwijnen heeft een enorme hoeveelheid steekvormpjes verzameld, waarvan we een deel in onze koffers konden stoppen en meenemen naar Rwanda. Hier kunnen ze goed gebruikt worden in de materiaalkisten voor de kleuterscholen.

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- De fijne tijd in Nederland met als hoogtepunt de doop van Yudah, onze kleinzoon
- De retraite in Kenia met alle GZB-zendingswerkers die in Oost-Afrika werken.
- De gekregen mogelijkheid om expertise te delen op het gebied van christelijk onderwijs met de RCEA in Kenia
- De geslaagde en goed bezochte trainingen voor schoolleiders en leerkrachten op het gebied van bijbel- en kleuteronderwijs
- De gepensioneerde leerkrachten uit Engeland die ons op verschillende manieren ondersteund hebben

Wilt u bidden voor:

- De kerken in Rwanda, De overheid is opnieuw begonnen met een inspectie van alle kerken, met extra regels. Hierdoor zullen er weer kerken dicht gaan.
- De scholen die van de inspectie werk moeten maken van de computerlessen en het inrichten van een computerlokaal

- Bisschop Nathan Amooti als hij afscheid moet nemen van Cyangugu Diocese en zich voorbereidt om naar Kigali te komen. Bid dat alle voorbereidingen voor zijn komst goed en in harmonie gebeuren
 - Voldoende financiële middelen om een heruitgave van kinderbijbels in het Kinyarwanda mogelijk te maken
 - Alle deelnemers die met de GZB-experience reis in augustus naar ons toekomen. Bid voor een gezegende tijd
- Hartelijk dank voor uw gebed!

Rwanda reis

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten zullen wij, Jacco en Marianne, 12 augustus op reis gaan naar Rwanda. Wij zijn supernieuwsgierig hoe de kerk in Rwanda vormgegeven is en wat de overeenkomsten/verschillen zijn met onze kerk. We zullen ook alles zien en te weten komen over het project van Rick en Carolien Mager en uiteraard het project wat wij als gemeente ondersteunen, dat van Martin en Marleen 't Hart.

Ik ben Jacco Ruitenburg. Ik werk als tekenaar in de machinebouw. Hier ontwerp ik machines voor het verwerken van onder andere levensmiddelen. Verder ben ik veel betrokken bij het clubwerk van onze kerk. Zo ben ik leiding van de dinsdag club, YOUnted (vrijdagavond club), 3xH+ (15+) & Polderbar (17+). Juist door op deze manier met de jeugd bezig te zijn, raak ik geïnteresseerd in het jeugdwerk in Rwanda. Tegen wat voor dingen zij aanlopen en wat wij kunnen leren van hun. Vooral omdat daar door de genocide meer dan 60% van de inwoners jonger dan 25 jaar is. Verder hoop ik te kunnen genieten van het land en de cultuur.

Ik ben Marianne de Bruin, ik woon in Nijmegen waar ik ook studeer aan de docentenopleiding Engels. Ik heb ontzettend veel zin om naar Rwanda te gaan om de cultuur te leren kennen en om te kijken hoe het onderwijs daar in elkaar steekt. Mogelijk is er voor mij ook ruimte om een Engelse les te geven aan Rwandese kinderen waar ik super enthousiast over ben. Ook ben ik erg nieuwsgierig wat de vreselijke gebeurtenis van de genocide voor nalatenschap heeft op de mensen en de cultuur. Ik hoop met een open blik veel te kunnen leren van de mensen en de cultuur en natuurlijk ook te genieten van het prachtige landschap. Mijn grootste droom is om ooit kinderen in Afrika een eerlijke kans op goed onderwijs te kunnen geven, dus ik zie dit als een mooie eerste oriëntatie.

Beiden verwachten we dus een prachtige ervaring tegemoet te gaan waarin we veel zullen leren. Wat onder andere op het programma staat

is helpen op een boerderij, een theefabriek bezoeken, scholen bezoeken, kerken bezoeken, een safari doen en nog veel meer leuke dingen! Ook zullen we daar de gespaarde vormpjes symbolisch overhandigen op een school.

Voor de verzending van de laatste vormpjes hebben we het mooie bedrag opgehaald van €200,- en zoals het er nu naar uitziet zal dit voldoende zijn. De exacte kosten moeten nog bepaald worden, maar mocht er geld overblijven, dan gaat dat geld naar het project van Martin en Marleen.

Graag willen we jullie allemaal meenemen in dit avontuur. We zullen gaan proberen om zo vaak als mogelijk een berichtje/update te plaatsen op onze Facebookpagina. Deze heet; 'Herwijnen4Rwanda'. Natuurlijk zijn wij wel afhankelijk van wifi posten die niet altijd even goed zullen zijn.

In de tweede plaats willen we een vragendoos neerzetten. Deze zal achter in de kerk komen te staan. Ook kun je een privé-bericht sturen via Facebook. Op deze manier willen we jullie allemaal de gelegenheid geven om vragen aan ons mee te geven naar Rwanda. Als we in Rwanda zijn zullen we proberen hier een antwoord op te vinden. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het land, de cultuur, het eten of de projecten. Hier willen we na de reis graag antwoord op geven.

En als laatste maar zeker het belangrijkste willen we jullie vragen om de reis op te nemen in jullie (persoonlijk) gebed.

We hopen op jullie medeleven in gebed en leuke vragen. Zelf kijken we enorm uit naar deze periode en we kunnen niet wachten om we vertrekken. We houden jullie op de hoogte en jullie mogen t.z.t. gerust reageren op onze FB-posts!

Jacco & Marianne

Behoeftte aan contact of bezoek?

Iedereen die behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat iemand anders dat heeft), kan dat melden bij:

diaken D. de Bruijn: 0418-584010

of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.

mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl / tel.: 06-20047902 (D. de Joode)

AGENDA

Di 27 aug- woe 28 aug
Vrijdag 18 okt.

VBS
Verkoopdag 2019

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 september 2019 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

2 sept	voor 3 weken
23 sept	voor 3 weken
14 okt	voor 3 weken
4 nov	voor 3 weken
25 nov	voor 3 weken
16 dec	voor 3 weken

**PLAATS GEEN
VRAAGTEKEN
WAAR GOD EEN
PUNT HEEFT
GEZET**

visje


WWW.VISJEPOSTERS.NL



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00