

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Vacant

CONSULENT Ds. A.J. Hagedoorn
0418 – 58 1103

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo **jeugdouderling**
Phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
A.J. Hobo
D. de Joode **tijdelijk Scriba**
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 200 47 902
scriba@nhkherwijnen.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

KERKELIJK WERKER Dhr. R. Baas
rwbaas@filternet.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 58 1133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 58 2439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Veel heil en zegen

*Het heil van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk.
Psalm 3: 9*

Die woorden kun je vaak horen in de eerste week van een nieuw jaar. “Veel heil en zegen”. Een prachtige wens, heel wat zinnvoller dan het afgesloten “gelukkig nieuwjaar” of het oppervlakkige “de beste wensen”. Het is een wens die rechtstreeks uit Psalm 3 komt.

“Heil”. Wist u dat het één van de mooiste woorden uit de Bijbel is? Het heeft te maken met heelmaken, helen.

Misschien denken sommigen bij dit woord als vanzelf aan alle ellende rondom ons in de wereld. Oorlogen, onderdrukkingen, moorden, aanslagen, vluchtelingen.

Het werkelijke heil is niet van mensen of machten te verwachten. Het heil is van de HEERE. Het komt van Hem die de wereld zo lief had, dat Hij zijn eniggeboren Zoon ervoor gaf. In Christus wil Hij heelmaken wat door onze opstand en ongehoorzaamheid is stukgegaan, helen wat verwond en verbrijzeld is, genezen wat ziek en mistroostig is. Kortom Hij is de Heiland.

Levend uit dat heil zijn wij gezegende mensen. Hoezo? Omdat alles dan naar wens en voor de wind gaat? Nee, zegen betekent geen garantie voor voorspoed en succes. Zegen wil zeggen, dat je God mee hebt, uit welke hoek de wind ook waait. Is er een beter houvast voor het nieuw begonnen jaar denkbaar?

Veel heil en zegen! Laten wij het bewuster tegen elkaar zeggen en er vaker voor de ander om bidden.

Uit: Bijbels dagboek Elke dag een psalm

KERKDIENTEN

Zondag 12 januari 2020

- 10:00 uur: Ds. A. Stijf, Ede
Bediening Heilige Doop
- 18:30 uur: Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
- 1^e collecte: Mensenkinderen
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Donderdag 16 januari 2020

- 15:00 uur: Dienst in WZC Avondlicht,
Verzorgd door de gereformeerde kerk

Zondag 19 januari 2020

- 10:00 uur: Prop. D.A. Burggraaf, Arkel
- 18:30 uur: Ds. A.P.D. Zijlstra, Ede
- 1^e collecte: Diaconie
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 26 januari 2020

- 10:00 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
- 18:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Ameide
- 1^e collecte: Dorcas
- 2^e collecte: Kerkrentmeesters
- Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

- 12 jan: Lezen: Matteüs 3:13-17 Jezus laat zich dopen
Zingen: Weerklank psalm 23a: 1
- 19 jan: Lezen: Matteüs 4:12-22 Jezus roept zijn eerste discipelen
Zingen: Weerklank psalm 23a: 1
- 26 jan: Lezen: Ezra 1-3:7 De ballingen mogen terug naar hun land
Zingen: Weerklank psalm 25: 2

Kinderoppas:

- 12 jan: Annette Blom en Jelle
19 jan: Jacco Ruitenburg en Sanne
26 jan: Yvonne de Graaff

Schoonmaakrooster

- 13 t/m 16 jan: Anne en Lijntje v.d. Weerd
20 t/m 24 jan: Rika van Brakel en Wouda Kornet
27 t/m 31 jan: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel

UIT DE GEMEENTE

Zieken

We denken opnieuw aan alle zieken, thuis, in het ziekenhuis of op andere plaatsen. En dat zijn er vaak meer dan we denken. Wat kunnen er een tegenslagen zijn, wat kunnen situaties soms uitzichtloos zijn, wat kan er een verdriet, wat kan de moed mensen soms in de schoenen zinken. Gelukkig mogen we onze zorgen, pijn en verdriet altijd bij God brengen. Niet dat er dan altijd een oplossing is, dat onze ziekte of pijn verdwijnen. Maar we mogen wel weten dat God naar de bidder omziet. Hij wil en zal rust geven, op Zijn tijd en op Zijn manier. Dat zijn geen goedkope woorden, maar een zekere troost voor ieder die in Hem gelooft en Zijn naam aanroept.

Mevrouw Jo van Os uit Haaften heeft in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel een operatie ondergaan. Daarna is overgebracht naar Het Gasthuis in Gorinchem voor verdere revalidatie, maar ze moest toch weer terug naar het ziekenhuis in Tiel voor verder onderzoek en behandeling. Als alles goed mocht gaan is ze afgelopen dinsdag opnieuw overgebracht naar Het Gasthuis voor verder herstel.

Mevrouw Marie de Fockert - de Joode (Molenkamp) is in de week van Kerst opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem. Ze had het onder meer erg benauwd.

We wensen alle zieken ook vanaf deze plaats verder herstel toe.

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die bezoek wensen van de kerkelijk werker worden verzocht dat te melden bij Jan Willem Boogert, die momenteel het bezoekwerk coördineert.

Hij is bereikbaar via: pastoraat@nhkherwijnen.nl; of 0418-842576.

Geboorte

We zijn dankbaar en blij met dominee en mevrouw Roseboom dat donderdag 2 januari Boaz geboren mocht worden. Verdere bijzonderheden ontbreken op dit moment, maar vanaf deze plaats willen we hen van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon. Dat hij voorspoedig mag opgroeien en tot vreugde van zijn ouders mag zijn.



Uit dankbaarheid I

Wij willen iedereen op deze wijze hartelijk bedanken voor de kaarten en felicitaties die we mochten ontvangen, voor ons 50-jarig huwelijk. We waren verbaasd dat er zovelen aan ons gedacht hebben. Maar boven alles willen we God bedanken voor zijn goedheid, we mochten 5 kinderen krijgen en hebben 10 kleinkinderen, en dat Hij ons al die jaren gespaard heeft.

Riekie en Koos de Fokkert

Uit dankbaarheid II

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling rondom ons 50-jarig huwelijk, vorige maand. Verder willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling en medeleven rondom de ziekte van Johan.

Johan en Jenneke Bosman,
Parallelweg

Komst dominee en mevrouw Roseboom

Zondag 1 maart komt snel dichterbij. Die dag hoopt dominee Roseboom aan onze gemeente te worden verbonden. Dat zal D.V. gebeuren in de ochtenddienst (aanvang 10.00 uur), die wordt geleid door dominee H. Roseboom uit Kesteren, de vader van 'onze' dominee Roseboom. De intrededienst waarin dominee Roseboom voor het eerst voorgaat als herder en leraar van onze gemeente begint om 15.00 uur. In een volgend kerkblad geven we meer informatie over de gang van zaken rond deze diensten. In elk geval is duidelijk dat in beide diensten gasten, waaronder familie en bekenden van dominee en mevrouw Roseboom, aanwezig zullen zijn. 's Middags komen daar de

genodigden uit andere kerkelijke gemeenten en van andere instanties bij. Het zal dus naar verwachting drukker zijn dan gebruikelijk. Daarom nu vast het verzoek om zoveel mogelijk per fiets naar de kerk te komen, of met elkaar mee te rijden.

Op zondag 23 februari nemen dominee en mevrouw Roseboom afscheid in Oudega. De dagen daarna verhuizen ze naar Herwijnen. De afgelopen tijd zijn nog wat kleinere klussen gedaan in de pastorie en ook de komende weken zal er nog het een en ander worden gedaan. Zo werken we gezamenlijk toe naar zondag 1 maart.

Verplaatsing keuken

Op initiatief van een aantal gemeenteleden gaan we de keuken verplaatsen naar de tuinkamer. We hebben een keukenblok (in prima staat) geschonken gekregen. We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk uit met vrijwilligers, om zo de kosten te beperken. Desondanks zullen wat kosten gemaakt moeten worden, die we betalen uit het Verjaardagsfonds. De eerste voorbereidingen in de tuinkamer zijn inmiddels getroffen.

Door de verplaatsing krijgen we wat meer ruimte voor de keuken, want nu is het er vaak dringen geblazen. In het huidige keukentje komt onder meer het kopieerapparaat et cetera.

Overigens blijft de keuken/tuinkamer bruikbaar als vergaderruimte, op momenten dat dat nodig is. In het oude keukentje blijft daarom bijvoorbeeld een extra koffiezetapparaat staan, zodat vergaderingen in het nieuwe keukentje niet steeds gestoord hoeven te worden.

Kerkebalans 2019; toezegging al omgezet in gift?

Nog niet iedereen heeft zijn eerder dit jaar gedane toezegging voor de Actie Kerkebalans 2019 omgezet in een concrete gift. We willen daarom vragen of u dat in uw administratie zou willen nagaan. Mocht u de gegevens van de kerk niet zo snel bij de hand hebben:

Hervormde Gemeente Herwijnen

NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925.

Graag onder vermelding van Kerkebalans 2019.

Omdat het zomaar kan gebeuren dat u door omstandigheden bent vergeten uw eerdere toezegging over te maken, zijn recent herinneringen verstuurd. Mochten die brief en uw betaling elkaar hebben gekruist, dan kunt u de brief als niet verstuurd beschouwen. Mochten wij een betaling over het hoofd hebben gezien of iets dergelijks; op voorhand excuses. Een foutje is snel gemaakt.

Eindejaarscollecte

Bij het vorige kerkblad trof u aan een enveloppe met daarin een acceptgiro voor de eindejaarscollecte. Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt: dat kan uiteraard alsnog. De opbrengst is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Een gift overmaken kan via

NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925 (steeds trv Hervormde Gemeente Herwijnen en o/v 'eindejaarscollecte') mag natuurlijk ook.

Het dak zit er weer op

Na het positieve nieuws dat we in het vorige kerkblad al konden melden rond de financiering van het werkzaamheden aan het dak, kunnen we nu melden dat van de Maatschappij van Welstand een subsidie is ontvangen van 7.500 euro. Ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank daarvoor!

Verder staat het aantal vierkante meter dak gesponsord nu op 199.

De tussenstand van de financiële acties is nu 48.109,88 euro.

We hebben goede hoop houden dat we het uiteindelijke 'tekort' nog verder kunnen terugdringen. Zo zijn nog niet alle subsidieverzoeken afgehandeld. Wie nog een aandeel wil kopen: zie de formulieren bij de ingang van de kerk en op de website, nhkherwijnen.nl. Daar is ook alle achtergrondinformatie te vinden. Direct een bedrag overmaken kan ook, via NL42 RABO 03280 00531. Ook andere giften zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een van de kerkrentmeesters, Arjo Hobo, Henk de Bruin, Gijs Pippel of Dik de Joode; email: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Kerkbalans 2020; nieuwe start

Het jaar 2020 is begonnen. Het jaar waarin we dominee en mevrouw Roseboom en hun zoontje Boaz hopen te verwelkomen. 2020 wordt daarmee voor zowel de familie Roseboom als onze gemeente **het jaar van een soort nieuwe start**.



Wellicht dat we zo **ook met z'n allen een soort nieuwe start kunnen maken rond de Actie Kerkbalans**. Om daar met hernieuwd elan de schouders onder te zetten. Natuurlijk gebeurde dat laatste de afgelopen óók, maar in een vacante periode die wat langer duurt wordt de

kostenstructuur toch anders. Bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld salariskosten predikant vallen weg), andere kosten komen daarvoor terug (bijvoorbeeld kerkelijk werker, meer gastpredikanten, extra onderhoudskosten pastorie, kosten van afscheid en intrede).

Nu vanaf 1 maart alles weer enigszins 'normaal' wordt, stijgen de kosten. Dus is het noodzakelijk om ook de inkomsten weer alle aandacht te geven. **U kunt daaraan een belangrijke bijdrage leveren**, bijvoorbeeld via de Actie Kerkbalans. Nogmaals, velen dragen hun steentje al volop bij.

Toch willen we **iedereen vragen nog eens kritisch te kijken naar zijn of haar bijdrage**. Misschien is die bijdrage al jaren hetzelfde en kwam het er nog niet van om eens serieus na te denken over een mogelijke verhoging. Of misschien gaf u tot nu toe niets, maar wilt u toch eigenlijk wel graag een financiële bijdrage leveren aan de kosten van het bezoekwerk, het jeugdwerk, de kerkdiensten en al het andere werk dat wordt gedaan in en door de kerk.

We vragen nadrukkelijk ook jongeren om mee te doen! Misschien



werk je al of heb je een mooi bijbaantje. Wat zou het fijn zijn als ook de kerk je aandacht mag hebben! Bijvoorbeeld door af te wegen wat je uitgeeft aan je mobiele telefoon, uitgaan, hobby's, kleding et cetera. Allemaal niks mis mee, maar we gaan er vanuit dat jullie tussen al die uitgaven, de kerk niet vergeten! Praat er ook eens over met andere jongeren, op catechisatie, of met je ouders.

Om de begroting op nul te laten uitkomen (waarbij de kosten en de inkomsten dus even hoog zijn), zou de Actie Kerkbalans in 2020 **minimaal 62.500 euro moeten opbrengen**. Dat is een paar duizend euro meer dan de actie nu opbrengt.

Vandaar onze oproep om met z'n allen voor dat resultaat te gaan. We denken dat het moet kunnen. Als richtlijn hebben we immers al jaren de tabel, die we uiteraard weer gaan publiceren. En u weet vast nog de slogan **'geef volgens de tabel, dan redden we het wel'**.

Daarnaast hopen we dat iets van de dankbaarheid over de komst van een nieuwe predikant, mag en zal doorklinken in uw en jouw bijdrage voor Kerkbalans.

Zoals eerder gemeld, zijn we aangenaam verrast door de bereidheid van veel gemeenteleden iets te geven voor de renovatie van het dak van de kerk. Niet alleen 'de kerk', maar ook **de financiële kant van het gemeente-zijn leeft dus onder u!** Wellicht kan dat een vervolg krijgen bij de Actie Kerkbalans 2020. Zeker als daarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen.

Met de opbrengst van Kerkbalans wordt het werk van en in de kerk bekostigd: de kosten van een predikant, jeugdwerk, pastoraal werk, de zondagse erediensten, activiteiten et cetera et cetera. Voor u, voor jou en voor mensen in je omgeving. Daarom: van harte bij u aanbevolen!

De landelijke slogan dit jaar is: 'Geef voor je kerk'.

Vrijdagavond 17 januari is de kickoff van de actie, met alle vrijwilligers. De week erna worden de enveloppen rondgebracht en de volgende week halen de vrijwilligers uw reactie weer op.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor de Actie Kerkbalans kan dat doen via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2020

Het college van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Begroting 2020

De kerkenraad heeft onlangs de begroting voor 2020 vastgesteld. Belangrijk verschil met de begrotingen van de laatste jaren is uiteraard de komst van ds. Roseboom per 1 maart; maar ook het feit dat hij vanaf die datum één dag per week ouderschapsverlof opneemt, geheel volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN.

Verder is er rekening mee gehouden dat kerkelijk werker dhr. Baas (wiens contract in principe doorloopt tot 1 juni) na 1 maart nog een tijdje aan onze gemeente verbonden blijft. Andere hoofdlijnen zijn dat de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk stijgen, net als de energielasten.

Wie graag meer informatie wil over de begroting kan contact opnemen met een van de ouderlingen-kerkrentmeester of via kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 15-dec

1 ^e collecte	€	132,60	Woord en Daad
2 ^e collecte	€	118,45	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	126,35	Pastoraat en prediking

Donderdag 19-dec 1^e collecte € 116,50 Dienst in Avondlicht

Zondag 22-dec	1 ^e collecte	€	113,60	Schuldhulpmaatje West Betuwe
	2 ^e collecte	€	105,75	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	128,95	Pastoraat en prediking

Dinsdag 24-dec 1^e collecte € 142,40 Kerkrentmeesters

Woensdag 25-dec	1 ^e collecte	€	124,75	IZB
	2 ^e collecte	€	119,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	133,95	Pastoraat en prediking

Collecte opbrengst gezamenlijke dienst 25 dec volgt nog.

Donderdag 26-dec 1^e collecte € 258,80 GZB Fam 't Hart

Zondag 29-dec	1 ^e collecte	€	112,60	Kerk in actie
	2 ^e collecte	€	111,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	139,70	Onderhoudsfonds

Dinsdag 31-dec	1 ^e collecte	€	36,40	Diaconie
	2 ^e collecte	€	44,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	240,60	Eindejaarscollecte

J. Overheul ontving € 5,65 tijdens het rondbrengen van de kerstattentie.
Diaken A. van der Meijden 1 x € 10,00 voor kerststerren en 2 x € 50,00 voor het dak.

Joja van Horssen ontving 1 x € 20,00 voor de eindejaarscollecte.
ouderling A. Ruitenburg 1 x € 5,00 en 1 x € 2,00 ontvangen bij het bezorgen van de kerstattenties.

Jacolien ontving € 10,00 tijdens het bezorgen van de bloemengroet.
Arno vd Meijden ontving € 10,00 voor de kerk, uit dankbaarheid.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
14-01	H.C. van Baalen-Duijzer	86	Biermanlaan
18-01	H.C. de Leeuw-Gijssen	86	Meerenburg

Bloemengroet

Namens onze gemeente is de bloemgroet de afgelopen periode bezorgd bij:

Mevr. Donker, Zworrelstraat
Govertine van Zandwijk, Molenstraat
Mevr. Kornet, Willem-Alexanderstraat
Familie Gobius du Sart, Vervoornlaan

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
scriba@nhkherwijnen.nl
tel.: 0183- 637092

Kerstroute 'Licht voor de dorpen' zaterdag 21 december 2019

De kerstroute werd georganiseerd door de dorpen Herwijnen, Hellow, Haaften en Tuil. Twee jaar geleden was deze in Herwijnen. Dit keer vond de route in Haaften plaats, dwars door de nieuwbouw. Startpunt was de Burcht, waar de bezoekers zich meldden bij de Romeinse poortwachters.



Vervolgens werden ze meegenomen door een herder, die hen door het kerstverhaal heen leidde. Het begon met de aankondiging van de geboorte, waarbij de engel Gabriël plots aan Maria verscheen en zei: ‘*Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.*’ Hierna ging Maria op bezoek bij haar nicht Elisabeth, die zelf ook zwanger was en waar Maria een prachtig lied zong wat de bezoekers ontroerde.



Vervolgens maakten de bezoekers mee hoe Jozef in een droom werd gewaarschuwd dat zijn toekomstige vrouw hem niet ontrouw was geweest. De engel zei: *‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’*

De herder nam de bezoekers mee naar Nazareth, geplaatst in de Dutry van Haeftenstraat. Hier ontpopte zich een compleet dorpstafereel waarbij ook veel kinderen meespeelden. De hardwerkende mensen werden ruw onderbroken door de Romeinse soldaten die vol vertoon kwamen aanrijden in een houten wagen. Zij kondigden af dat keizer Augustus een volkstelling wilde houden. Iedereen moest op weg naar de plaats waar hij vandaan kwam om zich te laten inschrijven. Jozef **ging** van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn **aanstaande** vrouw, die zwanger was.



Ook de bezoekers gingen op reis, achter Jozef, de hoogzwangere Maria en de ezel aan. Wat was het een belevenis om samen met Jozef en Maria op te trekken! Maar tevens werden ook wij teleurgesteld, omdat er geen plaats meer was voor hen in Bethlehem, Jozef baalde ervan! Er waren meer mensen gekomen om zich daar te laten

inschrijven, alles bleek vol! Uiteindelijk bood iemand een plekje aan in een stal, waar ze mochten slapen.

Ondertussen werden de bezoekers meegenomen naar de herders in het veld. Geheel onverwachts verschenen de engelen achter een wolk, die de aankondiging van de geboorte van Jezus deden. Zij zongen daarbij het indrukwekkende lied *'Ere zij God'*. Sommige mensen begonnen spontaan mee te zingen, prachtig! Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: *'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.'* Ze gingen meteen op weg.

In het oosten hadden de wijzen via een bijzondere ster in de hemel ook vernomen dat er een bijzondere Koning zou worden geboren, zij volgden de ster tot in de Emmastraat. Zij bevonden zich in een tent en waren prachtig aangekleed in Oosterse sferen. Gelukkig hadden zij ook een sterrenkijker bij zich, waar met name de kinderen graag doorheen wilden kijken op zoek naar de ster. Er werd een grote ster gevonden die de weg leidde naar de stal, waar Jezus in een kribbe lag. Hier kwamen de bezoekers, herders en wijzen samen om Jezus, de Koning en Redder van de wereld te aanbidden.



In de Wittenberg was een bezinningsmoment. Onder prachtig pianospel konden de bezoekers overdenken wat ze nou eigenlijk gehoord en gezien hadden. Een emotioneel moment, waarna de herder de bezoekers meenam naar de herberg in de Burcht. Hier kon men nog genieten van muziek en lekkers en natuurlijk nog even napraten.

Het was een prachtige route, geheel in Bijbelse sferen aangekleed met als doel het kerstverhaal, de geboorte van Koning Jezus te verkondigen, die op de wereld is gekomen om verlossing te brengen. De route heet immers niet voor niets 'Licht voor de dorpen'.

Over twee jaar zal er weer een kerstroute worden georganiseerd, maar dan in Tuil of Hellouw, daarover moet nog worden besloten door de stuurgroep. De stuurgroep wil via deze weg alle vrijwilligers nogmaals enorm bedanken voor hun inzet, mede dankzij jullie is het mogelijk om een dergelijke Bijbelse kerstroute te organiseren en om zoveel mensen te bereiken met het evangelie

Alex Ruitenburg, Miranda van Baalen, Orianne Kuyntjes (Herwijnen), Tanja Vos, Nella Vos, Dirma de Wit, Mirjam van den Bergh (Haaften), Dick Trappenburg (Hellouw), Minke van der Meer en Annelies van Heuckelum (Tuil).

ACTIVITEITEN

Zanguurtje

Op D.V. zondag 26 januari zal aansluitend aan de avonddienst weer een 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. We zingen uit diverse christelijke bundels. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

Week van gebed voor de eenheid "Buitengewoon"

Van maandag 20 t/m vrijdag 24 januari wordt elke avond een korte bijeenkomst georganiseerd in de Gereformeerde kerk aan de Achterweg. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren een half uur. Het thema is gebaseerd op de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, als Paulus en anderen schipbreuk hebben geleden bij Malta.

Deze Week van Gebed daagt je uit om te streven naar meer dan het gewone. Wilt u gebedspunten aanleveren? Dit kan via gebed@gkherwijnen.nl. In de kerk zal tijdens deze week ook een gebedsmuur staan, waar u gebedspunten op kwijt kunt. U en jij zijn van harte welkom!



AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

20 t/m 24 jan	19:00u Week van gebed
Zondag 26 jan	20:00u Zanguurtje
Vrijdag 7 feb	19:30u Sing-in aan de Waal, in geref.kerk

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 27 januari 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl of Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:



17 feb	voor 3 weken
9 mrt	voor 3 weken
30 mrt	voor 3 weken
20 apr	voor 3 weken
11 mei	voor 2 weken
25 mei	voor 3 weken
15 juni	voor 2 weken
29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 7 weken



De twaalfjarige Jezus in de tempel

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
CD-OPNAMEN	Verkrijgbaar van elke dienst via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl,
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 722 249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in de kerk € 0,70 / € 1,00