

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
A.J. Hobo
D. de Joode tijdelijk scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

KERKELIJK WERKER Dhr. R. Baas
rwaas@filternet.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Bezinning

“U bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen”.
Mattheüs 16: 23b

In Mattheüs 16: 21 – 23 treffen we de eerste aankondiging van het lijden aan, die Jezus uitsprak.

Zelf bereidde Hij daar Zijn discipelen op voor.

En dat was hard nodig, want zij wilden Zijn lijden en sterven niet.

Dan zegt Jezus: “U bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen”.

Is dat ook bij ons het geval?

Gode zij dank: niet bij Jezus!

Hij was niet bedacht op eigen wensen of op de wensen van de discipelen, maar louter op die van Zijn hemelse Vader.

En dat werd ons heil!

Daardoor alleen ging Hij op naar Golgotha, om voor onze zonden te boeten.

Volgen wij Hem uit dankbaarheid dan na en laten wij ons bezinnen op de dingen die van God zijn en niet op die van de mensen.

Lezen: Matthéüs 16: 21 – 23

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

43e Jaargang, no. 1214, 13 maart 2020

KERKDIENSTEN

Zondag 15 maart 2020

10:00 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
18:30 uur: Ds. W. Roseboom
1^e collecte: World Vision
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 22 maart 2020

10:00 uur: Ds. W. Roseboom
18:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
1^e collecte: Wycliffe (bijbelvertalers)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 26 maart 2020

15:00 uur Ds. L.F. de Graaff, Tiel
Dienst in WZC Avondlicht

Zondag 29 maart 2020

10:00 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten
18:30 uur: Ds. W. Roseboom
1^e collecte: GZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

15 mrt: Lezen: Matt.: 26: 57-68 Jezus veroordeeld door de Joodse Raad; zingen: Weerklank ps. 42: 5
22 mrt: Lezen: Matt.: 27: 11-14 en 19-26 Pilatus spreekt geen recht; zingen: Weerklank ps. 42: 5
29 mrt: Lezen: Matt. 27: 33-44 Jezus aan het kruis bespot; zingen: Weerklank ps. 46: 4

Kinderoppas:

- 15 mrt: Lia van Baalen en Jannieke
22 mrt: Gera Visser
29 mrt: Leontien Liefde



Schoonmaakrooster

- 16 t/m 20 mrt: Nel van der Linden, Geert van der Vliet en Corrie Hobo
23 t/m 27 mrt: Anne en Lijntje van der Weerd
6 t/m 10 apr: Rika van Brakel en Wouda Kornet

UIT DE PASTORIE

Aanspreekvorm predikant

We leven in vloeiende tijden waarin weinig vanzelfsprekend is. Sowieso is het dan altijd goed om onze toevlucht te zoeken in de vaste grond van het Evangelie. Verder kunnen we er niet zoveel aan doen en het hoeft ook helemaal niet erg te zijn.

De ontwikkelingen ten aanzien van wegvallende vanzelfsprekendheden in de samenleving kan ik vanuit de pastorie in één oogopslag zien. In de burgemeesterswoning woont de burgemeester niet meer, in het huis van de bovenmeester woont geen bovenmeester meer en in het huis van de politieagent woont geen politieagent meer. In de pastorie woont echter nog steeds (of weer) de dominee. Toch is ook deze ambtspositie onderhevig aan veranderende tijden.

Vandaar dat het me goed lijkt om direct helderheid te geven over de aanspreekvorm. Het lijkt me vruchtbaar als u mij tijdens kerkelijke activiteiten aanspreekt met dominee. Of dat nu dominee Wilhelm is of dominee Roseboom, kiest u daarin vooral wat u prettig vindt. Esther vindt het fijn als ze aangesproken wordt met Esther. Met 'u' of 'jij' kunt u ook uw eigen gewoonte volgen tegenover ons.

Ds. Wilhelm Roseboom

Kennismaking

De komende maanden zullen voornamelijk in het teken staan van kennismaking met Herwijnen en de gemeente. Ik zal zoveel mogelijk verschillende bijeenkomsten proberen te bezoeken.

Daarnaast is het natuurlijk mooi om elkaar op persoonlijk vlak te leren kennen. Daarvoor organiseren we in de komende tijd allereerst twee kennismakingsavonden en één kennismakingsochtend. Het leuke

daarbij is dat u dan ook weer hernieuwd kennis kunt maken met andere gemeenteleden, die u anders mogelijk niet vaak spreekt.

U bent hartelijk welkom **om 20:15 uur** in de pastorie op één van deze avonden:

Maandagavond 23 maart

Dinsdagavond 31 maart

De kennismakingsochtend, vooral voor hen die 's avonds liever niet over straat gaan, staat gepland op **woensdagmorgen 8 april**. Welkom **om 10:00 uur!**

Ergens in april komt er achterin de kerk een lijst te liggen voor het 'keukentafelgesprek'. In de kerk kunt u dan uw naam invullen op een lijst met geselecteerde momenten, wanneer het u uitkomt om mij kort te ontvangen. Voor hen die niet naar de kerk kunnen komen, lossen we dat natuurlijk op een andere manier op.

Voor degenen die nu denken: 'leuk als de dominee aankomt, maar ik kom nooit in de kerk, ook al zou ik kunnen'. Misschien een goede reden om weer eens binnen te kijken en uw naam in te vullen ☺? Mocht de drempel te hoog blijken, neemt u dan gewoon een keer contact met mij op.

Bij spoed, crisis en nood hoeft u natuurlijk al helemaal geen schroom te hebben om te contacten voor bezoek!

Ds. Wilhelm Roseboom

Bedankje uit de pastorie

Iedereen die heeft meegewerkt aan ontvangst van ons in Herwijnen en het opknappen van de pastorie willen wij hartelijk danken. Wat is er een hoop werk verzet! Wij konden in een prachtig huis onze intrek nemen en vervolgens een mooie intredezondag vieren!

Ook veel dank voor de warme ontvangst door middel van groeten, kaarten, soms zelfs een presentje (ook al bij de geboorte van Boaz). Dank bovenal aan de Heere die hiervoor kracht heeft gegeven: "Groot is Uw trouw o Heer, iedere morgen aan ons weer betoond!" (Weerklank 432).

Esther en ds. Wilhelm Roseboom

Dijkpraat

We hebben al ontdekt dat bij het wandelen over de dijk er veel wordt bijgekleetst. Vandaar vanaf nu de rubriek 'Dijkpraat'. Dan praat ik u bij over persoonlijke zaken uit de pastorie aan de dijk.

De afgelopen weken waren een achtbaan wat betreft geboorte Boaz, afscheid nemen in Oudega en een nieuwe start in Herwijnen. Het afscheid van Oudega ging ons niet in de koude kleren zitten.

We hebben het daar heel goed gehad en we hebben er ook veel lief en leed gedeeld. Dat maakte de periode van afscheid moeilijk, maar het stemde ook dankbaar.

Toen we in Herwijnen arriveerden, leek het wel of we in een film leefden. Zo onwerkelijk als het allemaal was, maar gelukkig beginnen we langzamerhand wat stabiliteit te krijgen en de nieuwe werkelijkheid binnen te treden.

Nu we een beetje in het nieuwe ritme komen is dat een goede reden om het eerste weekend van april lekker een weekendje weg te gaan om alles te laten bezinken. Daarna kan ook Esther, aan het einde van het verlof aangekomen, weer met het werk bij het Leger des Heils in Almere verder gaan.

Ds. Wilhelm Roseboom

UIT DE GEMEENTE

Zieken

Nel Hijkoop heeft vorige week dagelijks een behandeling moeten ondergaan. Dat waren opnieuw zware en vermoeiende dagen. Nu is het weer afwachten of de behandeling resultaat heeft gehad en ook dat is weer een spannende tijd. We vragen de gemeente om biddend om Nel en haar gezin te staan.

De heer P. van der Meijden mocht thuishkomen uit het ziekenhuis in Nieuwegein en moet nu verder aansterken.

Naast de gemeenteleden die we bij naam noemen, zijn er ook de zieken die niet bij naam worden genoemd. Soms kampen ze al langere tijd met ziekte of met beperkingen, waardoor het leven soms zo moeilijk en zwaar kan zijn. Wat kunnen er ook zorgen zijn om anderen, wat kunnen gemis (van kortere of langere tijd geleden) en verdriet vaak nog een grote plaats innemen in ons leven. We leven in dat opzicht mee met de familie Van Bezooijen, nu onlangs de moeder van Marjan is overleden. Van harte Gods troost toegewenst.

We denken aan de mensen die leven in een periode van spanning vanwege onderzoeken en behandelingen. En zo zijn er zonder dat anderen het weten, soms ook psychische problemen of kampen mensen met eenzaamheid.

Dat eenieder de troost en nabijheid van God mag ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Huwelijksjubileum

Wim en Rianne de Fockert- van den Berg (Achterweg) mochten zaterdag 29 februari gedenken dat ze die dag veertig jaar getrouwd waren. Sowieso al een bijzondere dag natuurlijk, maar een jubileum op schrikkelidag is extra bijzonder. We willen Wim en Rianne, samen met hun kinderen en kleinkinderen ook vanaf deze plaats heel hartelijk feliciteren met deze mijlpaal en nog heel veel gelukkige en gezegende jaren met elkaar. Als je zo lang voor elkaar gespaard bent gebleven, is dat alle reden om onze God te danken. Achteromkijkend zijn er ongetwijfeld heel veel mooie momenten geweest, maar ook momenten van verdriet en zorgen. We denken in dat verband in het bijzonder aan dochter Jantine, die momenteel een erg zware periode doormaakt. We wensen jullie daarbij alle sterkte en Gods nabijheid toe en bidden voor herstel.

Geboorte

In het gezin van Johan en Marcia Blom- de Fockert mocht vrijdag 6 maart een zoon worden geboren, Aart Peter Johannes, roepnaam Aiden. Daarmee heeft Jaylenn er een broertje bij gekregen. We willen jullie vanaf deze plaats van harte feliciteren met dit nieuwe leven, door God geschonken. Zoals de tekst op het geboortekaartje ook zegt:

*Weet dat de Vader je kent
Weet dat je van waarde bent
Weet dat je een parel bent
Een parel in Gods hand.*

Dat Aiden, samen met Jaylenn voorspoedig op mag groeien, tot vreugde van zijn ouders en tot vreugde van God.

Uit dankbaarheid

Graag willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling nadat Marleen is gevallen en daarbij haar arm heeft gebroken. Zowel de gebeden, kaarten, mail, appjes, telefoontjes, bloemen als de bezoeken hebben ons goed gedaan. Bovenal dank aan God, die de operatie heeft gezegend en herstel heeft gegeven en nog dagelijks vooruitgang geeft.

Alex en Marleen Ruitenburg

Terugblik diensten zondag 1 maart

We hebben er als gemeente lang naartoe geleefd en zondag 1 maart was het dan zover. In de ochtenddienst mocht dominee W.M. Roseboom (33) aan onze gemeente verbonden worden.

Dat gebeurde in een dienst die werd geleid door zijn vader, dominee H. Roseboom uit Kesteren. Een bijzonder moment voor de gemeente, maar uiteraard ook voor dominee Roseboom, zijn gezin, familie en bekenden.

In de ochtenddienst werd gepreekt naar aanleiding van Johannes 1: 29, over Jezus Christus als het Lam van God, het Lam voor de zonde en het Lam voor de wereld.

In de middagdienst deed ds. Roseboom intrede en ging hij dus voor het eerst voor als predikant van onze gemeente. De verkondiging was vanuit Johannes 2, de bruiloft te Kana. Centraal daarin stond vers 5b: 'Wat Hij ook zal zeggen, doe het'.

Ds. Roseboom werd in de dienst toegesproken door burgemeester S. Stoop van de gemeente West-Betuwe, door consulent ds. A.J. Hagedoorn (die ook sprak namens de werkgemeenschap van predikanten West Betuwe en namens de classis Gelderland Zuid & Oost) en door de voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, ouderling-kerkentmeester P. van der Veer. Namens de kerkenraad van de eigen gemeente voerde voorzitter ouderling A. Ruitenburg het woord. De gemeente zong ds. Roseboom Psalm 84:3 toe, met een enigszins aangepaste tekst. Daarna sprak ds. Roseboom een dankwoord.

Graag willen we iedereen die bij de voorbereidingen of op de dag zelf heeft geholpen om de dag soepel te laten verlopen, heel hartelijk bedanken. Van verkeersregelaars tot soepkokers, van organisten tot kosters, van de cateringploeg tot de 'gasten-ontvangers', van schoonmaaksters/opruimers tot kinderoppas, van EHBO'ers en liturgiesamenstellers tot iedereen die iets anders heeft gedaan. Fijn dat we er zo met z'n allen de schouders onder hebben gezet.

Ouderschapsverlof

Zoals eerder gemeld maakt ds. Roseboom gebruik van de regeling voor ouderschapsverlof, voor één dag in de week, twee jaar lang. De vaste dag daarvoor wordt donderdag. Die dag is ds. Roseboom dus vrij, net als vanzelfsprekend op zaterdag.

Die beide dagen kan, als het echt nodig is, contact worden opgenomen met scriba D. de Joode (06 20047902, scriba@nhkherwijnen.nl) of eventueel met een ander kerkenraadslid.

Kerkelijk werker de heer Baas

Met de komst van ds. Roseboom zal de rol van kerkelijk werker de heer Baas wat veranderen. Hij blijft tot het einde van het winterseizoen wel de kringen leiden, terwijl ds. Roseboom met de jongeren van Follow Me aan de slag gaat. Ook in het bezoekwerk zal een verschuiving plaatshebben, waarbij het in het begin wellicht nog wat zoeken zal zijn. Maar dat komt vast goed en u hebt daar als gemeente vast begrip voor. Elders in dit kerkblad staan de contactgegevens van ds. Roseboom. Het contract met de heer Baas loopt tot 1 juni.

Consulentschap ds. Hagedoorn

Met de komst van ds. Roseboom naar onze gemeente komt er een einde aan het consulentschap van ds. A.J. Hagedoorn uit Hellouw. Een consulentschap dat begin 2016 officieel van start ging. Vier jaar lang stond dominee Hagedoorn de kerkenraad met raad en daad terzijde, gevraagd en ongevraagd. In de eerste plaats als het ging om het beroepingswerk, maar de hulp van een consulent kan ook ingeroepen worden bij andere vraagstukken. Daar hebben we zeker gebruik van gemaakt.

We kijken als moderamen en kerkenraad terug op een bijzonder prettige samenwerking. De afgewogen en goed doordachte adviezen en tips van ds. Hagedoorn waren zeker waardevol. Soms heb je als kerkenraad, zeker als er teleurstellingen verwerkt moeten worden, ook net even een steuntje in de rug of een zetje in de goede richting nodig. Dominee Hagedoorn voelde dat vaak prima aan.

We zullen als kerkenraad op gepaste wijze afscheid nemen van ds. Hagedoorn als consulent, hoewel we als goede burens zeker nog contact blijven houden. Maar ook vanaf deze plaats willen we hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet als consulent en hem veel zegen wensen op zijn werk in Hellouw en in De Wittenberg in Haaften.

Verkiezing ambtsdragers

In de ochtenddienst van zondag 22 maart hopen we diaken A. van der Meijden te bevestigen in het ambt van ouderling. Doordat Van der Meijden ouderling wordt, was een vacature diaken ontstaan. We kunnen dankbaar meedelen dat de heer A.J.W. Boote (Arkel) zijn benoeming in het ambt van diaken heeft aanvaard. Fijn dat hij de vrijmoedigheid mocht krijgen om zich ook op deze manier voor onze gemeente en voor Gods Koninkrijk in te zetten.

In de ochtenddienst van zondag 22 maart hopen we zowel Van der Meijden als Boote te bevestigen in hun ambt. De dienst zal DV worden geleid door ds. Roseboom.

Biddag en biddagcollecte

Woensdag 11 maart is/was het biddag. Met 's morgens een dienst in de School met de Bijbel en 's avonds om 19.30 uur de gebruikelijke kerkdienst.

Bidden beperkt zich niet tot Biddag, maar mag onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Toch is het goed om in een kerkdienst nog eens apart stil te staan bij de afhankelijkheid van de zegen van God op ons werk en ons leven. In de dienst is de bekende biddagcollecte gehouden. Dit keer zijn de zakjes niet vooraf via het kerkblad verspreid, maar zijn ze afgelopen zondag uitgedeeld na de dienst. Mocht u geen zakje gehad hebben of kon u woensdag niet in de dienst aanwezig zijn, een bedrag overmaken kan ook:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen; o/v Biddag 2020.

Een contante gift mag uiteraard ook.

De opbrengst is voor het werk in de eigen plaatselijke gemeente.

Hartelijk dank.

Bezoekbroeder

Lenard van Maaren heeft positief gereageerd op het verzoek van de kerkenraad om bezoekbroeder te worden. Daar zijn we dankbaar voor. Van Maaren zal een dezer dagen de gelofte van geheimhouding afleggen. Daarna zal hij met enige regelmaat mee op bezoek gaan, in principe samen met een ouderling. We wensen en bidden hem een goede en gezegende tijd toe.

Keuken in de tuinkamer

Veel mensen hebben het al gezien: het prachtige 'nieuwe' keukenblok in de tuinkamer. Zondag 1 maart hebben we er al gebruik van kunnen maken en dat was een genot. Fijn dat verschillende vrijwilligers zich hebben ingezet voor de plaatsing van de keuken, die is geschonken door een gemeentelid. Het werkt nu echt een stuk gemakkelijker, het is allemaal ruimer en er is meer opbergruimte. Allemaal heel hartelijk bedankt.

Overigens blijft de tuinkamer in gebruik als vergaderruimte. De oude keuken blijft nog even zo ingericht. Handig zijn daar voorlopig ook de twee spoelbakken, bv. voor club en zondagsschool. De bedoeling is ook dat er een koffiezetapparaat blijft staan, mocht de tuinkamer bezet zijn voor een vergadering of iets dergelijks. De oude keuken blijft nog even zoals die nu is, de komende periode maken we een plannetje hoe en wanneer we die gaan herinrichten.

Lampen in de kerk

Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar de laatste tijd vertoonden veel 'pijpjes' in de lampen van de kerk, waar de ledverlichting als het ware in staat, scheuren. Sommige begonnen ook af te brokkelen. Ze zijn inmiddels allemaal vervangen. Hartelijk dank aan de vrijwilligers die hebben gezorgd dat alles is vernieuwd en er nu naar verwachting weer heel veel jaren tegen kan!

Kerkbalans 2020; prachtige nieuwe doorstart



2020

In het vorige kerkblad mochten we melden dat de tussenstand precies € 61.000,00 was, inmiddels is dat bedrag opgelopen tot **€ 61.774,90!** Enkele mensen hadden nog niet gereageerd en hebben dat nu wel gedaan. Ook kwam een verhoging van een eerder gedane gift van € 25,00 binnen, plus een extra gift van € 100,00 onder de vermelding 'om het gat te dichten'. Dat zijn mooie opstekers!

Het vertrouwen in u als gemeente is dus niet geschaad en we zijn er dan ook van overtuigd dat we het begrote bedrag van € 62.500,00 minimaal gaan halen. Ook hier geldt, samen sterk.

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de opbrengst tot nu toe, heel hartelijk bedankt. Wie nog een bijdrage wil leveren en daar wellicht een richtlijn voor wil gebruiken:

De slogan is **'geef volgens de tabel, dan redden we het wel'**.

Hieronder de door ons gebruikte tabel als richtlijn.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Een bedrag overmaken voor de Actie Kerkbalans kan via:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2020

Het college van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd
15-03	A. Pippel-van Willigen	85
17-03	B. van der Meijden	86
23-03	E. van Noord-van Arendonk	86
26-03	C. van IJperen-Bel	89
02-04	D.G. van Arkel-Overheul	86

Laat het ons weten

Geniet u/jij ook van de themadiensten?

Het is fijn dat er veel gemeenteleden mee willen doen in deze diensten. Wij vinden het erg leuk om te organiseren en willen er zoveel mogelijk mensen bij blijven betrekken.

Hebben we u/jou nog niet gevraagd, maar wil je wel meedoen, geef het bij ons aan! Kan je een leuke noot zingen, bespeel je een instrument of vind je het niet erg iets voor te lezen... We horen het graag.

U kunt dit doorgeven aan één van de commissieleden persoonlijk of mailen naar: themadienstherwijnen@hotmail.com

Themadienst commissie

Amanda en Jannieke de Bruin, Alex Ruitenburg, Danique de Joode, Gijs Pippel, Leontien Liefde, Mark van Zante, Peter Hobo

Bloemengroet

De afgelopen periode is de bloemengroet gegaan naar:

Marleen Ruitenburg

Fam. De Jong uit Vuren

Dhr. de Fokkert

Joke Oudijk

Peter van de Minkelis

Ria Treffers

Mevr. van Velzen



Zanguurtje

Op D.V. **zondag 15 maart** zal aansluitend aan de avonddienst weer een 'zanguurtje' worden gehouden. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken we eerst een kopje koffie of thee. Ondertussen spelen we koormuziek af voor de luisteraars thuis. Hebt u/heb jij liederen die u/jij

graag zingt? Stop dan een briefje met uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail deze naar alexenmarleen@live.nl. Het programma wordt rechtstreeks uitgezonden via de kerkradio, maar kan ook live of later via internet worden beluisterd. De luisteraars thuis zullen vooraf een liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 16-feb

1 ^e collecte	€	166,85	Kerk in actie
2 ^e collecte	€	171,90	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	186,10	Pastoraat en prediking

Donderdag 20-feb

1 ^e collecte	€	62,00	Dienst WZC Avondlicht
-------------------------	---	-------	-----------------------

Zondag 23-feb

1 ^e collecte	€	111,60	Schuldhulpmaatje West Betuwe
2 ^e collecte	€	73,00	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	97,75	Onderhoudsfonds

Zondag 1-mrt

1 ^e collecte	€	325,85	GZB zendingscollecte
2 ^e collecte	€	322,15	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	306,80	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Hanny van der Meijden € 10,00 tijdens bezorgen bloemengroet

Kerkelijk werker R. Baas € 50,00 voor de kerk

De bank € 500,00 + € 1.000,00 voor de kerk

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Voorjaarszendingscollecte

De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1.301,95 opgebracht.

Dit is exclusief de in de kerk gehouden collecte, deze heeft € 325,85 opgebracht.

Wij zijn heel blij met deze prachtige opbrengst.

Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en uiteraard de collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

ACTIVITEITEN

Afsluiting winterwerk

Beste gemeenteleden, na het succes van vorig jaar, hopen we dit jaar bij de afsluiting van het winterwerk op zaterdag 18 april 2020 wederom uit een escape room te ontsnappen. We zijn er al druk mee bezig en hopen ook dit jaar op veel enthousiaste deelnemers. Er zijn leuke opdrachten bedacht voor zowel kinderen, jongeren als ouderen. Lukt het u / jullie om door middel van goede samenwerking te kunnen "ontsnappen"? Reserveer deze datum daarom alvast in uw agenda, zodat we er samen een gezellige en onvergetelijke middag van kunnen maken!

Groetjes,
Monique Hobo en Miranda Pippel

Het is bijna zover: de GZB-dag in Barneveld

Zaterdag 14 maart is het zover: de GZB-dag over het thema 'Geef het door! Het Evangelie van generatie op generatie'. De dag wordt gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

Nog even de belangrijkste gegevens op een rijtje:

Spreekers zijn ds. Wim Verboom, ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan en Gert-Jan Segers

Drie jongeren uit de wereldwijde kerk lopen op 14 maart met ons mee.

Voor de kinderen is er 's middags een optreden van Marcel Zimmer.

De hele dag is er kinderoppas.

In de pauze is er ook van alles te doen: er zijn keuzeprogramma's en een verkoopmarkt.

Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123 in Barneveld

De dag duurt van 9.45 uur tot 15.45 uur.

Kijk voor meer info en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag.

De toegang is gratis, maar het is wel nodig om van tevoren toegangskarten te bestellen via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343 512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weet de GZB op hoeveel kinderen ze mogen rekenen bij de opvang en diverse programma's. Van hare welkom!

Afspraken bezoekwerk

De afgelopen periode is het bezoekwerk gecoördineerd door Jan Willem Boogert. Per heden vervallen deze coördinerende taken. Dit wordt nu gedaan door de predikant.

Gemeenteleden die bezoek wensen worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl



Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988.

AGENDA

Zaterdag 21 mrt	09.00 tm 10.00 uur	inleveren rommelmarkt
Zaterdag 4 apr	09.00 tm 10.00 uur	inleveren rommelmarkt
Zaterdag 18 apr	09.00 tm 10.00 uur	inleveren rommelmarkt
Zaterdag 2 mei	09.00 tm 10.00 uur	inleveren rommelmarkt
Zaterdag 16 mei		rommelmarkt
Vrijdag 30 okt		verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 30 maart 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

30 mrt	voor 3 weken
20 apr	voor 3 weken
11 mei	voor 2 weken
25 mei	voor 3 weken
15 juni	voor 2 weken
29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 7 weken

**WEES GERUST
EEN KUDDEDIER
ZOLANG JE DE
HERDER MAAR
VOLGT**



©LOOK@TV

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENTST OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00