

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
A.J. Hobo
D. de Joode tijdelijk scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

KERKELIJK WERKER Dhr. R. Baas
rwaas@filternet.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

“Met U”

*En ziet, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.
Mattheüs 28: 20*

“Met U” ben Ik, zegt Jezus. Niet: “tégen u”. Niet “zonder u”.

En dat, terwijl wij in ons leven, evenals de discipelen, zelf zo vaak tegen en zonder Hém waren, zijn en erger nog: ook wíllen zijn.

Maar, zegt Psalm 103: “Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden”.

Genade schenkt Hij ons uit doorboorde handen.

Hemels gezelschap wordt ons toegezegd vanuit de Godverlatenheid die Hij voor ons doorleed.

Rijk is dat. Voor “al de dagen” – niet maar tot aan onze dood, maar zelfs tot aan Zijn wederkomst: “tot de voleinding van de wereld”.

Zijn wij, van onze kant, dan ook met Hém, al de dagen; ook vandaag?

Lezen: Mattheüs 28: 11- 20

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

43e Jaargang, no. 1216, 24 april 2020

KERKDIENSTEN

Zondag 26 april 2020

09:30 uur: Ds. A.D. Goijert, Nijkerk
18:30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederoijen
1^e collecte: Mensenkinderen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Zondag 3 mei 2020

09:30 uur: Ds. W.H. Roseboom
18:30 uur: Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht
1^e collecte: Project 10 27 GZB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 10 mei 2020

09:30 uur: Prof. Dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
18:30 uur: Ds. E. van Wijk
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking



Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

Geen zondagsschool i.v.m. maatregelen corona

Kinderoppas:

Geen kinderoppas i.v.m. maatregelen corona

Schoonmaakrooster

20 t/m 24 apr: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen,
Netty Pippel

4 t/m 8 mei: Carolien Boogert en Helma van Mourik

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Dhr. F. van Os, (Haafden), verbleef enkele dagen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis en we hopen dat hij spoedig weer op de fiets kan stappen. Dat God hem en zijn vrouw verder moed geeft, juist ook in de huidige lastige omstandigheden.

We denken aan hen die door corona getroffen zijn: zelf, in familie of kennissenkring. Gemeenteleden en dorpsgenoten moesten geliefden loslaten. "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u" (1 Petrus 5:7). Anderen mochten herstellen, dank aan God.

We zijn ook verbonden met hen die door de bijzondere omstandigheden afgezonderd moeten leven. We wensen de kracht van God toe om het vol te kunnen houden.

Er zijn gemeenteleden die toeleven naar komende onderzoeken en operaties bij zichzelf of geliefden. We bidden voor hen.

In Memoriam

Daniël de Fockert

°5 oktober 1989

† 26 maart 2020

Op 5 oktober 1989 werd Daniël geboren. De aanvankelijke blijdschap sloeg om in zorg en onzekerheid over zijn leven. Artsen gaven weinig hoop en uitzicht. Boven het geboortekaartje stond echter: "God, die je schiep weet het waarom en waartoe en waarheen". Daniël kwam toch uit de leeuwenkuil.

Als ondernemende kleuter was hij blij met de geboorte zijn broertje Joël. Hij genoot van de scouting. Hij had een duidelijke eigen wil en had altijd een weerwoord. Daniël was van jongs af aan kunstzinnig. Tekenen, schilderen, ontwerpen, bezig met auto's opknappen. Daarin ontgingen hem de kleinste details niet. Op vakantie genoot hij buitengewoon van kunst in bijvoorbeeld historische kerken. Belangrijk waren de gezamenlijke vakanties met het hechte gezin.

Lang is hij op zoek geweest naar studie en werk dat echt bij hem paste. Tandtechnicus bleek uiteindelijk een goede zet. Door deze beroepskeuze was hij echter genoodzaakt te verhuizen naar Bergen op Zoom en de weg naar zelfstandigheid werd zo verder ingezet.

Iedere week kwam hij op dinsdagavond naar huis om op woensdagochtend naar de opleiding te gaan. Iedere woensdagavond

vertrok hij weer naar huis en was er een heel afscheidsritueel.

Na ongeveer een uur stuurde hij altijd een appje: "Ik ben weer veilig thuis, welterusten". Op 26 maart kwam er geen appje.

We bleken afscheid te moeten gaan nemen van Daniël. Dat gebeurde vanwege de vreemde coronaomstandigheden in besloten kring. Het geloof beleefde Daniël op een eigen manier. Het begin van de afscheidsdienst zou bij Daniël gepast hebben. Tijdens het Taizélied *Als alles duister is* werden door vele vrienden en familie, via internet verbonden, kaarsjes aangestoken in de huizen. Ter herinnering aan Daniël en vanuit het geloof in Christus, het Licht van de wereld.

We moesten na de dienst Daniël naar zijn laatste rustplaats brengen. Het Woord van God werd er overheen gelegd vanuit het Bijbelboek Daniël 6. Uit vers 17 putten we onze hoop: "Uw God, Die u voortdurend vereert – Hij zal u verlossen". Die troost uit Gods belofte wensen we familie en vrienden toe.

Ds. Wilhelm Roseboom

Uit dankbaarheid

Dankbaar dat wij op 29 februari ons 40-jarig huwelijk mochten gedenken.

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen in welke vorm dan ook, tevens willen wij ook iedereen heel hartelijk bedanken die de afgelopen tijd meeleeft met de ziekte en zorgen om onze Jantine.

Het is om stil van te worden. Het is nog een spannende, maar hoopvolle tijd die wij tegemoet gaan.

Vriendelijke groeten
Wim en Rianne de Fockert

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam		Leeftijd
26-04	D. Kanselaar		86
01-05	S. van der Meijden-van Woerkum		85
13-05	P. Hak-Kruithof		89

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal-van Maren
Huis ter Leede
4143 EN Leerdam

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
4204 AA Gorinchem



Maatregelen rond corona

Het zijn bijzondere en ook onzekere tijden, daar zijn we het inmiddels wel met elkaar over eens. Sommige maatregelen die zijn genomen, beginnen misschien al te wennen, andere zeker nog niet. We weten niet wat er nog volgt en welke gevolgen dat zal hebben op onze kerkelijke activiteiten. Daarom willen we u vragen met name de website en Facebook en eventueel de mail goed in de gaten te houden als het gaat om ontwikkelingen.

En uiteraard blijft gelden: hou elkaar in de gaten, in de betekenis van 'zie naar elkaar om'!

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 200 47 902.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

UIT DE GEMEENTE

Online-diensten en de collecten

Nu we alleen online-kerkdiensten houden zonder kerkgangers, worden er geen collecten gehouden. Dat scheelt dus inkomsten. Uiteraard is er geld nodig om de gemeente draaiende te houden, maar de wegvallende collecte-opbrengsten zijn nu even geen hoofdzaak.

We hebben er alle vertrouwen in dat we ook in dit opzicht als gemeente onze verantwoordelijkheid verstaan. Een aantal mensen heeft inmiddels een 'collecte-gift' overgemaakt. Ook weten we van mensen die thuis geld of collectebonnen in een potje doen (een soort privé-collectezak) of duidelijk hebben gemaakt 'het goed te maken als we straks weer gewone kerkdiensten houden'. En zo zijn er vast meer creatieve oplossingen.

Wie een bedrag wil overmaken via de bank kan dat doen via de volgende rekeningnummers:

- ♦ voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen;
- ♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

Er zijn ook manieren om digitaal een bijdrage over te maken, tijdens het beluisteren van de dienst. Bijvoorbeeld via een app of een link.

Uiteraard kijken we daar ook voorzichtig naar, maar aan die systemen kleven ook nadelen.

Verkiezing ambtsdragers

Nog niet alle vacatures in de kerkenraad zijn ingevuld. Daarnaast ontstaan binnenkort nieuwe vacatures. We willen u graag informeren over hoe de kerkenraad daarmee om wil gaan.

Even het geheugen opruimen. Vorig jaar zijn twee vacatures ouderling ontstaan, die van D.J. van Arkel en van T.J. Hijkoop. In een van die vacatures is voorzien doordat diaken A. van Meijden ouderling wordt. De vacature diaken die daardoor ontstaat, wordt ingevuld door A. Boote. De bevestiging van beiden is vanwege de coronacrisis uitgesteld.

De andere vacature ouderling staat dus nog open. De kerkenraad kan daarin iemand benoemen, aangezien de laatste keer geen namen zijn ingediend.

Per 1 januari waren ouderling A. Ruitenburg, ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo en ouderling-kerkrentmeester D. de Joode aftredend en niet-herkiesbaar. Dit laatste omdat ze hun termijn van in totaal twaalf jaar erop hebben zitten. Mede vanwege de komst van ds. Roseboom per 1 maart en alle voorbereidingen daarvoor, is besloten dat Ruitenburg, Hobo en De Joode nog een half jaar zouden aanblijven, overeenkomstig de mogelijkheden die de kerkorde daarvoor biedt. Per 1 juli zijn zij dus aftredend.

Voor de invulling van de vier vacatures heeft de kerkenraad het volgende besloten.

♦ voor de invulling van de bestaande vacature ouderling een geschikte kandidaat benoemen.

♦ voor de invulling van de komende vacatures van ouderling Ruitenburg, ouderling-kerkrentmeester A.J. Hobo en ouderling-kerkrentmeester D. de Joode de gemeente oproepen namen in te dienen van geschikte kandidaten.

Normaal gesproken zouden vervolgens dubbeltallen worden gesteld en zouden verkiezingen volgen. De kerkenraad wil dit keer afwijken van de gebruikelijke procedure, mede vanwege de coronacrisis. Los van de vraag welke maatregelen het kabinet nog neemt of welke maatregelen worden versoepeld, vindt de kerkenraad het geen goed idee de komende weken bij elkaar te komen voor een stemmingsvergadering. Dit vanuit het idee: Dingen die straks wellicht (weer) mogen, hoeft je nog niet per se te doen.

Daarom wil de kerkenraad ook in de drie nieuwe vacatures direct gaan benoemen, dus zonder het stellen van dubbeltallen en zonder een verkiezingsavond. Uiteraard krijgt iedereen de gelegenheid namen van geschikte kandidaten in te dienen.

Dat kan tot uiterlijk zaterdag 2 mei, 20.00 uur, bij scriba D. de Joode, Lunet 18 in Vuren, schriftelijk en ondertekend. Per email mag ook: scriba@nhkherwijnen.nl

Mocht iemand onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het besluit van de kerkenraad, dan kunnen die voor genoemde datum kenbaar worden gemaakt bij de scriba.

Paascollecte

Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met het vorige kerkblad ontving u een enveloppe voor de Paascollecte. Met daarin een acceptgiro en een toelichting op de collecte. Allen die al een bedrag hebben overgemaakt, heel hartelijk bedankt. Bij wie het even is blijven liggen: een gift doen kan uiteraard altijd nog! De opbrengst is voor de plaatselijke Hervormde Gemeente. Dat we allemaal blijmoedige gevers mogen zijn, vanuit de geweldige opstandingsboodschap van Pasen!

Verantwoording

Ontvangen via:

Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin € 50,00 voor de kerk

Rianne de Fockert € 20,00 voor het kerkblad

Ds. Roseboom € 20,00 voor de kerk

De bank voor de collecten 3 x € 5,00; € 20,00; € 25,00; € 30,00;

2 x € 50,00; € 60,00; 2 x € 100,00;

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Nieuwsbrief april 2020 van Martin en Marleen t Hart uit Rwanda

Tot ziens, ziekte, pijn en lijden!

Dit is een regel uit een lied, wat ik, Marleen oefende samen met het jongerenkoor ter voorbereiding op de kerkdienst. Hier in Rwanda, dus ook onder jongeren, leeft sterk de gedachte dat God bij ziekte zeker genezing geeft. Als Hij dat niet geeft, wordt er het liefst niet over gesproken.

We zongen dat God geneest. We vervolgden met "Tot ziens, ziekte, pijn en lijden!" Toen kwam bij mij plotseling de gedachte aan onze chronisch zieke dochter Elzemarij naar boven en kreeg ik de woorden niet meer over mijn lippen. Het is immers maar al te waar dat niet iedereen geneest. Dat was zo in Jezus' tijd en we zien het ook nu, nu het

Coronavirus overal rondgaat.

Gelukkig kreeg ik de ruimte om uit te leggen waarom ik deze woorden niet kon zingen. De jongeren waren erg onder de indruk. Ze kwamen met woorden van troost, maar doorbraken ook het zwijgen over niet genezen mensen. Samen



hebben we gebeden voor Elzemarij en andere zieken.

De jongeren opperden om Elzemarij via Skype te ontmoeten en voor haar te bidden. Dit moment regelden we tijdens de wekelijkse bijbelstudietijd. Eerst luisterden we naar haar geschreven getuigenis en lazen we haar aangegeven Bijbelgedeelten. Elzemarij gaf aan dat zij wel uit volle borst kan zingen: "Tot ziens, ziekte, pijn en lijden!" Ze kan dit omdat God haar geestelijk en mentaal genezen heeft, zodat ze haar fysieke pijn en uitputting niet langer ervaart als lijden. Het grootste wonder voor haar is dat God haar, als coach, door haar ziekte heen gebruikt in Zijn dienst, ook al kan ze menselijk gezien zeer weinig. Gods kracht is in haar zwakheid duidelijk zichtbaar.

Als laatste lezen we het verhaal van de vier mannen die hun zieke vriend bij Jezus brengen. Jezus geneest de man nadat Hij het geloof van zijn vier vrienden gezien heeft. Het leert ons hoe belangrijk het is om onze zieken in gebed keer op keer bij Jezus te brengen. God geneest niet altijd lichamelijk, maar de geestelijke genezing is voor God belangrijker. Jezus begint vaak met de vergeving van de zonden voor Hij geneest. Het vraagt een open houding om te kunnen zien wat God wel geeft als lichamelijke genezing uitblijft. Zo hebben we in de ontmoeting met Elzemarij via Skype haar in gebed bij Jezus gebracht en gebeden voor totale genezing.

Volhard dus zeker in gebed voor onze zieken en omarm vervolgens wat God daarin geeft!

D.V. 24 april is Elzemarij hierover ook te horen bij de Reformatorische Omroep bij het programma 'vrouw in beeld' om 10.00 uur (herhaling woensdag 29 april 20.00)

Wegwijs in 't onderwijs



De afgelopen maanden ben ik, Marleen, met mijn collega's, druk bezig geweest met de nieuwe plannen voor 2020. Ons kantoor is ondertussen volgepakt met leer- en spelmaterialen voor de kleuterscholen. Dit jaar kunnen we wel 15 kleuterscholen voorzien van materialenkisten en bijbehorende trainingen. Verder zijn de herdrukte Kinyarwanda Kijkbijbels gearriveerd en deze hebben ook een plek gekregen. Dan hebben we nog ruimte gemaakt voor dozen met 15.000 herbruikbare schriften, pennen, doekjes en inkt.

We zijn enorm verrast en onder de indruk hoe God kan werken via netwerken. Het begint met een jonge zakenman met een bedrijf in herbruikbare notitieboeken. Hij wil een deel van zijn bedrijfswinst inzetten om analfabetisme tegen te gaan door arme Afrikaanse studenten gratis van schrijfmateriaal te voorzien. Door contacten kwam hij in Rwanda terecht. Een gemeentelid van de Sionskerk wees mij op dit initiatief. Uiteindelijk kwam ik daardoor in contact met deze zakenman en zijn contacten in Rwanda. Ondertussen hebben de eerste studenten van de onderbouw van onze lagere scholen hun schrijfmateriaal ontvangen.

Dankbaar hebben we Raymond Gahanga begroet in ons team. Hij komt helpen in het project om de christelijke identiteit van onze scholen te versterken. Verder moeten we het onverwacht met een collega minder doen. Catrin Tuyizere is vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. De dokter constateerde dat het kindje hartproblemen heeft. Samen met haar man Manasseh en hun dochtertje zijn ze nu in Duitsland, haar thuisland, waar betere medische zorg voor handen is. We hopen en bidden dat God hen een gezond kindje wil schenken.

Vanwege de lockdown zitten we nu allemaal thuis. Ons werk ligt nu grotendeels stil, omdat niet iedereen thuis de beschikking over internet heeft. In ieder geval hebben we alle tijd voor een stukje bezinning.

“ICT2Spread the Gospel”

Fase 2 van het project om het Evangelie te verspreiden middels ICT is van start gegaan! Samen met Raymond van het Evangelisatie departement heeft Martin presentaties gegeven aan de

predikanten. Soms moesten ze ver in de binnenlanden zijn en door weer en wind rijden. We hebben uitgelegd wat het doel van deze tweede fase is en wat hun rol gaat worden. Het doel is tweeledig: Enerzijds de jongeren bereiken met het Evangelie via de sociale media en anderzijds de predikanten helpen om jongeren te begeleiden in het juiste gebruik van sociale media. Omdat de predikanten vaak geen ervaring met sociale media hebben, wordt er veel aandacht gegeven aan de diverse sociale media.

Ook de eerste vergadering van het projectteam heeft inmiddels plaatsgevonden. In het team zitten predikanten en jongeren bij elkaar en discussiëren met elkaar hoe de uitvoering het beste vormgegeven kan worden.

Het was mooi om te zien dat de discussie op een goede manier gevoerd werd, waarbij zowel de predikanten als de jongeren hun ideeën inbrachten en de anderen luisterden en verdiepingsvragen stelden.

Opnieuw moeder worden

Regelmatig besluiten tieners uit onze zondagsschoolklas zich te laten dopen en ook belijdenis van het geloof af te leggen. Daarvoor gaan ze een aantal weken naar een voorbereidingsklas. Tegen de tijd dat de doopen en belijdenisdiensten gaan plaatsvinden, moeten de tieners op zoek naar “godfathers” en “godmothers”. Niet alleen ouders zullen hen begeleiden op hun geloofsweg, maar ook verschillende geestelijke vaders en moeders (peetouders). Zo is Marleen ondertussen een geestelijke moeder van Elisabeth, Elwine en Lindah.



Als geestelijke moeder ga je samen met ouders in de doopdienst letterlijk achter hen staan en spreek je uit dat je hen wil helpen en bemoedigen door voor hen te bidden, hen te onderwijzen en een voorbeeld te zijn. De dopelingen spreken uit dat ze zich omkeren naar Christus; ze belijden hun zonden en doen afstand van het kwaad. De predikant spreekt hen zegenend toe: Moge de almachtige God jullie vergeven en bevrijden van de duistere machten en jullie leiden in het licht en de gehoorzaamheid van Christus.

Daarop gaan alle dopelingen naar buiten en gaan ze om de beurt kopje onder in het waterbassin. Nu zijn ze lid geworden van een nieuwe familie.

God neemt hen aan als Zijn eigen kinderen en alle christenen zijn voortaan hun geestelijke ouders, broers en zussen.

Verbinding met het thuisfront

Eind februari hadden we vrienden uit onze thuisgemeente op bezoek. Het was bemoedigend en verrijkend om hen iets van ons werk te laten zien.

Vanwege het coronavirus mogen er in Rwanda geen kerkdiensten gehouden worden, ook niet met een paar mensen. Martin neemt wel meditaties op in de kerk, maar deze zijn meestal in het Kinyarwanda. We zijn daarom blij met de initiatieven in Nederland. Zo volgen we nu live de morgendiensten in de Sionskerk. 's Avonds luisteren we naar een dienst van één van de deelgenoten. We voelen ons zo verbonden met de gemeenten in Nederland. We worden steeds weer bemoedigd vanuit het Woord.

Via een wekelijkse blog en een dagelijks een bericht op Facebook houden we jullie op de hoogte van de situatie hier in Rwanda.

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- Gods zorg. Wij kunnen elkaar niet lijfelijk ontmoeten, we moeten afstand houden. Hij is altijd bij ons, wat er ook gebeurt.
- De goedkeuring van de GZB voor de activiteiten die gepland staan voor 2020 in de projecten.
- De goede start van het project ICT2Spread the Gospel.
- Gratis herbruikbare schrijfmateriaal in de onderbouw van de lagere scholen.
- Aangekomen Kinyarwanda Kijkbijbels.
- De verlenging van 2 jaar voor onze uitzending.
- De goede en vele contacten met het thuisfront.

Wilt u bidden voor:

- Voor Manasseh en Catrin Tuyizere, dat ze een gezond kindje mogen ontvangen.
- Tieners en jongeren, dat ze zich toewijden om Gods Woord te lezen, zodat ze een stevig fundament in Jezus Christus zullen krijgen.
- Een goede voortgang van de projecten, ondanks de Coronaviruscrisis en andere uitdagingen.
- Voor de vele mensen, waaronder tieners, die het nu extra moeilijk hebben door de lockdown.
- Onze zieken en vervolgens omarmen wat God daarin geeft.

Hartelijk dank voor uw gebed!

ACTIVITEITEN

Rommelmarkt uitgesteld; voorlopig geen 'brenzdagen'

De rommelmarkt die stond gepland op zaterdag 16 mei wordt verschoven naar latere datum. Tot 1 juni zijn ook de 'brenzaterdag' geschrapt.

UIT DE PASTORIE

Openstelling kerk



Eens te meer beseffen we hoe goed het is om in de kerk te zijn. Helaas is dat op de zondag niet mogelijk. Vanaf 14 april is echter gelukkig alternatief kerkbezoek mogelijk:

elke **dinsdagmiddag** van **15.00-17:00 uur** en **dinsdagavond** van **19:00-20:00 uur** zal de kerk geopend zijn.

Voor stilte, een gebed, om de sfeer op te ademen, om er te 'zijn'.

Afwisselend zullen kerkelijk werker Ruud Baas en ds. Wilhelm Roseboom beschikbaar zijn voor een gesprek. Bij de eerste ontmoetingen was het goed om elkaar kort te spreken en op een ander moment met elkaar stil te zijn.

Uiteraard nemen we de huidige richtlijnen in acht. Ziet u bijvoorbeeld meer dan drie mensen in de kerkruijmt? Wacht dan even buiten. Van harte welkom!

Kerkelijk werker Ruud Baas en ds. Wilhelm Roseboom

Klokken van Hoop en Troost

Het initiatief van de landelijke kerken om op woensdagavond om 19:00 uur de klokken van hoop en troost te luiden, wordt ook na Pasen voortgezet. Hij bidt voor ons!

Herdenking 4 mei: 75 jaar bevrijding

Op 4 mei probeert de Oranjevereniging toch een eenvoudige herdenking te organiseren vanwege de offers die 75 jaar geleden zijn gebracht voor onze vrijheid. Rond 19:00 uur is er een viering in onze kerk, die via de inmiddels gebruikelijke media te volgen is. Daarna zal de plechtigheid verder plaatsvinden op de begraafplaats. Houdt u de informatiekanalen in de gaten voor nadere informatie.

Foto opsturen naar predikant

Op het moment van schrijven zijn de nieuwe kabinetsmaatregelen nog niet bekend. Ik verwacht echter niet dat we in de komende maanden alweer op normale wijze elkaar kunnen ontmoeten in de kerk en bij activiteiten. Bij veel namen die ik langs hoor komen, ken ik geen gezicht of weet ik de relatie tot de ander niet. Daarom lijkt het de bewoners van de pastorie leuk als u, bijvoorbeeld per mail, een foto opstuurt van uzelf en/of uw gezin en dan ook even de namen erbij zet. Dan kunnen wij vast oefenen! Mocht u nu dezelfde vraag hebben bij ons. Hierboven ziet u een foto van Esther, Boaz en mij.



Dijkpraat

“Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen. God tinkt oan beide, Hij hat se leaf”, is het lijflied van mijn vorige gemeente in Oudega. Het betekent: “Kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen. God denkt aan beide, hij heeft ze lief”. Het tweede couplet gaat erover dat God nog meer van mensen houdt. Al ben je nu in zorgen of lijkt het donker, wij zullen krijgen wat God beloofd heeft, zo zingt het lied verder. U herkent er wellicht de woorden van de Here Jezus uit Mattheüs 6 in. In deze dagen van prachtig weer en schitterende schepping, maar ook van zorgen en verdriet, komt dit lied regelmatig in mijn gedachten op. Wanneer we Gods hand in de natuur zien, kunnen we geloven dat God des te meer voor ons zal zorgen! De winter zal weer overgaan in de lente.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Zaterdag 16 mei	Rommelmart gaat niet door
Vrijdag 30 okt	Verkoopdag
Zaterdag 7 nov	10.00 – 12.30 uur Lichtspoor toerustings- ochtend – info@izb.nl

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente www.nhkkerwiinen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 11 mei 2020 (voor **2 weken**) **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

25 mei	voor 3 weken
15 juni	voor 2 weken
29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 7 weken
31 aug	voor 3 weken

Gedicht

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Ingezonden door een gemeentelid

- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 842576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENTST OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00