

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
A.J. Hobo
D. de Joode tijdelijk scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

KERKELIJK WERKER Dhr. R. Baas
rwaas@filternet.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Geen afscheid voorgoed

*“Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan”
Handelingen 1 : 11*

Volgende week is het Hemelvaartsdag. Het moment van Jezus' terugkeer naar zijn Vader. Voor hun verwonderde ogen zien de discipelen het gebeuren.

Vindt u het vreemd dat ze vol verbijstering naar boven blijven staren? Nee toch. Afscheid nemen doet altijd pijn. Vooral dit afscheid. Hun Meester, hun Zaligmaker! Wie zou niet verslagen zijn, verdoofd?

Toch is dat niet nodig, bindt de engel hen op het hart. Want Jezus is wel van hen weggenomen, maar het is geen afscheid voorgoed. Hij gaat heen voor hun bestwil. Om plaats voor hen te bereiden in het Vaderhuis. Zoals Hij vertrok, zal Hij wederkomen.

Met macht en majesteit zal Hij straks verschijnen op de wolken van de hemel. Wie dat weten mag, kan verder.

Ook al is Jezus niet meer lichamelijk onder ons aanwezig. Ook al voelen we ons soms verweesd en verlaten in deze gebroken wereld. Ook al gaat satan rond als een briesende leeuw. Wie van Hem is, behoeft toch het hoofd niet te laten hangen.

Leven uit hemelvaart is leven met hoop, met perspectief. Omdat het een toeleven is naar de grote dag van Jezus Christus, waarop alle dingen nieuw worden. Ziet u er mee naar uit?

Lezen: Handelingen 1 : 1 – 11

Uit: Bijbels dagboek “Gods weg met mensen”

43e Jaargang, no. 1217, 15 mei 2020

KERKDIENSTEN

Zondag 17 mei 2020

9:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 21 mei 2020 **Hemelvaartsdag**

9:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Kimon
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 24 mei 2020

9:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

Geen zondagsschool i.v.m. maatregelen corona

Kinderoppas:

Geen kinderopas i.v.m. maatregelen corona

Schoonmaakrooster

18 t/m 22 mei: Nel v.d. Linden, Geert v.d. Vliet, Corrie Hobo

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Dhr. Frans van Os, Dutry van Haftenstraat 26 (Haften), verbleef opnieuw enkele dagen in het ziekenhuis. De problemen aan het hart zijn onder handen genomen en we hopen op meer stabiliteit. Dat ze het hemelse vertrouwen in het hart gelegd krijgen in deze onrustige tijd.

Mevr. Nel Hijkoop-Maat, Bloklandweg , heeft eerder behandelingen ondergaan. Er is nu een scan gemaakt om de resultaten te beoordelen en ze wacht op de uitslag daarvan. Dat zij, haar man en familie, in alle strijd de goede strijd mogen strijden.

Mw. Truus van Zante-van Dalen, zorgcentrum Avondlicht , is na een val geopereerd aan haar heup. Ze is inmiddels weer thuis en de operatie lijkt geslaagd te zijn. Jakob zocht zijn hulp bij God, toen hij bij zijn heup werd aangeraakt bij de Jabbok. Dat het ook voor haar, haar man en familie mag gelden.

Van nabij maakten families ingrijpende operaties en behandelingen mee. We hopen dat het werk van dokters gezegend wordt en dat de Heere wonderen doet.

We bidden ook voor alle mensen die ziek zijn door corona en voor hun naasten, of als naasten een geliefde door corona verloren. We zijn verheugd dat het in het gezin van organist Peter van de Minkelis een milde variant betrof.

Jubileum

Dhr. Wim Kornet en mw. Wouda Kornet-Van Wijk, Pieterswaard , gedenken op 23 mei 2020 hun 40-jarig huwelijksjubileum. We wensen hen en gezin een goede dag toe, waarin met dankbaarheid teruggezien en met blijde hoop voor de toekomst vooruitgezien mag worden.

Ondanks de noodzakelijke kleinschaligheid van de recepties wensen we ook andere families, die hun huwelijksjubileum gedenken, een mooie dag toe.

Verlies

Op dinsdag 21 april is overleden, op de leeftijd van 75 jaar, dhr. Teunis den Hartog. Hij woonde onder ons in woon- en zorgcentrum Avondlicht. De begrafenis heeft plaatsgehad gisteren, zaterdag 25 april, in Heukelum. Sinds 21 april 2007 was hij weduwnaar toen zijn vrouw Jantje overleed. Het correspondentieadres voor meeleven is: Hooge Hoeven, 4191 MN Geldermalsen. We wensen de nabestaanden Gods kracht toe.

Dankbetuiging

Wij willen graag iedereen bedanken voor hun medeleven en gebed tijdens de ziekte en na het overlijden van onze (schoon)vader en opa Alex van de Hoef.

Dank u allen hartelijk voor alle kaarten, persoonlijke gesprekken, appjes en telefoontjes. Het biedt zeker troost dat er meegeleefd wordt en we stellen het zeer op prijs.

Het gemis is groot maar met Gods hulp zullen we de kracht vinden om het te verwerken.

Arjo & Aline Hobo-van de Hoef
Timo & Sanne
Janna

Bedankt

Zomaar een kort berichtje om iedereen te bedanken die met ons meegeleefd heeft toen we als gezin ziek waren.

Doormiddel van een kaartje, een attentie of een gebed. Het heeft ons goed gedaan. Bedankt daarvoor.

Jan, Hermien, Jasmijn, Isabel en Tessa Bok

Koninklijke onderscheiding

We willen graag Heiltje van Santen- van Arendonk ook vanaf deze plaats hartelijk feliciteren met de Koninklijke onderscheiding die ze vrijdag 24 april mocht ontvangen. De omstandigheden waren door de coronacrisis wat anders dan bij een normale lintjesregen, maar dat maakt het eerbetoon er niet minder om. Heiltje mocht de onderscheiding ontvangen, mede vanwege al het werk dat ze voor onze gemeente heeft gedaan en nog steeds doet. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
19-05	W.F. van de Velde	91	Raayweg
24-05	N. de Groot-Biemans	91	Laarweg
26-05	A. Donker-van der Meijden	85	Zworrelstraat
26-05	N. Vos-van der Grijn	86	Berkenlaan

Zij die elders verblijven

Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1,
4143 EN Leerdam.

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

UIT DE GEMEENTE

Openstelling kerk

De komende dinsdagen in mei is de kerk nog steeds geopend. 's Middags van **drie tot vijf uur**, 's avonds van **zeven uur tot acht uur**. Hoewel er meer perspectief komt, blijven we nog even de richtlijnen van het RIVM volgen.

Online-Bijbelkring

Op dinsdag 12, 19 en 26 mei is er een vrijblijvende online-Bijbelkring 'God in het midden van de coronacrisis'. Deze kring is dus open voor iedereen!

Via de Youtube-link op de site van de kerk geven wij om 20.00 uur een inleiding over een Bijbelgedeelte. Daarna is er gelegenheid om in appgroepen en per telefoon te reageren en met elkaar door te praten. Via de Youtube-verbinding geven wij ook door wat er voor vragen en gedachten naar voren komen in de appgroep en via de telefoon.

Voor het aanmaken van de appgroep is het handig als je je van tevoren aanmeldt via dhr. Ruud Baas, 06-30522100 of ds. Wilhelm Roseboom, 06-14600988.

Wanneer u de eerste keer heeft gemist, is het geen probleem om u voor de volgende twee kringen alsnog aan te melden.

Wij zijn benieuwd hoe het gaat lopen en hopen op gezegende bijeenkomsten!

Ruud Baas en ds. Wilhelm Roseboom

Afscheid

Vorig jaar augustus begonnen als kerkelijk werker te midden van de gemeente. Nu is het inmiddels alweer de laatste maand dat ik in uw midden kan zijn. Heel anders nu, want in het begin kwam ik al op veel adressen binnen en nu..... zijn het verschillende telefoontjes waardoor we proberen contact te houden.

Het was fijn met velen van u te mogen leren kennen en gesprekken te mogen hebben. Voor u was het dan ook weer even wennen weer iemand anders te zien en te horen. Maar vanaf deze plaats wil ik een ieder bedanken voor de gastvrijheid en de openheid! Soms heel persoonlijke gesprekken of waar iets gedeeld mochten worden vanuit Gods Woord en belofte maar bovenal dat gesprekken afgerond mochten worden met gebed, het gesprek met de levende God. Wat ben ik blij en dankbaar dat in deze tijd van afstand houden ons gebed voor de gemeente en voor elkaar gewoon door kan gaan! Geen deur is gesloten voor onze gebeden.

Dankbaar voor de momenten en ontmoetingen met onze jongeren. Het is fijn maar ook heel goed elkaar straks weer met regelmaat te ontmoeten, te zien en te spreken aangaande Gods Koninkrijk! En ik bid dat nog velen jongeren, die ik nog gemist heb, weer hun weg tot God mogen terugvinden! Ook hierbij hebben we elkaar nodig.

Bijzonder waren tegelijk ook de Bijbelkring avonden. Met een korte introductie vanuit de verschillende boekjes en het gesprek aan de hand van de verschillende gespreksvragen. Leerzaam en verrijkend en tot opbouw! Dat wil toch niemand missen? We hopen dat ook deze avonden een vervolg krijgen na de zomer vakantie.

Bijzonder zijn de Bijbel open avonden nu op dinsdag 12, 19 en 26 mei waarbij u als gemeente mee kunt doen aan de Bijbelstudie en via de app kan reageren. Doet u mee? We zijn dankbaar voor de mensen en middelen die dit mogelijk maken.

Tenslotte was het fijn dat de kerk nu toch open kon zijn op de dinsdag middag en avond. Gewoon om eens even binnen te lopen, een praatje te maken of om te zingen of te bidden! Daarbij vermeld dat ik dinsdag 26 mei dan mijn laatste officiële werkdag zal hebben in uw midden. Maar vanaf deze plaats wil ik bovenal onze God danken voor de tijd die ons is gegeven hier in Herwijnen te zijn en wil ik u nogmaals danken als gemeente voor het levend geloof dat werd gedeeld en wens ik u van harte Gods zegen, zowel als gemeente, als gezin en persoonlijk.

Met een hartelijke groet,
In Christus verbonden,
SHALOM
Ruud Baas
Gouda

Verkiezing ambtsdragers

Er zijn geen bezwaren binnengekomen tegen het besluit van de kerkenraad om de procedure rond de verkiezing van ambtsdragers vanwege de bijzondere omstandigheden enigszins aan te passen. Dat betekent dat de kerkenraad direct kan gaan benoemen.

Zoals u weet is er nog één vacature ouderling die openstaat. Verder komen er per 1 juli drie vacatures bij: één ouderling en twee vacatures ouderling-kerkrentmeester.

We zijn misschien snel geneigd om te zeggen dat het een heel zware opgave wordt om mensen te vinden die deze vacatures kunnen en willen invullen. En daar hoeven we onze ogen ook niet voor te sluiten. Maar misschien ligt in gesloten ogen, samen met gevouwen handen, ook wel 'de oplossing'. We mogen immers biddend vertrouwen op onze God dat Hij, ook als het gaat om het vinden van geschikte ambtsdragers, ons zal leiden. Natuurlijk spelen menselijke omstandigheden, afwegingen en argumenten een rol; dat mag ook. Maar laten we ons bij al onze overwegingen vooral ook leiden door wat

God van ons vraagt?! En dan blijven er ongetwijfeld vragen als 'kan ik het wel', 'ben ik wel geschikt', 'waar haal ik de tijd vandaan'. Maar dan mogen we ook terugdenken aan de avond over het ambtswerk van een paar maanden geleden, waar ds. Hagedoorn op een tekst van 'visje' wees:

God roept niet de bekwamen, hij bekwaamt de geroepenen

Een geweldige tekst met een diepe betekenis. Wie spreekt met (oud-)kerkenraadsleden zal horen dat velen van hen dat inmiddels ook zo hebben mogen ervaren.

De kerkenraad hoopt binnenkort een besluit te nemen over de benoeming van kerkenraadsleden. Wie willen u vragen dat werk op te dragen in uw voorbede.

Maatregelen rond corona

Sommige maatregelen die vanwege de coronatijd zijn genomen, beginnen misschien al te wennen, andere zeker nog niet. De komende weken en maanden wordt een aantal beperkende maatregelen (mogelijk) deels teruggedraaid. We bekijken wat daarvan de gevolgen zijn voor ons kerk-zijn. Dat is ingewikkelder dan het lijkt; bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbare zitplaatsen in de kerk, in relatie tot de afstand van 1,5 meter. Het zal van ons allemaal aanpassingen gaan vergen, maar de denken dat we er met z'n allen ook wel uit gaan komen.

We willen u vragen met name de website en Facebook en eventueel de mail goed in de gaten te houden als het gaat om ontwikkelingen. En uiteraard blijft gelden: 'zie naar elkaar om'!

Online diensten en de collecten

We hebben u al eerder geïnformeerd over mogelijkheden om toch een bijdrage te leveren aan de collecten, ook al houden we nu alleen online-kerkdiensten.

Via de afkondigingen hebt u al iets gehoord over de mogelijkheid van digitaal collecteren tijdens de online-kerkdienst. Die mogelijkheid hopen we vanaf komende zondag (17 mei) te hebben.

Op de site komt permanent een link te staan. Als u daarop klikt wordt u doorgeleid naar een beveiligde pagina waarop u een bijdrage kunt overmaken. Deze link zal tijdens de online kerkdienst ook getoond worden, direct aansluitend op de zegen. We houden dan als het ware tijdens de dienst een collecte.

Veel gemeenten gingen ons hierin al voor.

Komende week nemen we een besluit over enkele details. De voornaamste is: kunt u één collectebedrag overmaken dat diaconie en kerkrentmeesters via een verdeelsleutel verdelen; of komt er de mogelijkheid apart te collecteren voor de diaconie en voor de kerk(rentmeesters). Maar dat wijst zich straks vanzelf via de site. De betaalpagina is opgezet door de SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Veel kerken, waaronder onze gemeente, hebben een relatie met deze 'kerkelijke bank'.

Voor alle duidelijkheid: uiteraard blijft het mogelijk op andere manieren een bijdrage aan de collecte te leveren. Door thuis te sparen of door rechtstreeks een bedrag over te maken via de bank. Van die mogelijkheden wordt ook al volop gebruikgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! Fijn dat we ook zo onze verantwoordelijkheid kennen.

De rekeningnummers van de bank zijn:

- ♦ voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
- ♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

Bijdrage kerkblad

In dit kerkblad vragen we graag weer uw aandacht voor een financiële bijdrage voor het kerkblad. Het maken ervan kost geld en in deze coronatijd nog iets meer dan anders, omdat het blad gevouwen en geniet wordt bij de drukker. Dat hebben we er op zich graag voor over, om u als gemeente te kunnen blijven informeren en bemoedigen.

Op het bijgesloten papier (rode kleur) kunt u lezen hoe u een financiële bijdrage kunt leveren.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

VERANTWOORDING

Giften

Voor de collecten is sinds 18 april binnengekomen via de bank: € 845,-.

Verder contant: 2x € 50 voor de kerk, € 5 voor de kerk;

5x € 20 voor respectievelijk de kerkrentmeesters, de diaconie, de uitgangscollecte (pastoraat en prediking), de zendingsbussen en voor GZB/HGJB/Open Doors;

Via collectebonnen: € 31,50.

Nagekomen voor de Paascollecte € 50 en € 20 en € 20.

Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin ontving € 100,- voor diverse collecten;
mw Jacolien van Zante ontving € 10,- tijdens het bezorgen van de paasbloemen.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Friedensstimme actie

Elk jaar worden op 1^e paasdag lectuur/bijbelpakketten van Friedensstimme binnen onze gemeente uitgedeeld om te versturen naar christenen in voormalige oostbloklanden. Echter: dit jaar waren de pakketten al wel afgeleverd in Herwijnen, maar konden we ze niet in de kerk uitdelen. Daarnaast leek het ons geen goed idee dat 50 mensen



apart naar de winkel gaan om de pakketten te laten verzenden. Via facebook en whatsapp zijn daarom zoveel mogelijk gemeenteleden benaderd om verzendkosten voor een pakket over te maken of contant te betalen. In een week tijd was de verzending van alle pakketten geregeld, top! Corrie Hobo heeft namens de zendingscommissie toen alles in de winkel gebracht en gezorgd voor de verzending en betaling. Daar bleek dat de verzending wat voordeliger uitviel dan dat Friedensstimme ons had doorgegeven. Het bedrag dat nu over is, inclusief de naar boven afgeronde contante bedragen, zijn inmiddels overgemaakt naar zendingsdoelen van onze gemeente.

Oproep Mission Possible

Voedselpakketten en teilen met huishoudelijke artikelen voor Roma gezinnen in sloppenwijken Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de COVID-19 crises veranderen plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Dit woord is nu bijzonder toepasselijk: "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13)

Het werk van Mission Possible gaat door, hoewel de noodtoestand met zijn beperkingen dat werk behoorlijk beïnvloedt. Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor gezinnen in Bulgaarse sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. De reserves opgebouwd met behulp van baantjes in de afgelopen zomer zijn uitgeput. In de winter is het moeilijk om werk te vinden. Elk jaar lijden gezinnen op dit moment aan een ernstig tekort aan alles. Zelfs brood is moeilijk te verkrijgen.

Door de maatregelen van de overheid mogen zij nu hun dorpen niet verlaten en zitten ze zonder werk en inkomen thuis. Kinderen krijgen geen maaltijd op school want de scholen zijn gesloten. Gezinnen zitten opgesloten in een gebrekkige woningen waar nauwelijks ruimte is.

Niemand kan zeggen hoeveel van deze mensen besmet zijn of zullen worden. Hygiëne in sloppenwijken is gebrekkig. Gezinnen wonen in hutjes zonder stromend water. Er wordt niet gesproken over het regelmatig wassen van handen met zeep. Niemand denkt aan een gezichtsmasker om de immuniteit te verbeteren, als ze geen jas of voedsel hebben, als ze zelfs geen brood hebben...

Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen voedselpakketten en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee? We kunnen niet aan al hun behoeften voldoen, maar we kunnen het Goede Nieuws met hen delen en met door God gegeven middelen hen te helpen overleven.

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. "Roma". NL07 RABO 0158 0454 24

www.missionpossible.nl

ACTIVITEITEN

Rommelmart uitgesteld; voorlopig geen 'brenzdagen'

De rommelmart die stond gepland op zaterdag 16 mei wordt verschoven naar latere datum. Tot 1 juni zijn ook de 'brenzaterdag' geschrapt.

AGENDA

Zaterdag 16 mei

Rommelmart gaat **niet** door

Vrijdag 30 okt

Verkoopdag

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

DIJKPRAAT

Leuk om in de afgelopen tijd een heel aantal foto's toegestuurd te krijgen. Het moest even op gang komen, maar de afgelopen week kwam er veel materiaal binnen. Zelfs met uitleg van hele families erbij! Met de eerder gekregen almanak van de kinderen erbij, gaan we zo steeds meer verbanden zien!



Ik vernam dat de Gereformeerde Kerk zelfs bezig is met een officieel smoelenboek voor de nieuwe predikant. De situatie voor hem en zijn gezin is natuurlijk nog vreemder dan voor ons. Hij begint aanstaande zondag aan zijn werk in de wijngaard in Herwijnen. Ik wens hen de zegen van onze God toe en alle warmte van de gemeenschap. Ik hoop dat we in de komende jaren als gemeenten van de levende Heere elkaar verder mogen aanvullen: tot eer van onze God en tot zegen van ons dorp.

Ten slotte, er lijkt iets meer lucht te komen in de samenleving. We hopen dat het afvlakken van de eerste coronagolf doorzet, zodat we binnen afzienbare tijd kleinschalig kunnen overgaan tot 'echte' dijkpraat en onderlinge ontmoeting.

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 25 mei 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

15 juni

voor 2 weken

13 juli

voor 7 weken

29 juni

voor 2 weken

31 aug

voor 3 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENT OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00