

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. Ruitenburg
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
A.J. Hobo
D. de Joode tijdelijk scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

DIAKENEN J.W. Boogert
A. van der Meijden
R. van Zante

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENSTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de
Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

“Vervulling met de Geest”

*“En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest...”
Handelingen 2: 4*

Pinksteren is het feest van de vervulling.

Wie vervuld raakt van de Geest van Pinksteren, wordt door die Geest ook totaal in beslag genomen. Ons hele doen en laten, ons denken en spreken wordt er door gestempeld.

Het spreekt overigens niet vanzelf dat het zo is in ons leven. Laten we eerlijk zijn. Van huis uit zijn we vol van heel andere dingen.

Paulus waarschuwt ergens dat we niet vervuld mogen zijn van sterke drank (Efeze 5:18). Die vermaning is nog altijd actueel. Hoewel het ook iets anders kan zijn wat ons beheerst. Zo gemakkelijk draait alles om het hebben van mooie dingen en genieten van onze liefhebberijen.

Vroeg of laat zullen we evenwel ontdekken dat al die zaken zeepbellen waren, die uit elkaar spatten. Je houdt er niets aan over. Geen houvast, geen grond onder de voeten. We hebben de vervulling met de Heilige Geest nodig.

Enmaal is die Geest uitgestort op de gemeente van Christus. Dat was het unieke en onherhaalbare gebeuren van Pinksteren.

Maar nog altijd wil de Heilige Geest zijn intrek nemen in mensenharten en mensenlevens. Weet u wanneer? Waar ootmoedig gebeden wordt: “O Heilige Geest, kom tot uw heerschappij. Schenk een herleving en begin bij mij”.

Handelingen 2: 1 - 13
Uit: Bijbels dagboek “Gods weg met mensen”

43e Jaargang, no. 1218, 29 mei 2020

KERKDIENTEN

Zondag 31 mei 2020 Pinksteren

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. A. Langeweg, Haaften
1^e collecte: Pinksterzendingscollecte
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking



Zondag 7 juni 2020

09:30 uur: Prof. G. van de Brink, Woerden
18:30 uur: Ds. G. Mulder, Kootwijk
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 14 juni 2020

09:30 uur: Ds. D.C.G. van der Kroon, Stolwijk
18:30 uur: Prop. A. Schouten, Benschop
1^e collecte: Protestantse kerk
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

Geen zondagsschool i.v.m. maatregelen corona

Kinderoppas:

Geen kinderoppas i.v.m. maatregelen corona

Schoonmaakrooster

1 t/m 5 juni: Lijntje en Anne van der Weerd
15 t/m 19 juni: Rika van Brakel en Wouda Kornet

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Mw. Helma van Mourik-Peterman is/wordt dinsdag geopereerd aan een rughernia. Dat het werk van God door ons gebed voor haar een grote steun in de rug mag zijn.

Mw. Mieke van de Minkelis start deze week met chemo- en immuuntherapie. Een intensief en zwaar traject waar zij en haar gezin mee gaan beginnen na de verbijsterende boodschap van de artsen. We wensen hen bij voortduur de hulp van God toe. We bidden om zegen op het werk van de artsen en wonderen uit de hand van Hem.

We blijven bidden voor alle mensen die ziek zijn door corona, en voor hun naasten. En danken voor hen die ervan genazen.

We zijn dankbaar voor hen die hoorden dat hun chronische ziekte gestabiliseerd is. Het kan dan moeilijk blijven om vol te houden en om keuzes te moeten maken in wat verstandig is. "Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER."

Dank

Graag wil ik u hartelijk danken voor het meeleven dat ik ontvangen heb rondom het overlijden van mijn man, Dirk Heikoop. Mijn man en ik hebben altijd met heel veel dankbaarheid teruggekeken op de periode die we in Herwijnen hebben gehad. Herwijnen heeft bij ons altijd een bijzondere plaats gehouden. Al uw meeleven in de vorm van mails, kaarten, telefoontjes heeft mij en mijn gezin erg goed gedaan.

Met vriendelijke groet,
M. Heikoop-Dijkhuizen

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij eenieder bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen en presentjes die we mochten ontvangen rond onze 40-jarige trouwdag. Bovenal zijn we dankbaar dat we deze dag mochten gedenken.

Wim en Wouda Kornet

Jubileum

Dhr. Tonnie de Wit en mw. Tiny de Wit-Van Os waren op 22 mei 2020 vijftig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen: "Gods goede trouw is groot en sterk."

Verlies

Op vrijdag 22 mei is overleden, in de leeftijd van 86 jaar,

dhr. Peter van der Meijden

Hij werd geboren op 11 juni 1933. De begrafenis heeft plaats in besloten kring op vrijdag 29 mei. Dat de familie troost vindt vanuit de woorden van Psalm 23, die bij de afscheidsdienst zullen klinken: "De HEERE is mijn Herder".

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16L
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal-van Maren
Huis ter Leede
Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem



Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl



Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs



Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

UIT DE GEMEENTE

Vakantie ds. Roseboom

Dominee Roseboom heeft van 1 tot en met 19 juni vakantie. Wie dringend een predikant nodig heeft kan contact opnemen met scriba D. de Joode (scriba@planet.nl; 06 20047902).

Afscheid kerkelijk werker Ruud Baas

Zoals bekend komt er een einde aan het dienstverband met kerkelijk werker Ruud Baas. Per 1 juni loopt zijn contract af en omdat we sinds 1 maart weer een eigen predikant hebben, wordt het contract niet verlengd. Graag willen we de heer Baas hartelijk bedanken voor de inzet voor onze gemeente die hij in de afgelopen tien maanden aan de dag legde. Voor de vele bezoeken die zijn gebracht, de telefoontjes die zijn gepleegd, voor het leiden van kringen en van Follow Me. We zijn dankbaar dat op deze manier het werk tijdens de vacaturetijden in de maanden daarna doorgang kon vinden. In de ochtenddienst op 31 mei (Pinksteren) hopen we kort aandacht te besteden aan het afscheid. We zijn blij dat de heer Baas inmiddels elders voor een aantal dagen aan de slag kan.

Wie Ruud Baas persoonlijk een berichtje wil sturen: rwbaas@filternet.nl

Bijdrage kerkblad

In het vorige kerkblad hebben we aandacht gevraagd voor een financiële bijdrage voor het kerkblad. Het maken ervan kost geld en in deze coronatijd nog iets meer dan anders, omdat het blad gevouwen en geniet wordt bij de drukker. Verschillende mensen hebben al een bijdrage overgemaakt. Voor wie dat nog wil doen:

NL82 RABO 03280 24643

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen inz. Kerkblad

Contant een gift aan iemand meegeven kan natuurlijk ook.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Maatregelen rond corona

Zoals bekend worden de maatregelen voor bijeenkomsten in de coronatijd versoepeld. Vanaf 1 juni mogen kerkdiensten bijgewoond worden door 30 mensen, vanaf 1 juli door 100 personen. Dat is iets om naar uit te kijken. Veel mensen missen het zondagse samenzijn en dat is heel begrijpelijk. We zijn dankbaar dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen.

Uiteraard moeten tijdens de samenkomsten de coronavoorschriften van het RIVM in acht worden genomen. Ook heeft de landelijke PKN een protocol opgezet met een aantal richtlijnen.

De kerkenraad is volop bezig met de opzet en inrichting van de kerkdiensten. Naleving van de voorschriften en richtlijnen maakt het er niet gemakkelijker op, maar het is niet anders. We leven in een bijzondere tijd en gezondheid staat voorop.

Zodra de kerkenraad concrete besluiten heeft genomen, wordt u daarover geïnformeerd. Dat gebeurt via de website, via Facebook en Instagram, via de afkondigingen en via de mail (voor zover die bekend zijn bij de scriba). Details zijn nog niet bekend. Wel kunnen we het volgende alvast meegeven:

- Van kerkgangers zal een flinke dosis aanpassingsvermogen en flexibiliteit worden gevraagd. We weten daarbij dat we mogen rekenen op uw begrip en medewerking.
- We zoeken naar de meest passende vorm van inrichting van de diensten. Het zal de eerste keren nog niet perfect zijn, er zullen dus na de eerste keren ongetwijfeld aanpassingen komen.
- Kwetsbare groepen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis de diensten te volgen, via kerkradio of internet (zie daarvoor de website).

- Mensen die verkouden zijn, koorts hebben, moeten hoesten of niezen, volgen thuis de diensten.
- In de diensten kan helaas slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, met name vanwege de verplichte 1,5-meter afstand. De kerkenraad onderzoekt hoeveel plaatsen er precies beschikbaar zijn.
- Dat betekent dat er niet altijd plaats is voor iedereen die een dienst wil bijwonen. Dat zal wellicht teleurstellingen opleveren.
- We wijzen er daarbij nadrukkelijk op dat er twee diensten per zondag zijn.
- Mensen die de dienst bijwonen, zullen niet altijd op hun vertrouwde plaats kunnen zitten.
- De kerkenraad denkt nog na over de vraag of we gaan werken via bijvoorbeeld inschrijving, loting, op alfabet of iets dergelijks. Ook hierbij geldt dat we rekenen op uw begrip.
- In overleg met de leiding kijken we naar de opzet van de zondagsschool.

We willen u vragen vooral de website en Facebook en eventueel de mail goed in de gaten te houden als het gaat om ontwikkelingen.

En uiteraard blijft gelden: 'zie naar elkaar om'!

Onlinediensten en de collecten

Sinds kort bestaat de mogelijkheid van digitaal collecteren tijdens de online-kerkdienst. Op de homepage van de site staat een link. Als u daarop klikt, wordt u doorgeleid naar een beveiligde pagina waarop u een bijdrage kunt overmaken. Deze link (inclusief QR-code) wordt tijdens de online kerkdienst ook getoond, direct aansluitend op de zegen. De link op de site werkt overigens ook buiten de diensten.

Er zijn twee doelen: diaconie en kerkrentmeesters. U hoeft niet te kiezen maar kunt voor beide doelen een bedrag overmaken.

In een normale dienst zijn altijd drie collecten. De derde collecte (aan de uitgang) kwam ten goede aan het werk door de kerkrentmeesters.

Uiteraard blijft het mogelijk op andere manieren een bijdrage aan de collecte te leveren. Door thuis te sparen, door rechtstreeks een bedrag over te maken via de bank en door contant een gift bij iemand af te geven. Van die mogelijkheden wordt ook al volop gebruikgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! Fijn dat we ook zo onze verantwoordelijkheid kennen en nemen.

De rekeningnummers van de bank zijn:

♦ voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).

♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

Hebt u vragen, aarzel dan niet:

Dik de Joode (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; 06 20047902)

Verkiezing ambtsdragers

Deze week hoopt de kerkenraad benoemen te gaan doen voor vier vacatures in de kerkenraad. Eén vacature ouderling staat nog open; per 1 juli komen er drie vacatures bij: één ouderling en twee ouderlingen-kerkrentmeester.

We herhalen op deze plaats wat we in het vorige kerkblad al schreven. We zijn misschien snel geneigd om te zeggen dat het een heel zware opgave wordt mensen te vinden die deze vacatures kunnen en willen invullen. En daar hoeven we onze ogen ook niet voor te sluiten.

Maar misschien ligt in gesloten ogen, samen met gevouwen handen, ook wel 'de oplossing'. We mogen immers biddend vertrouwen op onze God dat Hij, ook als het gaat om het vinden van geschikte ambtsdragers, ons zal leiden. Natuurlijk spelen menselijke omstandigheden, afwegingen en argumenten een rol. Dat mag ook. Maar laten we ons bij al onze overwegingen vooral ook leiden door wat God van ons vraagt?! En dan blijven er ongetwijfeld vragen. Vragen als 'kan ik het wel', 'ben ik wel geschikt', 'waar haal ik de tijd vandaan'. Maar dan mogen we ook terugdenken aan de avond over het ambtswerk van een paar maanden geleden, waar ds. Hagedoorn op een tekst van 'visje' wees:

God roept niet de bekwamen, hij bekwaamt de geroepen

Een geweldige tekst met een diepe betekenis. Wie spreekt met (oud-) kerkenraadsleden zal merken dat velen van hen dat inmiddels ook zo hebben mogen ervaren.

We willen u vragen het verkiezingswerk op te dragen in uw voorbede.



VERANTWOORDING

Giften

Via de bank is sinds 10 mei € 354,90 binnengekomen voor de collecten voor de kerkrentmeesters.

Via kerkelijk werker R. Baas € 50,00 + € 10,00 + € 5,00 allen voor de kerk.

Via Ds. Roseboom € 20,00 + € 14,00 (collectebonnen).

Via ouderling kerkrentmeester H. de Bruin € 10,00 voor het kerkblad.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jaarrekening 2019

De kerkenraad heeft de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2019 goedgekeurd en vastgesteld. Wie de rekening wil inzien kan contact opnemen met Dik de Joode (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; 06 20047902).

ACTIVITEITEN

Brengdagen rommelmarkt weer van start



De rommelmarktcommissie begint zaterdag 6 juni weer met het tweewekelijks innemen van spullen voor de rommelmarkt. Dat doen we zoals gebruikelijk bij de kas van de fam. Van Arendonk aan de Achterweg. De eerste keer is dus zaterdag 6 juni, van 9.00 tot 10.00 uur. Uiteraard worden tijdens de 'brengdagen' de coronarichtlijnen in acht genomen. Wie spullen brengt, zet die in een aparte 'dropzone'. Vrijwilligers van de rommelmarkt brengen de spullen vervolgens naar de opslag.

DIJKPRAAT

Aankomende zondag nemen we afscheid van onze kerkelijk werker Ruud Baas. Het was fijn om nog enkele maanden met elkaar op te trekken, zeker nu ik niet fysiek met mensen kennis kon maken. Mooi om gezamenlijk met de online-Bijbelkring af te sluiten. Bijzonder om zijn passie tot het laatste moment voor de mensen te zien.

Ik meen grote bewondering voor C.H. Spurgeon bij hem waar te nemen, daarom een citaat van de 'Prins der Predikers' voor hem: "I have a great need for Christ, I have a great Christ for my need" (ik heb Christus geweldig nodig, ik heb een geweldige Christus voor mijn nood). Alle zegen in het nieuwe werk!

De pastorie houdt vanaf 1 juni bijna drie weken vakantie. Het duurt, door de verschillende planningen die al ver voor mijn komst gemaakt waren, nog langer voor ik weer voorga in een dienst in Herwijnen. Als ik echter het rooster van voorgangers bekijk, dan weet ik zeker dat u niets tekort zult komen. Wanneer ik dan weer aan het werk ga, is waarschijnlijk daadwerkelijk fysiek bezoek bij velen weer mogelijk. Hopelijk kunnen we daarin dan in de zomer veel gaan inhalen.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Vrijdag 30 okt	Verkoopdag	
Zaterdag 7 nov	10.00 – 12.30 uur	Lichtspoor toerustings- ochtend – info@izb.nl

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 15 juni 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

29 juni	voor 2 weken
13 juli	voor 7 weken
31 aug	voor 3 weken
21 sept	voor 3 weken

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Marry de Haan



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 842576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENT OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00