

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen A. van der Meijden P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo
DIAKENEN	R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert, tijdelijk scriba Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen 0418-842576 scriba@nhkherwijnen.nl
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Uit Liefde

*“zoals een wagen kraakt, vol graanschoven”
Amos 2 : 13.*

“Zie, Ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt, vol graanschoven”.

Deze dreigende woorden spreekt God de Heere door de mond van zijn profeet Amos.

Onheilsprofetie dus. En die horen we niet graag. Onheil wordt hier aangezegd aan allen die tegen Gods wetten ingaan en hun naaste tot schade en in plaats van tot zegen zijn.

Toch wordt onheilsprofetie uit liefde gegeven om tijdig te waarschuwen, zoals belgerinkel en rode knipperlichten op doen schrikken voor een aanstormende trein: levensgevaar!

Uit liefde: “Zo waar ik leef”, spreekt de Heere HEERE, “Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft”! (Ez. 33 : 11)

Is dat een woord voor u, vandaag?
Een nog tijdig, waarschuwend woord?

Lezen: Amos 2 : 6 – 16

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

KERKDIENSTEN

Zondag 19 juli 2020

9:30 uur: Ds. J. van Oostende, Putten
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Stichting Hulp Oost Europa
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 26 juli 2020

9:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Eemnes
18:30 uur: Ds. P. Vermaat, Veenendaal
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 2 augustus 2020

9:30 uur: Ds. L. van Rees, Hoogblokland
18:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
1^e collecte: Stephanos
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 9 augustus 2020

9:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
18:30 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 16 augustus 2020

9:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
Bediening Heilige doop
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 23 augustus 2020

9:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
18:30 uur: Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg
1^e collecte: PDC de Herberg, Oosterbeek
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 30 augustus 2020

9:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
Opening nieuw schooljaar, in gereformeerde kerk
Collecte: VSBW
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
Vorbereiding Heilig avondmaal
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

19 juli Lezen; Mattheus 13: 24-36 Gelijkenis van het onkruid tussen het koren. Zingen; Weerklank Psalm 75: 1
26 juli Lezen; Mattheus 13: 44-52 Gelijkenissen van parel en sleepnet. Zingen; Weerklank psalm 95: 1
2 augustus Lezen: Mattheus 14: 13-21 Jezus voedt vijfduizend man Zingen; Weerklank psalm 100: 1
9 augustus Lezen: Mattheus 14: 22-33 Jezus in de storm op het meer. Zingen: Weerklank Psalm 103: 1
16 augustus Lezen: Mattheus 15: 21-28 Een Kanaänitische vrouw gelooft in Jezus. Zingen: Weerklank Psalm 105: 1
23 augustus Lezen: 1 Samuël 17 David verslaat Goliath
Zingen: Weerklank psalm 111: 1

Kinderoppas:

Geen kinderopas i.v.m. maatregelen corona

Schoonmaakrooster

27 t/m 31 juli:	Nel v.d. Linden, Geert v.d. Vliet, Corrie Hobo
10 t/m 14 aug:	Anne en Lijntje v.d. Weerd
24 t/m 28 aug:	Rika van Brakel en Wouda Kornet
31 aug t/m 4 sept:	Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen Netty Pippel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Mw. Jo van Os is uit het ziekenhuis in Gorinchem terug naar de Wittenberg gebracht. Naar de mens gesproken zal zij de laatste fase van haar leven daar ingaan en afscheid moeten nemen van man, familie en geliefden. Een kaartje ter ondersteuning kan naar Dutry van Haefenstraat , 4175EL, Haafden. "U alleen bent mijn kracht mijn schild"

Mw. Nel Hijkoop, Bloklandweg, kreeg te horen dat er geen verdere behandelingen voor haar mogelijk zijn. Wat komt dat toch hard aan als het bericht zo definitief is. We wensen haar, man en familie een goede tijd met elkaar toe onder de zegen van de Eeuwige God.

Mw. Janny van der Vliet-van Cronenberg, Berkenlaan, is na een hernieuwde opname in Nijmegen na een week thuisgekomen. De operatie lijkt geslaagd, maar de wond is hardnekkig. We hopen dat het herstel verder doorzet en dat ze samen een goede zomertijd hebben.

Mw. Mieke van de Minkelis, Rijnshoutstraat, Sliedrecht, kreeg een positieve uitslag van de scan. De tumoren zijn na twee chemokuren flink kleiner geworden. "De dokters noemen het spectaculair, wij noemen het wonderlijk".

Anderen wachten op operaties, hebben voortdurende behandelingen of zorg over gezondheid. We wensen hen kracht, geduld en volharding van Gods Geest toe.

Jubileum

Dhr. Anton van der Meijden en mw. Sijgje van der Meijden-Van Woerkum, Kolstraat, zijn op 11 augustus maar liefst 65 jaar getrouwd. Ze zijn in zware jaren terecht gekomen, een extra lastige tijd hebben ze met het coronavirus moeten doormaken. We hopen met hen op een

goed jubileum waarin ze met vreugde hun gezamenlijke leven herdenken en met vertrouwen op de Here kunnen vooruitzien.

Uit dankbaarheid

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle blijken van waardering rondom mijn afscheid als ouderling van onze gemeente. Zowel de gebeden, kaarten, mail, telefoontjes, bloemen als de persoonlijke dankwoorden hebben mij goed gedaan. Ik wil ook Marleen hartelijk bedanken voor de steun op de achtergrond en het begrip voor de vele uren van mijn afwezigheid. Mocht ik tekortgeschoten zijn in aandacht of op andere wijze aan wie dan ook dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik hoop het nu rustiger aan te gaan doen en te genieten van een stuk ontspanning en meer tijd te hebben voor Marleen en de (klein)kinderen. Natuurlijk hopen we elkaar te blijven ontmoeten rondom de diensten en doordeweeks. "Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken" (Hebreeën 10:23 en 24).

Alex Ruitenburg

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
22-07	A. van der Meijden	85	Biermanlaan
23-07	J. Kornet - Loef	93	Willem-Alexanderstraat
25-07	G. van der Meijden-van Maren	85	Waaldijk
27-07	M. de Fockert-van Arendonk	88	Kolstraat
30-07	A.J. Hobo - Grandia	85	Sluimerskamp
23-08	C. Duizer-Dame	95	Nieuwe Steeg
24-08	A.F.A. Kaldenberg - Spijker	86	Waaldijk
02-09	J. Koppelaar	85	Pieterswaard

Zij die elders verblijven

Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede,
kamer
4143 EN Leerdam.

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg
4204 AA Gorinchem

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant:
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of
06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Zomertijd: wijziging vrije dag predikant

In verband met een wijziging bij de oppas in de zomertijd, is mijn vrije dag tot en met eind augustus gewijzigd van donderdag naar vrijdag. Mocht u er eens de mist mee in gaan, dan gaan we daar natuurlijk flexibel mee om!

Scriba

Diaken Jan-Willem Boogert is tijdelijk scriba, in elk geval tot de kerkenraad in de nieuwe samenstelling daar 19 augustus een besluit over neemt.

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op **vrijdag** of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met diaken Jan-Willem Boogert, die tijdelijk scriba is, in elk geval tot de kerkenraad in de nieuwe samenstelling daar 19 augustus een besluit over neemt. Telefoonnummer: 0418-842576.

UIT DE GEMEENTE

Terugblik op afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 12 juli blikten we met weemoed én in dankbaarheid terug. We namen afscheid van de broeders dhr. Dik de Joode, dhr. Alex Ruitenburg en dhr. Arjo Hobo. Ontelbaar veel uren hebben zij verricht in de dienst aan de Here. Gezamenlijk bijna veertig jaar dienstwerk! Zij hebben van God kracht ontvangen om hun taak op zich te nemen. De Here heeft ons als gemeente juist voorzien in deze broeders, op het juiste moment en juiste tijd.

Op deze zondag zagen we ook de voortgaande zorg van God voor Zijn gemeente. Wij zijn verheugd dat er drie nieuwe broeders bevestigd werden om verder mee te bouwen aan onze prachtige gemeente. Dhr. Arno van der Meijden tot ouderling, dhr. Ton Hobo tot ouderling-kerkrentmeester en dhr. Arjan Boote tot diaken. “De HEERE zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja, amen” (Psalm 89:53).

In de zomertijd zullen nog enkele oud-ouderlingen een aantal kerkdiensten ouderling van dienst zijn, in verband met een dunne bezetting tijdens de vakantie.

Op de kerkenraad van eind augustus zullen we de opengevallen vacatures verder vorm proberen te geven.

Wilt u de broeders die afscheid namen en de nieuw bevestigde ambtsdragers omringen met uw gebeden? Het is natuurlijk ook mooi als u dat doet voor de gehele kerkenraad en de voortgang van dit werk in onze gemeente.



Afscheidnemende (links) en bevestigde (rechts) coaches, begeleiders en verzorgers van H.G. Herwijnen

Bijzondere diensten

Doopdienst 16 augustus

Met vreugde kunnen we melden dat Aiden Blom (zoon van Johan en Marcia Blom, Mert) en Jelle van Baalen (zoon van Leo en Eline van Baalen, Mert) op D.V. 16 augustus door middel van het sacrament van de doop in de gemeente van Christus worden opgenomen. Het zal in de kerk passen en meten worden, maar we hopen met zoveel als mogelijk van dit moment getuige te zijn!

Dienst opening schooljaar

De kinderen willen er vast nog niet aan denken. Maar op D.V. 30 augustus is er een speciale dienst vanwege de opening van het schooljaar. Normaal gesproken valt deze dienst samen met de afsluiting van de VBSW, helaas kan deze niet doorgaan. Deze week hebben we nog overleg met de Gereformeerde Kerk hoe we de dienst gezamenlijk vorm kunnen geven met het oog op het nieuwe schooljaar. Hopelijk gaat het dan toch een dienst worden om naar uit te kijken!

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 5-juli

1 ^e collecte	€	115,25	GAIN
2 ^e collecte	€	118,45	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	136,15	Pastoraat en prediking

Zondag 12-juli

1 ^e collecte	€	143,15	Ned. Bijbelgenootsch.
2 ^e collecte	€	178,75	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	130,60	Pastoraat en prediking

Ds. Wilhelm Roseboom ontving 2x € 50,00

Ouderling kerkrentmeester A.J. Hobo ontving € 20,00 voor de solidariteitskas.

Ouderling A. Ruitenburg ontving € 150,00 voor de kerk.

Diaken R. van Zante ontving € 50,00 voor de kerk.

Ontvangst via collectebusje € 32,20

Giften voor het kerkblad: € 60,=

1x €50,= voor de collecte en 1x €20,= voor het kerkblad 1 x € 20,00.

In de periode 11 juni tot 17 juli is binnengekomen voor het werk door de diaconie:

Via de bank € 400,00

Via SKG Collect € 62,40

Voor collecten via de bank binnengekomen voor het werk door de kerkrentmeesters

Via de bank € 440,-

SKG collect 28 juni € 10,-

SKG collect 5 juli € 41,80

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Collectebonnen

In afwachting van de verdere taakverdeling binnen het college van ouderling-kerkrentmeesters blijft Arjo Hobo (Wilgenlaan) voorlopig nog even de collectebonnen verzorgen.

Maatregelen rond corona

Op verschillende manieren bent u de afgelopen tijd geïnformeerd over de invulling van de kerkdiensten in de 'coronatijd'. Onder meer via kerkblad, mail en afkondigingen. Daarom hier nu nog even de hoofdlijnen.

Wie een dienst wil bijwonen, moet zich daarvoor opgeven. Het liefst via het opgaveformulier dat op de website staat. Daar vindt u ook meer informatie. Let op: op het formulier kunt u aangeven welke diensten u NIET kunt bijwonen; ook is er ruimte voor opmerkingen.

Eventueel kunt u ook rechtstreeks mailen naar reservering@nhkherwijnen.nl

Mocht u er niet uitkomen, dan kunt ook bellen met Dik de Joode (0183-637092//06-20047902).

Op basis van de aanmeldingen wordt namens de kerkenraad een indeling gemaakt en wordt u op vrijdag of zaterdag geïnformeerd of u in een van beide diensten aanwezig kunt zijn. In de kerk wordt u een plaats gewezen.

Sinds zondag 12 juli zijn normaal gesproken in de **ochtendiensten** maximaal zo'n 70 mensen in de dienst aanwezig. Het precieze aantal is mede afhankelijk van het aantal huishoudens/gezinnen dat aanwezig is. Zij hoeven immers de 1,5 meter afstand niet in acht te nemen en kunnen dan met z'n allen in één bank plaatsnemen

In de ochtendiensten is géén gemeentezang. Twee gemeenteleden zingen vanachter de microfoon de opgegeven Psalmen en liederen. In principe zal steeds één van de Psalmen/liederen worden voorgedragen in plaats van gezongen; er is dan geen begeleiding van orgelspel.

In de **avonddiensten** zijn maximaal 30 mensen aanwezig. Er is dan wél gemeentezang.

Een aantal algemene afspraken blijft gelden.

- ♦ Wie ziek is, hoest, niest, koorts heeft etc. blijft thuis; dat geldt ook als leden van hetzelfde huishouden deze verschijnselen hebben.
- ♦ Iedereen wast thuis z'n handen, voordat hij of zij naar de kerk gaat.
- ♦ Bij binnenkomst in de kerk wordt iedereen gevraagd naar zijn/ haar gezondheidssituatie.
- ♦ Bij binnenkomst reinigt iedereen de handen met desinfecterende handgel.
- ♦ Neem zoveel mogelijk een eigen Bijbel en liedbundels mee.
- ♦ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer, kosters etc. op.

- ◆ Hou steeds 1,5 meter afstand, ook bij het verlaten van de kerk.
- ◆ Na afloop op het kerkpleintje nog wat napraten is uiteraard prima, maar neem ook dan de regels in acht.
- ◆ We maken zo min mogelijk gebruik van het toilet.
- ◆ We rekenen op uw begrip en flexibiliteit.
- ◆ Alle diensten worden via internet uitgezonden, ook in beeld. Dat blijft voorlopig zo.
- ◆ Kinderen die naar de zondagsschool gaan, geven dat tijdig door aan de zondagsschool (zie daarvoor de mail van de zondagsschool). Ouders die zelf de dienst willen bijwonen, geven zich apart op voor de kerkdienst.
- ◆ Wie is ingedeeld in een dienst maar onverhoopt toch niet aanwezig kan zijn: graag even melden, dan kan wellicht nog iemand anders ingedeeld worden.

De omstandigheden blijven bijzonder. Een van de gevolgen is dat niet iedereen op zijn of haar eigen, vaak vertrouwde plaats kan zitten. Dat is vervelend, maar het is helaas even niet anders. We rekenen op uw begrip. Uiteraard kunnen er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken. Wilt u die dan op tijd kenbaar maken?

De omstandigheden en maatregelen rond corona kunnen veranderen. Ook kan het zijn dat de kerkenraad tot de conclusie komt dat een bepaalde invulling in de praktijk toch beter anders kan. Dat wordt de invulling uiteraard aangepast en wordt u daarover geïnformeerd. Vanwege de zomervakantie zal dat vooral zijn via afkondigingen, website en email. Is uw mailadres nog niet bij de kerkenraad bekend, geef het dan even door via scriba@nhkherwijnen.nl

Hartelijk dank voor uw en jouw begrip

Online diensten en de collecten

Wie de kerkdiensten thuis volgt, kan digitaal een bijdrage leveren aan de collecte. Op de homepage van de website staat een link naar een beveiligde pagina waarop u een bijdrage kunt overmaken. Deze link (inclusief QR-code) wordt ook aan het einde van de online kerkdienst getoond. In een kerkdienst zijn altijd drie collecten. De eerste is een diaconaal doel, de tweede is voor het werk door de kerkrentmeesters, ook de derde collecte komt ten goede aan het werk door de kerkrentmeesters.

Uiteraard blijft het mogelijk thuis te sparen, rechtstreeks een bedrag over te maken via de bank of contant een gift bij iemand af te geven. Van die mogelijkheden wordt volop gebruikgemaakt, hartelijke dank daarvoor!

De rekeningnummers van de bank zijn:

♦ voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).

♦ voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

Hebt u vragen, aarzel dan niet te bellen of mailen met een van de kerkrentmeesters (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl; Henk de Bruin, Ton Hobo of Gijs Pippel).

Kringloopkas Herwijnen

Na de oproep in het vorige kerkblad dat we vrijwilligers zochten voor de 'kringloopkas' hebben zich verschillende mensen gemeld. Inmiddels is de kasruimte, die beschikbaar is gesteld door de familie Van Arendonk, schoongemaakt en gedeeltelijk al ingericht. Iedereen die heeft geholpen, heel hartelijk bedankt! Helpende handen zijn overigens nog steeds van harte welkom, opgeven kan bij Rob van Santen (0418-581318, r.vansanten@planet.nl) of Henk de Bruin (0418-582153, henk.bruinde@upcmail.nl).

Ook worden mensen gezocht voor het 'reparatieteam', dat spullen repareert et cetera. Opgeven kan bij Koos de Fokkert.

Verder weten we dat er puzzelaars zijn onder de gemeenteleden: we zoeken mensen die thuis puzzels willen leggen om te zien of ze compleet zijn. Melden kan bij Koos de Fokkert (581578). Zo kunnen we met z'n allen, ieder op zijn of haar eigen manier, de schouders zetten onder dit mooie initiatief.

Wanneer de kas voor het eerst geopend is, is nog niet precies bekend. Dat wordt in elk geval na de zomervakantie. Dan worden ook de openingstijden bepaald. Die zullen overigens beperkt zijn. Maar daarover later meer.

De rommelmarktcommissie/college van kerkrentmeesters

Grote verloting

De commissie verkoopdag is begonnen met de verkoop van loten voor de grote verloting. Die is qua opzet wat groter dan andere jaren, nu de verkoopdag in dorps huis De Poort in het najaar vrijwel zeker niet doorgaat. We hebben dit keer 5.000 loten.

Het basisprincipe blijft gelijk: de loten kosten 1 euro per stuk en er zijn mooie prijzen te winnen. Dit keer is de hoofdprijs een minuut gratis winkelen bij Spar van den Heuvel in Herwijnen! Daarnaast zijn er verschillende geldprijzen.

Hoe gaat de verkoop in z'n werk.

- U kunt loten bestellen bij leden van de commissie. Amanda de Bruin (06-55323121, WhatsApp of email: amandadebruin@upcmail.nl); Dyke de Joode (06-33752315, WhatsApp of dykedejoode@gmail.com). De loten worden dan bij u thuis bezorgd, met een briefje erbij hoe u de loten kunt betalen.
- We benaderen gemeenteleden loten te verkopen in huiselijke- en familiekring. Een flink aantal mensen heeft zich al gemeld om boekjes te verkopen, maar er zijn nog boekjes over, dus schroom niet!

De trekking is op zaterdag 19 september en zal via ons YouTube-kanaal worden uitgezonden.

Als we er met z'n allen de schouders onder zetten, wordt het vast en zeker een succes. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de instandhouding van onze Gemeente! (en natuurlijk ook een heel klein beetje in de hoop een prijs te winnen.....)

Nieuwsbrief Martin en Marleen t Hart - juni 2020

Netwerken met tieners in lockdown Eind maart gaat van de één op de andere dag Rwanda in een totale lockdown om het coronavirus te bestrijden. Dat betekent geen activiteiten meer met de tieners. Als leiding besluiten we wekelijks voor elke tiener afzonderlijk te bidden.

In onze tienerklas hebben we 75 tieners. Hiervan zijn er 25 bereikbaar via de telefoon. Met hen proberen we contact te maken. Sommigen zien we bij het uitdelen van voedselpakketten bij de kerk. Wij moeten tieners loslaten, maar God laat niet los wat Hij begonnen is in de harten van onze tieners. Gods netwerk heeft altijd goede verbinding. Begin mei worden de maatregelen versoepeld. Dit biedt de kans om een paar tieners een middag te laten studeren op laptops bij ons thuis.

Video's Zowel in Rwanda als in Nederland zijn de kerken dichtgegaan. Vanuit de Sionskerk, onze uitzendende gemeente, kwam de vraag om een video te maken over onze missie voor de komende twee jaar. Met twee tieners zijn we aan de slag gegaan om een opname te maken. Vele hartverwarmende reacties volgden. Vanuit een andere gemeente kwam de vraag voor een video met een Pinksterboodschap. Ineens laait het vuur op. We nodigen een paar tieners uit. Het enthousiasme is zo groot dat we er een aantal hebben terug gestuurd. De coronamaatregelen laten zo'n grote groep niet toe. Ze vertellen wat Pinksteren voor hen betekent en ze getuigen hoe de Heilige Geest hen bereikt nu de kerken dicht zijn. Samen met de tieners hebben we zo de Bijbelse boodschap op een voor hen nieuwe manier uitgedragen.

PinksterChallenge2020 De PinksterChallenge 2020 #deelhetvuur van Jong Protestant en Beam inspireerde ons om er hier iets mee te doen. De 7 challenges zijn gerelateerd aan een Bijbelvers en heel geschikt om met een klein groepje tieners uit te voeren. We besluiten om van elke challenge een video te maken. Ondertussen zijn er 5 challenges opgenomen. Vol enthousiasme bedenken de tieners bij elke challenge hoe ze dit gaan uitbeelden, opnemen en bewerken. Ze staan in vuur en vlam en willen het vuur delen. We maken veel plezier en genieten enorm.

Nieuwsgierig? Kijk op onze Facebookpagina of op YouTube!

Wegwijs in 't onderwijs

Volgepakt, uitgepakt, ingepakt! Ons kantoor had ik, Marleen, samen met mijn team helemaal volgepakt met allerlei leeren spelmateriaal. Dat vraagt om uitgepakt te worden. Toen kwam plotseling de totale lockdown. We moesten dus geduld hebben, maar begin mei was het zover. Alle dozen zijn uitgepakt en vervolgens zijn de 15 materiaalkisten netjes ingepakt. Ook de Kijkbijbel heeft een plekje gekregen in elke kist. Nu is het wachten op toestemming van de overheid om te mogen trainen en de materiaalkisten af te leveren. We verwachten dat dit in juli kan.



Uitdagingen Helaas moest ons prachtig samengesteld activiteitenplan 2020 vanwege de coronacrisis de prullenbak in. Nu de scholen tot september gesloten zijn, hebben we besloten om ons in juli en augustus vooral te richten op het trainen van kleuterleerkrachten en pastoraalwerkers. We konden een geschikte Bijbelleshandleiding in het Kinyarwanda aanschaffen voor alle kleuterklassen en voor de pastoraalwerkers. Het leren gebruiken van deze handleiding, maar ook het inzetten van de Kijkbijbel in de klas, zijn onderdeel van de trainingen. Verder staan er voor de pastoraalwerkers verschillende trainingen rondom het vak godsdienst en de bijbelles op het programma. In september hopen we de scholen weer te kunnen bezoeken voor een stuk coaching en begeleiding.

We gebruiken deze tijd ook om zelf getraind te worden. Zo maakte Martin ons wegwijs in de wereld van Zoom en call meetings. Ook weten we nu hoe we goede foto's en video's kunnen maken. De website van de kerkregio en nieuwsbrieven voor donors dagen ons uit om nu met een goed verhaal te komen.

Nieuw leven Uit Duitsland kregen we een mooi bericht van onze collega Catrin en haar man Manasseh. God gaf hen een tweede dochtertje Eliana. Er moest een operatie uitgevoerd worden vanwege hartproblemen. Samen met hen zijn we God dankbaar dat alles tot nu toe zo goed is verlopen. We blijven voor hen bidden.

ICT in coronatijd

ICT2Spread the Gospel In maart ging ik, Martin met mijn team enthousiast aan de slag met dit project. Hoewel de lockdown versoepeld is, kan er nog nauwelijks met het team fysiek overlegd worden. Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we de plannen kunnen wijzigen om de volgende stappen te kunnen zetten.

Samenwerking met GlobalRize Tijdens de lockdown kwam de vraag voorbij of wij, zendingswerkers, mentor wilden worden voor GlobalRize. GlobalRize biedt via internet online cursussen aan waar mentoren voor nodig zijn. Martin heeft zich hiervoor aangemeld, ook omdat het in lijn ligt met het project "ICT2Spread the Gospel". Tijdens een vergadering met de collega's van onze kerkregio bleek er veel interesse te zijn voor de werkwijze van GlobalRize. Inmiddels zijn we druk bezig met de basis cursus "BibleBasics" te vertalen in het Kinyarwanda, de lokale taal. De verwachting is dat deze cursus binnen enkele weken online is. Stafmedewerkers worden dan mentoren van deze cursus. Hiermee hebben we een extra tool in handen om het Evangelie te verspreiden.

Omdat velen geen toegang tot internet hebben gaan we de cursus ook op papier verspreiden om zo het bereik te vergroten.



Trainingen In de afgelopen maanden heb ik veel video's opgenomen, bewerkt en via sociale media verspreid. Met deze ervaring kon ik de afgelopen weken de stafmedewerkers de kneepjes van het vak aanleren. Het gaat niet alleen om het goed opnemen van een video, maar vooral om het goed in beeld

bringen van het verhaal. Daarom ben ik gestart met storytelling en interviewtechnieken.

Iedereen deed interactief mee. In kleine groepjes werden opdrachten uitgevoerd, waarbij hun eigen smartphone en laptop gebruikt werden. Deze training versterkte ook de teamgeest.

Mond open doen of sluiten?

Spreeken is zilver en zwijgen is goud zegt het spreekwoord. Dat geldt hier ook. Rwandezen zeggen niet veel in een situatie als deze. Het is voor ons daarom erg moeilijk te achterhalen hoe de situatie werkelijk is. Verschillende keren distribueerde de kerk voedselpakketten. Zo konden een aantal gezinnen, waarvan we er verschillende kennen via tieners, weer even de monden voeden. Via collega's horen we steeds meer schrijnende verhalen. Vooral predikanten hebben het erg moeilijk. Zij ontvangen niets bij een voedseldistributie van de overheid. De overheid vindt dat de kerk voor hen kan zorgen. Ze hebben echter geen inkomsten meer van de collecten doordat de kerken gesloten zijn.

Pas als we doorvragen horen we soms de schrijnende verhalen.

Zomaar een voorbeeld: Ouders laten hun kinderen dagen achter op zoek naar bekenden die wat willen delen met ze.

Als we het horen proberen we te kijken of en hoe we kunnen helpen. Wat we in ieder geval doen is het



verborgen leed uitspreken in onze gebeden tot onze hemelse Vader. Hij weet er raad mee.

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- De samenwerking met GlobalRize om cursussen in het Kinyarwanda te vertalen
- De bijdrage die de communicatietraining levert aan de teamgeest en het bewustzijn van de verschillende communicatiemiddelen.
- Het plezier wat de tieners iedere vrijdagmiddag hebben tijdens het opnemen van de video's van de Pinksterchallenge.
- De nieuwe TFC-leden

Wilt u bidden voor:

- De kerken in Rwanda, die nog steeds dicht zijn.
- Dat de uitbraak van corona in het zuidwesten van het land zich niet over het land verspreid, zodat we weer in een totale lock-down komen.
- Eliana, het dochtertje van Manasseh en Catrin. De geboorte is goed verlopen, maar ze ligt nog in het ziekenhuis.
- Degenen die lijden onder de maatregelen om het coronavirus te bestrijden.
- Mogelijkheden om als onderwijsdepartement trainingen te gaan geven.

Hartelijk dank voor uw gebed!

ACTIVITEITEN

Dakterras vernieuwd



Zo was het.



Toen gingen vrijwilligers aan de slag



Die ook even pauzeerden.



En uitgerust verder konden.



Ze werkten gestaag door.



Met dit als resultaat!



*En een gepaste ‘
beloning’.*

Een groep vrijwilligers heeft vorige week de handen flink uit de mouwen gestoken. Met vereende krachten werden eerst de betonnen tegels van het dakterras van de pastorie gehaald en afgevoerd. De ‘bezemploeg’ kwam er gelijk achteraan om het dak schoon te spuiten en te vegen, waarbij de zachtjes neerdalende regen eigenlijk best goed van pas kwam. Zeker toen die regen ook weer ophield!

Na een korte koffiepauze begon het ‘echte werk’, het leggen van de nieuwe terrastegels. Het sjouwen van de tegels vanaf de dijk, via de gang van de pastorie naar het dakterras leverde menig zweetdruppel op. Een groep vakkundige ‘stratenmakers’ zorgde ervoor dat de tegels keurig in het gelid kwamen te liggen, rustend op de kunststoffen plaatjes die weer door andere vrijwilligers in elkaar waren geklikt. De gang zat er zo in, dat in één ruk door het complete terras werd gelegd. Waar minstens twee avonden waren gepland voor de hele klus, bleek één avond genoeg!

Na de naborrel(hapjes) kon iedereen dan ook moe maar zeer voldaan naar huis. En heeft de pastorie een fraai dakterras.

Dank aan alle vrijwilligers, jong en oud, die hun bijdrage leverden. Niet alleen bedankt voor de inzet, maar zeker ook voor de gezellige avond!

AGENDA

Zaterdag 18 juli	9u – 10u	Brengzaterdag rommelmarkt
Zaterdag 1 augustus	9u – 10u	Brengzaterdag rommelmarkt
Zaterdag 15 augustus	9u – 10u	Brengzaterdag rommelmarkt
Zaterdag 5 september	9u – 10u	Brengzaterdag rommelmarkt
Zaterdag 19 september		Trekking loting verkoopdag
Vrijdag 30 okt		<i>Verkoopdag onder voorbehoud</i>

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkkerwijnen.nl

DIJKPRAAT

Dijkpraat

Langzamerhand breekt de vakantieperiode aan. Scholen gaan dicht, de Bouwvak komt eraan. Inmiddels maken velen nieuwe vakantieplannen. We wensen iedereen, of we nu thuis blijven of weg gaan de woorden van Weerklank 356:4 toe:

“Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.”

Wij zelf hebben geen reden meer om weg te gaan: er zijn prachtige nieuwe tegels op het dakterras van de pastorie gekomen. Het is schitterend om te zien en heerlijk om nu naar buiten te lopen. Veel dank aan de vrijwilligers voor het plannen, het opruimen en het leggen!

Ds. Wilhelm Roseboom



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 31 augustus 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

21 september	voor 3 weken
12 oktober	voor 3 weken
2 november	voor 3 weken
23 november	voor 3 weken
14 december	voor 3 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENTST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00