

# KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



**KERKGEBOUW** Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

**PREDIKANT** Ds. W.M. Roseboom  
predikant@nhkherwijnen.nl  
0418 581505  
06 14600988

**OUDERLINGEN** G. van Bezooijen  
P.A. Hobo **jeugdouderling**  
phobo73@outlook.com  
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-  
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin  
J.A. Hobo  
G. de Joode

**DIAKENEN** J.W. Boogert  
A.J.W. Boote  
R. van Zante

**SCRIBA** D. de Joode  
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl

**ORGANISTEN** H.J. de Bruijn  
A.P. van de Minkelis

**KOSTERS** Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133  
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

**KERKDIENTEN** Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)  
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)  
Avonddienst 18.30 uur

**ZONDAGSSCHOOL** Elke zondagmorgen tijdens de  
kerkdienst in het kerkelijk centrum

**CRECHE** Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het  
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)



## Onder de terebint

### Een dienstknecht

*“Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus”.*

*Romeinen 1: 1*

Dienen, dat doen wij niet graag. Om het even of we jong zijn en nog thuis bij onze ouders of oud en wonend in een bejaardenhuis. Wij willen allen liever dan dienen gediend worden.

Paulus echter, zodra hij aan de Romeinen schrijft wie hij is, noemt zichzelf “een dienstknecht” en wel in het bijzonder “een dienstknecht van Jezus Christus”.

Zullen ook wij vandaag dat zijn? Door de kracht van Christus’ Geest?

Want ook Hijzelf was dienstknecht, de lijdende Dienstknecht des Heeren, ons tot eeuwig heil.

“Vorm tot Uw dienst ons hart, o heilig God,  
dan zal in ons een vuur van ijver branden;  
Uw dienst alleen geeft onvermengd genot  
en maakt ons vrij van droeve zondebanden”.

Lezen: Romeinen 1: 1 - 7  
Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

44e Jaargang, no. 1224, 16 oktober 2020

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 18 oktober 2020**

09:30 uur: Ds. B. Gijsbertsen, Kampen  
18:30 uur: Ds. J. Ouwehand, Houten  
1<sup>e</sup> collecte: Project 10 27 HGJB  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

### **Donderdag 22 oktober 2020**

15:00 uur Dienst voor WZC Avondlicht via kerkradio/tv

### **Zondag 25 oktober 2020**

09:30 uur: Ds. G.A. Termaat, Leerdam  
18:30 uur: Ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden  
1<sup>e</sup> collecte: GAI N  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

### **Zondag 1 november 2020**

10:00 uur: Ds. W. Roseboom  
18:30 uur: Ds. C. van de Scheur, Eemnes  
1<sup>e</sup> collecte: Najaarszendingscollecte GZB  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Woensdag 4 november 2020 Dankdag voor gewas en arbeid**

10:45 uur: Ds. H.G.W. Groot Karsijn, **schooldienst**  
19:30 uur: Ds. W. Roseboom  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Dankdagcollecte



### **Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool**

18 okt: Lezen: Mattheüs 18: 21-35  
De ander vergeven omdat God jou vergeeft  
Zingen: Weerklank Lied 14: 1

- 25 okt: Lezen: Mattheüs 19: 16-30  
De rijke jongeman  
Zingen: Weerklank Psalm 118: 5
- 1 nov: Lezen: Mattheüs 21: 28-32  
Twee heel verschillende zonen  
Zingen: Weerklank Psalm 118: 5

### **Kinderoppas:**

- 18 okt: Carolien Boogert en Jannieke de Bruin  
25 okt: Esther Roseboom en Susanne Ammeraal  
1 nov: Annette Blom en Leontien van Arkel

### **Schoonmaakrooster**

- 19 t/m 23 okt: Nel van der Linden, Geert van der Vliet en Corrie Hobo  
26 t/m 30 okt: Anne en Lijntje van der Weerd  
1 t/m 6 nov: Rika van Brakel en Wouda Kornet

## **OMZIEN NAAR ELKAAR**

### **WELZIJN**

#### **Gezondheid**

Er was een moment grote zorg over dhr. Maarten van Zante. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de oorzaak bleek gelukkig een blaasontsteking te zijn. Nu is hij weer aan de beterende hand. God leidt onze weg, dat vertrouwen wensen wij hem en zijn vrouw toe.

Mw. Mieke van de Minkelis-Batenburg kreeg positieve uitslagen over de PET-scan. Er is geen vernieuwde activiteit van tumoren zichtbaar. In de komende drie maanden wordt er immuuntherapie toegepast. Dank aan God voor de zegening over de behandeling en in gebed vragen we of hij dat bij voortduur wil doen.

De tweede golf heeft inmiddels helemaal vat op ons land gekregen. We kunnen niet meer vrijuit bij elkaar op bezoek, zeker niet in verpleeghuizen e.d. De druk op veel mensen werkzaam in zorg en hulpberoepen neemt weer fors toe. Anderen maken zich zorgen om hun bedrijf of baan. Opnieuw worden we stilgezet bij onze kleinheid en vragen we of God in Zijn grootheid naar ons wil omzien.

## **Geboorte**

We ontvingen een geboortekaartje. In het gezin van Willem-Peter, Shirlin en Linn werd op 29 september in blijdschap een zoon en broertje ontvangen: Lucas Cornelis Beukenkamp, met als roepnaam Luuc.

“Ons later is voor altijd samen”, staat op het kaartje. We wensen hen het samen goed toe, nu en later, onder de zegen van de Here!

## **Verlies**

We leven mee met de familie Pippel, nu man, vader, schoonvader, opa, broer en oom is overleden. We noemen in het bijzonder Gijs Pippel (en gezin), en Arnold Pippel (en gezin), die hun vader nu moeten missen. “Uw Naam is Ik ben” en “Ik zal er zijn” zegt het lied van Sela. De kracht van die God wensen we hen toe in deze week van afscheid en in de verdere tijd die komt.

## **Jubileum**

Ook in deze maand vieren enkele families, noodgedwongen op bescheiden wijze, hun huwelijksjubilea. We noemen bij naam dhr. Arie van Weelden en mw. Petra van Weelden-De Fockert. Zij hopen op 27 oktober 2020 25 jaar getrouwd te zijn. We wensen hen een dag vol dankbaarheid toe met allen die hen lief zijn en dat God hen vooruit blijft gaan op hun gezamenlijke weg.

## **Dankbaar**

Dankbaar ben ik voor de mooie dienst waarin ik openbare belijdenis van mijn geloof mocht afleggen.

Graag wil ik, namens mijn gezin en familie, iedereen bedanken voor alle mooie kaarten, berichten en warme woorden rondom deze dienst. Heel mooi om te zien hoe er in onze gemeente wordt meegeleefd.

Leontien van Arkel

## **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd
17-10	Mw. G. van Eeuwijk- van der Leij	88 jaar
27-10	Mw. W.C. van Driel-van Gelder	97 jaar



### **Zij die elders verblijven**

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik  
Griendweg 16L  
4208 AA Gorinchem

Mevr. C. van der Wal-van Maren  
Huis ter Leede  
Eiland 1, kamer 235  
4143 EN Leerdam

Dhr. L. Kornet  
Het Gasthuis Gorinchem  
Banneweg 61  
4204 AA Gorinchem



### **Afspraken bezoekwerk**

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via [predikant@nhkherwijnen.nl](mailto:predikant@nhkherwijnen.nl)

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met diaken en scribe Jan-Willem Boogert.  
Telefoonnummer: 0418 842576.



### **Op de hoogte/meeleven**

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

*Gaat u verhuizen?*

Laat het ons even weten.

*Trouwplannen? Een jubileum te vieren?*

We stellen een bericht erg op prijs

*Een geboorte?*

Stuur ook ons een kaartje

*Verdriet of verlies?*

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 20-sept	1 <sup>e</sup> collecte	€	103,90	MAF
	2 <sup>e</sup> collecte	€	103,35	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	81,75	Pastoraat en prediking
Zondag 27-sept	1 <sup>e</sup> collecte	€	100,40	Diaconie
	2 <sup>e</sup> collecte	€	104,45	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	111,25	Onderhoudsfonds
Zondag 4-okt	1 <sup>e</sup> collecte	€	112,70	PKN Kerk en Israël
	2 <sup>e</sup> collecte	€	83,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	97,05	Pastoraat en prediking

Ontvangen via:

Diaken A. Boote € 50,00 voor de kerkradio

Ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin € 10,00 voor het kerkblad

In september is voor de collecten binnengekomen, voor de diaconie:

- Via de bank € 45,00
- Via SKG online € 46,00

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

## **UIT DE GEMEENTE**

### **Follow Me (Next)**

Op het moment van schrijven is niet bekend wat de nieuwe kabinetsmaatregelen gaan worden. De tieners zelf zetten in op een verlengde herfstvakantie.

Voorlopig staan de nieuwe data als volgt genoteerd voor de kleine, maar fijne, groepen:

Follow Me (12+): DV maandag 26 oktober om 19:00 uur

(19 oktober valt uit vanwege de herfstvakantie en op 2 november is de Dankdagweek)

Locatie: Tuinkamer Kerkelijk Centrum

Follow Me Next (16+): DV zondag 18 oktober en 1 november om 20:00 uur

Locatie: Tuinkamer Kerkelijk Centrum



## **Belijdeniscatechese**

Er is een groep van acht deelnemers die dit jaar de belijdeniscatechese volgt. Vier van de Gereformeerde Kerk en vier van de Hervormde Gemeente. We kijken uit naar het verdere verloop van dit jaar om daarin verder te ontdekken wat voor weg God in het leven met ons gaat. We doen dit met een dankbare herinnering aan de mooie belijdenisdienst die we op 27 september mochten hebben.

## **Pastoraat en diensten Avondlicht in coronatijd**

Nu Woon- en Zorgcentrum Avondlicht de deuren uit goede verzorging heeft gesloten voor bezoek buiten de familiekring, kunnen wij helaas als kerk weer niet fysiek aanwezig zijn. Ook in andere pastorale situaties zullen we in de komende weken voorzichtige zijn, om verspreiding te voorkomen. Terughoudendheid is vereist.

Lange tijd zijn er in Avondlicht geen kerkdiensten geweest. Daarom is het idee opgekomen om voor zolang dat nodig is via kerkradio/tv deze diensten te gaan verzorgen via de Kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde Kerk.

Het is het de bedoeling om de eerste dienst op D.V. donderdag 22 oktober om 15:00 uur te laten plaatsvinden.

## **Kerkdiensten en corona**

Waar iedereen wellicht had gehoopt dat we langzaam maar zeker weer terug zouden gaan naar 'normaal', moeten we helaas bij de invulling van de kerkdiensten opnieuw een stap terug doen. Dit naar aanleiding van het oplaaiende coronavirus. U bent daarover via de mail, de website en Facebook al geïnformeerd. De kerkenraad heeft zich daarbij gebaseerd op de zeer dringende adviezen vanuit de landelijke kerk en de overheid. Er kan veel gezegd worden over de logica en onlogica van een aantal corona-maatregelen, over druk vanuit de media en de politiek, over de verantwoorde manier waarop we steeds zijn omgegaan met de invulling van de diensten.

Dat alles neemt niet weg dat het aantal besmettingen toeneemt, dat er steeds meer mensen besmettelijk zijn en dat het aantal ziekenhuisopnames stijgt. We voelen ons verantwoordelijk naar de samenleving als geheel en naar de eigen gemeenteleden. Soms moet je maatschappelijke en morele verantwoordelijkheden en plichten, zwaarder laten wegen dan wettelijke rechten. Ook als kerk, of misschien juist wel als kerk.

*De besluiten die de kerkenraad, met pijn in het hart, heeft genomen nog even op een rij:*

- ◆ In zowel de ochtend- als avonddiensten zijn maximaal 30 kerkgangers aanwezig (los van medewerkers zoals voorganger, kerkenraadsleden, koster, technicus, gastvrouw(en) en organist). Amanda de Bruin blijft de indeling maken. Aanmelden blijft verplicht, u wordt geïnformeerd of u wel of niet bent ingedeeld.
- ◆ In de diensten zal geen gemeentezang zijn, ook niet in de avonddiensten. In alle diensten zullen voorzangers zijn, zoals nu in de ochtenddiensten het geval is.
- ◆ We laten mensen vrij in het wel/niet dragen van mondkapjes bij bewegingen in de kerk. Aangezien wij de kerk van vooruit vullen, passeren de mensen elkaar als het goed is niet.
- ◆ Deze maatregelen gelden voor oktober (conform het advies van de PKN). Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.
- ◆ De leiding van de zondagsschool, de kinderoppas en de jeugdclubs maken hun eigen afweging om hun activiteiten wel of niet, of in aangepaste vorm door te laten gaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leiding.

De situatie is vergelijkbaar met maart, toen we ook teruggingen in aantallen kerkgangers. Nu is weer een tijdelijke periode nodig om het virus terug te dringen. Daarbij geven grotere groepen meer kans op verspreiding, ook al is daar door het voorzichtige gedrag in kerken gelukkig nauwelijks sprake van geweest.

We nemen deze maatregelen in de hoop dat het aantal besmettingen snel daalt en dat we over niet al te lange tijd weer kunnen 'opschalen' naar meer kerkgangers én gemeentezang. Het blijven bijzondere tijden. Maar de Heere regeert, niet het virus. Vanuit dat vertrouwen draagt ieder zijn verantwoordelijkheid op weg naar betere tijden.

### *Opgeven voor kerkdiensten*

Opgeven voor de kerkdiensten kan via het formulier op de website [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl) (of mailen via [reservering@nhkherwijnen.nl](mailto:reservering@nhkherwijnen.nl)). Iedereen die zich opgeeft, hoort aan het einde van de week of hij/zij is ingedeeld. Hebt u zich opgegeven of bent u ingedeeld en kunt u onverhoopt niet: meld u dan svp af via Amanda de Bruin (bovenstaande mail of WhatsApp 06 - 5532 3121). Dan kan wellicht iemand anders in uw plaats.

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo ([kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl) of 06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

### ***Verder blijven de volgende regels gelden:***

- ◆ We houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
- ◆ We nemen de bekende hygiëneregels in acht, dus: handen wassen; niezen en hoesten in de elleboog; we gebruiken papieren zakdoekjes.
- ◆ Bij ziekte, verkoudheid, niezen et cetera blijft u thuis. Ook als gezinsleden verkouden zijn etc. blijft u thuis.
- ◆ U wast bij binnenkomst van de kerk uw handen met de aanwezige handgel.
- ◆ Neem zoveel mogelijk uw eigen Bijbel en Liedbundels mee.
- ◆ Volg de aanwijzingen van gastvrouw/gastheer en van de koster op.
- ◆ We maken zo min mogelijk gebruik van de toiletten.
- ◆ Tijdens de dienst blijven de deuren naar buiten zoveel mogelijk open.
- ◆ We hebben oog voor elkaar en voor elkaars situatie. Ook dat hoort bij het gemeente-zijn.

Hartelijk dank voor uw en jouw begrip en flexibiliteit.

Mocht u nog vragen hebben: [scriba@nhkherwijnen.nl](mailto:scriba@nhkherwijnen.nl) of 06 20047902 (Dik de Joode).

### **Collectes**

Zoals bekend is de mogelijkheid van digitaal collecteren gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
- ◆ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 0328000531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ◆ Hebt u vragen: [kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl);

### **Dankdag en dankdagcollecte**

Woensdag 4 november is het weer Dankdag. Met 's avonds om 19.30 uur een dienst, waarin ds. Roseboom hoopt voor te gaan.

Dankdag is bij uitstek een moment om nog eens extra stil te staan bij al het goede dat we mogen ontvangen en dat ons 'overkomt'. Vaak vinden we alles heel gewoon, maar het is goed om te beseffen van Wie we al dat goede mogen ontvangen. In ons persoonlijk leven zijn altijd dingen waarvoor we mogen danken, maar dat geldt ook voor onze gezinnen, families en voor ons als kerkelijke gemeente.

Op Dankdag mogen we iets van onze dank ook laten blijken in de speciale dankdagcollecte, die we in de dienst (uitgangscollecte) houden. Zakjes voor die collecte treft u aan bij dit kerkblad. Aangezien door de Corona maatregelen maar een beperkt deel van de gemeente de dienst kan bijwonen kunt u een gift meegeven aan iemand anders, of uw envelop afgeven bij een van de leden van de kerkenraad. Een gift overmaken kan uiteraard ook: via NL42 RABO 0328000531 of NL10 INGB 0000950925. Graag onder vermelding van 'Dankdag 2020'.

### **Bloemengroet**

De bloemengroet is afgelopen periode gegaan naar:

- Daniëlle van Mourik
- Gijs de Joode (bevestiging)
- Maarten van Zante
- Arend en Emmy van Rossem
- Amanda de Bruijn
- Marleen Ruitenburg
- Hanny van der Meijden
- Marco van Zante
- Jacco Ruitenburg
- Leontien van Arkel (belijdenis)
- Jan Arie de Bruijn (Haften)



## ACTIVITEITEN

### **GZB-dagboek 'Een handvol koren' 2021**

**EEN HANDVOL KOREN 2021**

► Een dagboek voor jong en oud!



**Drie redenen om het dagboek te bestellen:**

1. Elk dagboek heeft een unieke thema voor de week van 1 t/m 31 oktober 2021.
2. Het dagboek kost €12,50. In de CB, gaat het met zondagspewer van de GZB.
3. Elke week is er een speciale zondagspewer en zondagspreken.

Bestel nu uw  
zondagspewer  
verminderd

Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zondagswerkers mee aan het

dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is 'Een handvol koren' het bestverkochte dagboek van Nederland.

U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8 van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB; in ons geval het werk van Martin en Marleen 't Hart in Rwanda.

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie tot uiterlijk 31 oktober 2020 bij Paul van Leeuwen via: 06 30522955 of [p.j.van-leeuwen@hotmail.nl](mailto:p.j.van-leeuwen@hotmail.nl)

### **Kleding inzamelactie**

Is het bij u ook weer tijd om de kledingkast op te ruimen? Zou u graag willen dat uw kleding goed terecht komt? Wilt u ook niet meedoen aan de wegwerpmaatschappij? Dan kunt u op zaterdag 24 oktober kleding inleveren bij verschillende adressen in Herwijnen e.o.

Voorgaande jaren ging de ingeleverde kleding naar Dorcas. Aangezien Dorcas een andere koers is gaan varen en (voorlopig) geen kleding meer inzamelt, zijn we op zoek gegaan naar een andere stichting die kleding ophaalt ten behoeve van mensen in nood.

We zijn uitgekomen bij St. GAiN, Global Aid Network, die regelmatig hulptransporten verzorgt naar Oost-Europa en daar bijvoorbeeld werkzaam is onder de Roma in samenwerking met lokale partners. GAiN heeft naast een logistieke afdeling ook een aantal kringloopwinkels waar de kleding eventueel verkocht kan worden. Met de opbrengst hiervan worden dan weer de transporten betaald.



Misschien kent u GAiN van de hulp die zij biedt aan de vluchtelingen op Lesbos. Misschien heeft u nog nooit van GAiN gehoord. GAiN wil zich graag inzetten voor mensen in nood vanuit het verlangen om de liefde van Jezus om te zetten in daden. GAiN vindt het belangrijk om u/jou

hierbij te betrekken. Dit gebeurt door het verzamelen van goederen en

financiën, het organiseren van hulpreizen, kennisoverdracht en gebed. Het is een Bijbelse opdracht om je brood te delen met de hongerige, onderdak te bieden aan armen zonder huis, iemand te kleden die naakt rondloopt en je te bekommeren om je medemens!

### **Praktische info over de inzameling:**

Lever uw kleding (schoenen en beddengoed zijn ook welkom) in dichtgebonden plastic zakken op zaterdag 24 oktober in, bij één van de onderstaande adressen:

Tussen 09.00 – 15.00 uur:

Herwijnen,	fam. T. de Vries,	Waaldijk 187
Haafden,	fam. S.B de Vries,	Gendershof 35
Meteren,	fam. G.J. de Vries,	Wilhelminastraat 8c

Tussen 10.00 – 12.00 uur:

Vuren,	dhr. C. van den Bergh,	Esdoornlaan 2
--------	------------------------	---------------

Wilt u meer weten over St. GAIN: [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu)

Hebt u vragen over de actie, neem dan contact op met Anja de Vries: 0418 582332 of 06 29408794

### **Online Rad van Avontuur**

We kunnen melden dat de verkoop van de loten voor het online rad van avontuur prima verloopt. De loten voor de eerste, gele serie zijn allemaal al verkocht! De belangstelling en het enthousiasme zijn zo groot, dat inmiddels de verkoop van een tweede serie (blauwe loten) volop loopt. Wie graag een lot wil hebben om mee te doen met de online draaiavond, kan daarvoor contact opnemen met Dyke de Joode, via email [dykedejoode@gmail.com](mailto:dykedejoode@gmail.com) of WhatsApp: 06-3375 2315.

Een lot kost 50 euro. De bestelde loten worden na betaling bij u thuisbezorgd. Uiteraard mag u meerdere loten kopen, of kunt u met meerdere personen één lot kopen. Informatie over betaling krijgt u na aanmelding voor een lot. Een serie bestaat uit 120 loten, net zoveel nummers als het rad van avontuur telt. Met uw lot speelt u mee in minimaal 50 rondes, met in elke ronde kans op minstens drie mooie prijzen (zoals vleesprijzen, levensmiddelenpakketten, taarten, verschillende waardebonnen en allerlei andere leuke prijzen).



Het online rad draait op **vrijdagavond 30 oktober, vanaf 19.30 uur**. Dat is online live te volgen, via het YouTube-kanaal van de kerk (zie onze website [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)). Onze raddraaier is net als anders, Gijs de Joode.

Over de bezorging van de prijzen hoort u later meer.

## UIT DE PASTORIE

### Dijkpraat

Op 25 oktober mag ik weer een kindje dopen. Niet in Herwijnen, maar in Well-Ammerzoden. De nieuwe predikant en zijn vrouw aldaar hebben namelijk een zoon gekregen en mij gevraagd deze dienst te leiden. Hij begon enkele maanden voor het eerst als predikant in een lege kerk en nu wordt hun baby ook weer in een vrijwel lege kerk gedoopt. Dat is naar, maar het maakt het sacrament niet minder vol.

God werkt door van generatie op generatie. Zo voelt dit ook bijna. Toen ik al flink ouderejaars was kwam ik hem tegen in een lijnbus. We raakten aan de praat en hij bleek als eerstejaars op weg te zijn naar dezelfde studieconferentie als waar ik naar toe ging. Tevens bleek hij in Groningen te gaan studeren, waar we net een nieuw studentendispuut voor positief-christelijke theologen hadden opgericht. We hadden gelijk een actief lid erbij, die garant stond voor goede gesprekken. Prachtig om elkaar via verschillende wegen opnieuw tegen te komen.

*Ds. Wilhelm Roseboom*

## AGENDA

Zaterdag 24 okt	09.00–15.00 uur	Kledingactie GAI N
Maandag 26 okt	19.00 uur	Follow Me
Vrijdag 30 okt	19.30 uur	Online rad van avontuur

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

## VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 2 november 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: [kerkblad@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl)  
Carolien Boogert  
Rij- en Uitweg 16

### Volgende inleverdata zijn:

23 november	voor 3 weken
14 december	voor 3 weken
<b>4 januari 2021</b>	voor 3 weken

# HET TOPPUNT VAN KUNST: GODS SCHEPPING

*visje*

[WWW.VISJEPPOSTERS.NL](http://WWW.VISJEPPOSTERS.NL)



## Wijst U de weg

Het virus van de verdeeldheid  
Neemt ook intrek in de kerk  
Wie weet nog hoe te handelen?  
Wat is de goede weg bewandelen?  
Moeten we ons juist verzetten  
Tegen de nieuwe regels en wetten?  
Of moeten we juist rustig wachten  
En bidden tot de tijd daar is  
Dat het gevaar geweken is  
Tot we na die lange strijd  
Weer mogen leven in vrijheid  
Wie weet wat Uw bedoeling is?  
Wat is nu de betekenis?  
Wat heeft het virus ons te zeggen?  
Hoe moeten we dit alles uitleggen?  
Zo veel vragen komen op  
Heere wijst U ons de weg  
Zodat niet ook in onze kerken  
De verdeeldheid door gaat werken  
Maar wilt u ons met alle vragen  
Door deze zware crisis dragen  
En als dit eens voorbij zal zijn  
Wij samen komen in Uw huis  
Dan zingen wij allen tot Uw eer:  
Looft halleluja, looft den Heer!



**KERKBLAD**

Verschijnt éénmaal per 3 weken

**REDACTIELEDEN**

Carolien Boogert (kopij inleveren)  
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen  
Telefoon 0418 842576  
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl  
Hetty van Arkel

**KERKDIENTST OP USB**

Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie  
diaconie@nhkherwijnen.nl

**COLLEGE VAN  
KERKRENTMEESTERS**

Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925  
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531

**DIACONIE**

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026

**ONDERHOUDSFONDS**

Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249

**ADM. KERKBLAD**

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643

**KERKRADIO**

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034

**WEBSITE**

[www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

**COLLECTEBONNEN**

Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk of via de website; € 0,70 / € 1,00