

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. van der Meijden
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN R. van Zante
A.J.W. Boote
J.W. Boogert

SCRIBA D. de Joode
Lunet 14, 4214 GA VUREN
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)



Onder de terebint

De Lofzang

*“De lofzang is in stilheid tot U, o God in Sion”.
Psalm 65 : 2*

“Tel uw zegeningen”, zingt een vers en dat is nodig ook, want gewoonlijk tellen wij alleen maar onze tegenvallers. Vooral in deze onzekere tijd van de corona-pandemie, waarin we de ziekte om ons heen zien grijpen met alle gevolgen van dien, zowel lichamelijk, als economisch, zijn we somber.

En toch: “U komt de belofte toe, o God”! roept David, ondanks dat de ongerechtigheden de overhand op hem hadden.

En dan somt hij zorgvuldig op waaróm:

Onze overtredingen – die verzoent U;

Wij worden verzadigd met het goede van Uw huis;

Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid;

U bent het vertrouwen van alle uiteinden der aarde;

Waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen;

U zag om naar het land en gaf het overvloed;

U zegent zijn gewas en de velden zijn bekleed met kudde en de dalen zijn bedekt met koren.

Daarom: “U komt de lofzang toe, o God”!

Hoort God die lofzang ook van u, vandaag, in deze week waarin de dankdag voor gewas en arbeid is gehouden?

Vanwege al die onverdiende zegeningen!

Lezen: Psalm 65

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

44e Jaargang, no. 1225, 6 november 2020

KERKDIENSTEN

Zondag 8 november 2020

10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld
1^e collecte: Mensenkinderen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 15 november 2020

10:00 uur: Ds J. van Dijk, Zeist
Viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 15 november 2020

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
Online dienst voor Woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 22 november 2020

10:00 uur: Ds G.J. Glismeijer, Nieuwegein
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
Eeuwigheidszondag
1^e collecte: Bloemengroet
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

8 november Lezen; Math. 21: 33-46 Pachters van de wijngaard weigeren de pacht te betalen.
Zingen; Weerklank Lied 231: 1
15 november Lezen; Math. 25: 1-13 Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom. Zingen; Weerklank lied 231: 1
22 november Lezen: Math. 25: 31-46 Wie hoort bij de Mensenzoon?

Zingen; Weerklank psalm 119: 40

Kinderoppas:

8 november Leny Slingerland, Gerdine Leiseboer

15 november Lia van Baalen, Marleen Ruitenburg

22 november Femke Gobius du Sart, Wilma van der Meijden

Schoonmaakrooster

9 t/m 13 nov: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen
Netty Pippel

16 t/m 20 nov: Helma van Mourik en Carolien Boogert

23 tm 27 nov: Nel v/d Linden, Geert v/d Vliet, Corrie Hobo

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Mw. C. Duizer-Dame, Nieuwe Steeg, is na een val opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein. We bidden voor haar en de haren of ze de vrede van God ontvangt die alle verstand en al ons kennen te boven gaat.

Gemeenteleden werden geopereerd; opgenomen in het ziekenhuis; wachten op uitslagen na vermoedens van ziekte; maken zich zorgen om gezondheid van kinderen of andere familieleden; ontvingen vervelende berichten van werkgevers. We wensen hen het vertrouwen van deze tekst toe:

“⁸De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.

Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. (Deut. 31:8)”

We zijn dankbaar dat gemeenteleden slechts een milde vorm van het coronavirus kregen en snel lijken te herstellen. Er zijn veel mensen die het nu zelf onder de leden hebben of het in hun omgeving meemaken en spanning hebben. We bidden tot de Grote Helper voor allen die in deze dagen hulp moeten geven en hulp nodig hebben.

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505; per telefoon of app 06-14600988;

- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met scriba Dik de Joode, 06 20047902.

Verlies

We leven mee met de familie Van Oort en naasten. Op 24 oktober 2020 overleed mw. Wouterina Egberdientje (Woutje) van Oort-van Boggelen. Zij werd geboren op 25 november 1934. Sinds 18 september 2012 was ze weduwe van Gerrit van Oort. "Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaakt" (Psalm 71:9), staat boven de rouwkaart. Dat de familie kracht vanuit deze tekst vindt. Meeleven kan via het correspondentieadres: Korfgraaf, 4174 GM Hellouw.

De familie Van Weelden en naasten moeten deze week afscheid nemen van Adriana (Sjanie) van Weelden-Van der Meijden, Geerstraat . Zij overleed op 30 oktober in de leeftijd van 78 jaar. Ze werd geboren op 13 september 1942. We bidden de nabestaanden het zicht toe op de Goede Herder. In een volgend kerkblad zullen we meer informatie verstrekken.

We denken ook aan andere gemeenteleden en dorpsgenoten die in deze weken op de begraafplaats moesten staan. In de onzekerheid van morgen bidden we voor hen.

Jubileum

Op 31 oktober herdacht fam. J. Van Krieken, Achterweg , in dankbaarheid hun 40-jarig huwelijksjubileum. God is hen nabij geweest op hun wegen. Dat Hij ook in volgende jaren hen, en allen die hen lief zijn, tot Hulp en Sterkte is!

Bedankt (I)

Wij zijn God dankbaar dat Hij ons de afgelopen 40 huwelijksjaren heeft gespaard en bewaard en voelen ons door Hem rijk gezegend. 3 oktober j.l. mochten wij stilstaan bij dit jubileum, helaas vanwege de corona situatie zonder feestelijkheden. We zijn blij verrast en dankbaar voor de vele lieve en waardevolle reacties in welke vorm dan ook vanuit Herwijnen en omstreken. Wij danken u hiervoor allen heel hartelijk, het heeft ons enorm goedgegaan om de verbondenheid met u allen zo te mogen ervaren.

Govert en Marjan van Bezooijen

Bedankt (II)

Hierbij willen wij eenieder hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst. Het heeft ons goed gedaan. Dank daarvoor. Bovenal dank aan de grote Heelmeester.

Maarten en Truus van Zante

UIT DE GEMEENTE

Vacatures kerkenraad en benoeming bezoekerbroeder

Enige tijd geleden, het was nog in de vacaturetijd, hebben we een avond gehouden over het kerkenraadswork. Onder leiding van ds. Hagedoorn hebben we toen gesproken over met name de geestelijke kanten van dat work. De bedoeling was om daaraan een vervolg te geven met een avond over meer de praktische kanten van het kerkenraadswork. Wat houdt het in (en wat niet), wat wordt van je verwacht (en wat niet) et cetera. Vanwege het coronavirus is het nog niet gekomen van zo'n avond en we vrezen dat het op korte termijn ook niet het geval zal zijn. Het is overigens niet de bedoeling dat van uitstel afstel komt.

Er zijn nog twee vacatures ouderling. De kerkenraad heeft besloten die nu nog niet in te vullen. Wel zijn we dankbaar te kunnen melden dat Johan Blom (Mert) bereid is gevonden bezoekerbroeder te worden. Hij zal de gelofte van geheimhouding afleggen en daarna met enige regelmaat meedraaien in het bezoekerwork. We hopen dat ook hij, net als alle anderen die bezoekerwork doen, goede ingang mogen hebben in de gemeente.

Hulp nodig in coronatijd?

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege het oploeiende virus en de (nieuwe) beperkende maatregelen hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk, net als de afgelopen tijd al het geval was. Mensen kunnen in dat geval bellen naar telefoonnummer 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Dankdag 4 november

Op deze dag danken we God voor de verkregen gewassen en arbeid. 's Ochtends met een kerkdienst in de christelijke school. 's Avonds met een dankstond in de kerk. "Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan."

Heilig Avondmaal 15 november

Opnieuw vieren we avondmaal op bijzondere wijze, in de ochtend- en avonddienst. Het Heilig Avondmaal is een sacrament om de gemeenschap met de Drievuldige God te ondervinden. Maar daarnaast ook om de gemeenschap met elkaar te versterken. Deze keer is dat nog ingewikkelder als de laatste keer. We zijn dankbaar dat het toch door kan gaan en ook dankbaar richting de Diakenen dat ze het zo mooi en waardig organiseren. We vonden het mooi om op het rooster onze oud-predikant Van Dijk te laten staan.

Mooi voor de nieuwe predikant om eens in eigen gemeente met wederhelft aan te kunnen gaan.

Dienst Avondlicht 19 november

Via kerkradio en kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde Kerk is er op donderdag 19 november om 15:00 weer een gezamenlijke viering voor Avondlicht en andere senioren. Van harte welkom om in te schakelen!

Eeuwigheidszondag 22 november

In deze dienst wordt teruggeblikt op het verleden en vooruitgekeken naar de toekomst van de terugkomst van de Here. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie Ik maak alle dingen nieuw'. Het is in onze gemeente een goede gewoonte om in de dienst op Eeuwigheidszondag de namen te noemen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons heengingen en tot de gemeente behoorden. Door de komst van Christus in deze wereld mogen we leven en sterven in de verwachting dat Gods licht over alle dood en duisternis heen zal stralen.

Eeuwigheidszondag

'Wij vliegen daarheen', zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 22 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2020. De zondag erna begint de Adventstijd, op weg naar Kerst. De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'.

In de avonddienst van zondag 22 november (aanvang 18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat

we de namen noemen van hen waarvan het overlijden ook officieel is gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden zijn uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na afloop is er normaal gesproken koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De kans is overigens groot dat dat dit keer vanwege corona helaas niet kan. Hierbij maken we de namen bekend.

<u>Overleden op:</u>	<u>in de leeftijd van</u>	
26-11-2019	Maria Lena Wilhelmina Geertruida van Zandwijk-Van Rijsbergen	85 jaar
10-01-2020	Maria de Fockert-de Jooede	86 jaar
03-02-2020	Johanna Maria Pieterella van Zomeren-Van Zomeren	91 jaar
26-03-2020	Daniël de Fockert	30 jaar
21-04-2020	Teunis den Hartog	75 jaar
22-05-2020	Peter van der Meijden	86 jaar
20-07-2020	Johanna Catharina van Os-Verhoeks	81 jaar
16-08-2020	Johannes Koppelaar	84 jaar
24-10-2020	Wouterina Egberdientje van Oort- van Boggelen	85 jaar
30-10-2020	Sjanie van Weelden- van der Meijden	78 jaar

Kerkdiensten en corona

Graag informeren we u over de gang van zaken rond de viering van het **Heilig Avondmaal** (15 november) en rond **Eeuwigezondag** (zondagavond 22 november). Voor de diensten geldt dat u zich apart moet opgeven, als u de dienst wilt bijwonen. Dat kan via het formulier op de site nhkherwijnen.nl. Opgeven via de email kan eventueel ook: reservering@nhkherwijnen.nl. Wie zich opgeeft, hoort daags van tevoren of hij/zij is ingedeeld. Hebt u zich opgegeven of bent u ingedeeld en kunt u onverhoopt niet: meld u dan s.v.p. af via Amanda de Bruin (bovenstaande mail of WhatsApp 06 - 5532 3121), dan kan wellicht iemand anders in uw of jouw plaats.

In de ochtenddienst van zondag 15 november hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. De kerkenraad heeft besloten dit keer óók in de avonddienst het Avondmaal te vieren, en dit te koppelen aan de dankzegging. Dit om meer mensen de gelegenheid te geven Avondmaal te vieren. Zouden we de viering alleen houden in de ochtenddienst, dan kunnen slechts maximaal 30 kerkgangers Avondmaal vieren.

Als u zich opgeeft voor de Avondmaalsdiensten op 15 november, wilt u dan aangeven of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. Wellicht een ongebruikelijke vraag om van tevoren te stellen, maar gezien de omstandigheden denkt de kerkenraad dat dit nu de beste oplossing is.

Als u het Avondmaal wilt vieren, wilt u dan op het formulier ook aangeven of u dat 's morgens of 's avonds wilt doen, of dat het u niet uitmaakt? (in het vakje 'opmerkingen' of in de mail).

Bij de indeling voor deze diensten proberen we de mensen die deel willen nemen aan het Avondmaal 'voorrang' te geven. Vergelijkbaar met de doopdienst, de belijdenisdienst en de diensten rond afscheid en bevestiging van ambtsdragers. We hopen hierbij op uw begrip.

De manier van vieren van het Avondmaal zal vanwege corona hetzelfde zijn als de vorige keer: geen gezamenlijke viering aan de tafel, maar een viering in de banken. Brood en wijn worden uitgereikt bij binnenkomst in de kerk. Anders dan we gewend zijn, maar door onze aanwezigheid in de kerk en dankzij YouTube en de kerkradio zijn we toch met elkaar en vooral in Jezus Christus verbonden.

De avonddienst op zondag 22 november (18.30 uur) staat in het teken van Eeuwigezondag. In die dienst gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook voor deze dienst moet u zich apart opgeven. Dat vragen we ook aan de nabestaanden, die we via een brief speciaal voor deze dienst uitnodigen. Zij zullen als eersten voor deze dienst worden ingedeeld. Ook in dit geval rekenen we op uw begrip.

Intussen blijven de regels en voorschriften over onder meer maximum aantallen kerkgangers, hygiëne, verplicht aanmelden voor de diensten, zondagsschool, (geen) samenzang et cetera 'gewoon' gelden. Ze zijn na te lezen in de vorige e-mails en op de site. Met elkaar proberen we het virus eronder te krijgen. We blijven dat doen in de wetenschap dat God de Heer regeert.

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Mocht u nog vragen hebben: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902 (Dik de Joode).

Collectes

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
- ◆ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ◆ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 11-okt

1 ^e collecte	€	110,85	Hulp vervolgde christenen
2 ^e collecte	€	75,15	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	66,40	Pastoraat en prediking

Zondag 18-okt

1 ^e collecte	€	53,80	Project 1027 GZB
2 ^e collecte	€	53,95	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	48,85	Pastoraat en prediking

Zondag 25-okt

1 ^e collecte	€	85,40	GAIN
2 ^e collecte	€	61,60	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	61,50	Onderhoudsfonds

Giften

Via ouderling-kerkrentmeester H. de Bruin € 200,00 voor de kerk en € 20,00 voor het kerkblad.

Via mevr. J. van Horssen € 10,00 voor het kerkblad

Via de bank een gift ontvangen van € 500,00 en € 50,00; voor de kerk.

Via de bankrekening diaconie zijn in oktober bedragen ontvangen, in totaal € 60,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Dankdag en dankdagcollecte

Deze week is het weer Dankdag geweest.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uw dank te laten blijken in de speciale dankdagcollecte, dan kunt u nog een gift afgeven bij een van de leden van de kerkenraad. Een gift overmaken kan uiteraard ook: via NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925. Graag onder vermelding van 'Dankdag 2020'.

Online Rad van Avontuur

Vrijdagavond 30 oktober was het dan zover: het eerste online rad van avontuur. Het idee werd geboren nadat duidelijk was geworden dat de traditionele verkoopdag vanwege corona niet door kon gaan. Omdat de nieuwe opzet nieuw was, was het afwachten hoe het allemaal zou verlopen. We kunnen niet anders zeggen dat het onze verwachtingen heeft overtroffen. Wat een animo was er om loten te kopen. Met veel enthousiasme zijn sponsors benaderd, die erg positief reageerden waardoor voor elke ronde een prachtig prijzenpakket samengesteld kon worden. De technische mensen maakten een live-uitzending via YouTube en kerkteléfono mogelijk. Ook het afhaken van de prijzen zaterdagochtend verliep nagenoeg vlekkeloos. Al met al kijken we erg dankbaar terug op het verloop van de actie. Samen met de eerder gehouden grote verloting hebben de financiële acties van de commissie Verkoopdag zo'n € 16.500 opgebracht. Een prachtig bedrag en zeer welkom om het werk in de gemeente financieel draaiende te houden. We willen dan ook allen die een bijdrage hebben geleverd aan de online draaiavond en de organisatie eromheen, heel hartelijk bedanken. Met name de lotenkopers en de sponsors: heel erg bedankt! Hoewel niemand weet hoe de situatie rond het coronavirus zich zal ontwikkelen, is al wel een datum geprikt voor een 'normale' verkoopdag in 2021: vrijdag 29 oktober

Commissie Verkoopdag

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
22-11	C. Vos	86	Berkenlaan
23-11	G. van der Vliet-Heijnen	85	Zworrelstraat

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Jilis van Kuilenburg
- Sjanie van Weelden
- Koos de Fokkert
- Dik Overheul
- Fam. van Krieken (40 jaar getrouwd)
- Fam. van Weelden (25 jaar getrouwd)

Vertrouwenspersonen

De kerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is in een gebroken wereld helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? Dan kun je contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen of met Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

Interne vertrouwenspersonen

De Hervormde gemeente in Herwijnen wil graag een veilige gemeente zijn. In onze gemeente zijn Jilis van Kuilenburg, Hanny van der Meijden en Amanda de Bruin als interne vertrouwenspersonen aangesteld door de kerkenraad. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn neutraal en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie.

Bespreekbaar maken

De interne vertrouwenspersonen hebben een preventieve taak door aandacht te hebben voor signalen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties en het bespreekbaar maken van (preventie van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag binnen onze gemeente.

Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijv.:

- pesten
- discriminatie
- agressie en geweld
- seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De taak van een vertrouwenspersoon is mensen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen.

De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn.

Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen.

De vertrouwenspersoon mag met die informatie niets doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De vertrouwenspersoon moet zich houden aan de volgende instructies:

- ❖ Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad.
- ❖ Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden uit het netwerk of kerkenraad.
- ❖ De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig. Hij/zij kan overleggen met het netwerk van vertrouwenspersonen.

- ❖ Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor.

Bij eventuele vervolgstappen wordt u verder begeleid door Het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Het Meldpunt is gespecialiseerd op dit gebied.

De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen. Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kun je contact opnemen met:

Contact vertrouwenspersonen Hervormde gemeente Herwijnen

Jilis v. Kuilenburg nhkherwijnevtpjilis@gmail.com

Hanny vd. Meijden nhkherwijnevtp Phanny@gmail.com

Amanda de Bruin nhkherwijnevtpamanda@gmail.com

U kunt hen ook telefonisch bereiken. De telefoonnummers treft u aan op onze website www.nhkherwijnen.nl

(NB nhk = **n**ederlands **h**ervormde **k**erk / plaatsnaam / vtp = **v**ertrouwens**p**ersoon / naam@..)

Ook hangt er in de gang van het kerkelijk centrum een witte brievenbus voor degenen die niet willen of kunnen mailen/bellen. U kunt een briefje in de witte brievenbus doen in het kerkelijk centrum (in de gang bij de kapstokken). Deze brievenbus zal 1x per week door één van ons gecheckt worden (niemand anders heeft de sleutel). Schrijf op het briefje altijd uw/jouw naam, zodat we weten van wie het is.

Meldpunt Misbruik

Mocht je anoniem met iemand willen spreken over dit onderwerp dan kun je ook rechtstreeks bellen naar het Meldpunt Misbruik.

Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De interne vertrouwenspersonen fungeren als contactpersoon voor Het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Contact Meldpunt Misbruik

www.meldpuntmisbruik.nl | info@meldpuntmisbruik.nl

telnr. 06 810 801 17 (ma-vrij 9:00 – 17:00)

ACTIVITEITEN

Kringloopkas

De kringloopkas is nu twee maanden open. Wat mogen we trots zijn op al het werk dat door velen is verzet voor en achter de schermen, dank daarvoor! Het gaat ondanks alle coronamaatregelen en beperkingen gelukkig heel erg goed.

Veel wordt in de winkel verkocht op woensdag en zaterdag, de spullen die moeilijk te verkopen zijn in de kringloopkas worden zoveel mogelijk via internet verkocht, en ook dat loopt al weken heel erg goed.

Als het zo blijft gaan als de afgelopen twee maanden, dan gaan we als netto opbrengst het begrote bedrag voor de rommelmarkt 2020 halen; dit is inclusief de andere rommelmarktactiviteiten (oud ijzer, edelmetalen en 'voorverkopen' tot aan opening kas etc).

Dit is samen met de fantastische opbrengsten van de verkoopdag (zie elders in het kerkblad) boven alle verwachting, nadat we eerder dit jaar moesten besluiten dat de rommelmarkt en de verkoopdag vanwege corona in hun normale vorm niet door te laten gaan.

We zien en ervaren dat ook in de stoffelijke dingen voor onze gemeente de Heere getrouw is en blijft voorzien ook in deze moeilijke tijd.

Kringloop kas zet de meubels buiten:

Op zaterdag 21 november organiseert de rommelmarktcommissie een magazijnverkoop van meubels die we sinds de vorige rommelmarkt op voorraad hebben. Deze meubels zullen voor leuke prijsjes worden verkocht, zodat we ruimte creëren in de opslag. De aanvoer van nieuwe spullen om te verkopen is overweldigend, allen dank, hiervoor gaan we ruimte maken. Ook verschillende meubels in de kringloopkas zullen zaterdag 21 november afgeprijsd zijn.

We zullen de meubels 'buiten zetten' op gepaste afstand met in achtname van alle coronaregels,

kom een kijkje nemen zaterdag 21 nov van 9:00 tot 12:00.

Collegie van kerkrentmeesters/Rommelmarkt commissie

KERSTACTIE 2020

Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een kerstactie. We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie, een kerst minimagazine en een uitnodiging voor de kerstvieringen en diensten met oud- en nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd. Het thema van het magazine van 2020 is 'De Naam van Jezus'.

De huidige situatie rondom corona vergt een iets andere aanpak bij het rondbrengen van de kerstattenties. Hierover volgt in het de volgende kerkbladen meer informatie. In november zullen we de vrijwilligers die vorig jaar geholpen hebben met het bezorgen van de attentie persoonlijk benaderen of ze dit jaar ook weer hun medewerking willen geven. We hopen op jullie medewerking. Wil je ook helpen een kerstattentie rond te brengen dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar evangelisatiecommissie@nhkherwijnen.nl. Alvast hartelijk dank voor je hulp!

Evangelisatiecommissie

Verrassing

Op de laatste kerkenraad stond er zomaar een lekkere appeltaart klaar voor de leden van de kerkenraad. Als dank voor al het extra werk met de coronamaatregelen. We hebben het met genoeg opgegeten. Deze dank geldt ongetwijfeld ook voor alle gemeenteleden die zo mooi hebben geanticipeerd bij de organisatie van bijv. kerkdiensten en geldwervingsactiviteiten!



Werkgroep Gambia

DROOM van een betere wereld, maar besef dat die bij jezelf begint.
DURF je luxe leventje los te laten en je in te zetten voor een ander.
DOE wat je hart je ingeeft en kom in actie.
DEEL van je rijkdom en geef ook iets van jezelf.

Dit is onze motivatie als jongeren om ons in te zetten voor kinderen in GAMBIA

We denken nu niet in deze onzekere tijd wat we niet kunnen, maar wat WE WEL KUNNEN !

De kinderen in GAMBIA en wij als jeugd in Herwijnen e.o. kunnen NIET ZONDER UW HULP

HELPT U MEE OM DE KINDEREN IN GAMBIA EEN
BETERE TOEKOMST TE GEVEN EN DAARMEE EEN
BIJDRAGE TE LEVEREN AAN EEN BETERE WERELD?

Wij gaan geld inzamelen voor de bouw van een basisschool in Fajara, Gambia. Op een later moment hopen we daar met elkaar naar toe te

gaan om mee te helpen met de bouw. De reis- en verblijfkosten daarvoor betalen wij zelf. Het geld dat wij inzamelen met acties wordt gebruikt voor het project. De school is nu veel te klein en daardoor zijn er kinderen die niet naar school kunnen. Ook gaan we de kinderen een leuke tijd bezorgen met spelletjes en creatieve activiteiten. Want wat is er nu mooier dan de glimlach van een kind? Met positieve aandacht voor de lokale bevolking willen we proberen hen tot zegen te zijn.

De school is in 2010 begonnen met straatkinderen, maar er krijgen nu ook buurtkinderen les. Daarnaast worden vanuit het jongeren centrum diverse activiteiten georganiseerd, zoals jongerenclubs, filmavonden, evangelisatieacties, ziekenhuisbezoeken, kleding- en voedseldistributies en het bezoeken van gevangenen. Het project wordt ondersteund door beide kerken in Herwijnen.

Wij hebben al een aantal acties op touw gezet en wij hopen dat wij daarvoor ook op u kunnen rekenen! Bij alle acties houden wij rekening met de RIVM-richtlijnen.

1. Oliebollenactie; Op zaterdag 14 november a.s. gaan wij bij Bakkerij Bakker oliebollen verkopen. € 1 per stuk of 9 + 1 GRATIS!

U kunt de oliebollen daar komen kopen, maar u kunt ze ook alvast bestellen vóór 11 november bij Anja de Vries, via amdevries187@gmail.com of 06-2940 8794. Met dank aan Bakkerij Bakker voor de sponsoring!

2. Taartenbakteam; Dit team bakt de heerlijkste taarten voor u. Op de volgende pagina leest u daarover meer informatie.

3. Bezorgmaaltijden- en bingoavond; Deze hopen we eind december te gaan houden en wij gaan jullie hierover nader informeren.

4. Klusteams; Wij bieden meerdere klusteams aan die door u in te huren zijn, te weten:

- een klusteam Bouw
- een klusteam Tuin
- een klusteam Schoonmaak
- een klusteam Computer
- een klusteam Bijles

Heeft u een klus? Meld u aan via gambiaherwijnen@gmail.com? Afhankelijk van uw vraag kijken wij of we een passend aanbod kunnen doen. Voor de klusteams zoeken wij nog versterking van een aantal volwassenen. Lijkt het u leuk om gezellig wat uurtjes te klussen met een aantal jongeren uit onze gemeente? Meld u dan aan bij Josina, Mirjam of Marieke of stuur een mail naar gambiaherwijnen@gmail.com

GAMBIA TAARTENACTIE

Een feest of zo maar een keer voor uw familie, vrienden of relaties, BESTEL EEN TAART. Wij gaan voor u aan de slag. U steunt de kinderen in Gambia en geniet van een heerlijke taart.

We hebben keuze uit de volgende taarten voor de minimale prijs van slechts € 12,50 per stuk (een extra gift is altijd welkom)



Kruidcake € 5,00



Appeltaart



Monchoutaart



Chocolate chip cookie cheesecake



Bokkepootjestaart

Bestellingen kunt u doorgeven via Anja de Vries
Telefoon: 06-2940 8794
Mail: amdevries187@gmail.com
Bestellingen binnen Herwijnen worden thuisgebracht.

Actie voor de voedselbank Leerdam

Deze maand willen we als kerk weer een voedselbankactie houden. Ook ditmaal weer voor voedselbank Leerdam. We hebben een aantal producten doorgekregen waar op dit moment behoefte aan is, namelijk:

- Bakolie, olijfolie en zonnebloemolie.
- Koffiepads.
- Pakken sap; appelsap, sinaasappelsap enz.
- Lang houdbare melk
- Steradent bruistabletten
- Luiers maat 5 & 6

U kunt uw producten in de kratten in de hal van de kerk plaatsen op zondag 15 en 22 november a.s.

Ook kunt u tijdens openingstijden van de kringloopkas in week 46 en 47 uw producten inleveren. Hartelijk dank alvast.

De Diaconie



De Dorcas Voedselactie gaat door

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar... opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25^{ste} keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.

De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

U kunt bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door:

- Een gift over te maken op het bankrekeningnummer van Dorcas:

NL04RABO 0106 2500 00 onder vermelding van Voedselactie 2020

Ga voor meer informatie naar www.dorcacvoedselactie.nl; ook om online te doneren.

Alvast hartelijk dank!

Dorcac Werkgroep Herwijnen

De bouw van de kerk

De bouw lijkt even stil gelegd
Het gemeentelven is gestopt
Heel mondjesmaat nog
samenkomen

De angst voor verval dat zich
ontpopt
Hoe kunnen we nu gemeente
zijn

Nu er zoveel beperkt wordt?
Hoe zal het gaan met onze
jeugd

Zij komen nu zoveel te kort
Met weinig mensen in de kerk
Niet samen kunnen zingen
Geen uitjes en geen koffietijd
Zelfs geen verenigingen

Maar wat is het een grote
troost

Te weten dat U Heere
Het bent Die Uw kerk
bouwen zal

Wilt U ons dat nu leren
U bent de Hoeksteen van
Uw huis

U zal voor wasdom zorgen
Wij hoeven in deze
moeilijke tijd

Geen zorgen te hebben
voor morgen

Want juist in tijden van
verdrukking

Dat Uw kerk zucht onder
het kruis

Dan bouwt U
onverminderd door
Aan een eeuwig Vaderhuis

Marry de Haan

AGENDA

Maandag 9 november	19u	Follow Me (12+), tuinkamer
Zondag 15 november	20u	Follow Me Next (16+)
Maandag 16 november	19u	Follow Me (12+), tuinkamer
Zaterdag 21 nov	9u tot 12u	Meubel verkoop bij kringloopkas
Maandag 23 november	19u	Follow Me (12+), tuinkamer
Zondag 29 november	20u	Follow Me Next (16+)

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

DIJKPRAAT

Dijkpraat

Een wat andere dijkpraat dan gebruikelijk. In de zomer hebben we een aantal keer stil gestaan bij het Bijbelboek “De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes”. Het lijkt me nog goed een beknopte samenvatting van deze leerpreken te delen.

In de afgelopen maanden werd Openbaring vaak aangehaald. Corona zou een teken van de eindtijd zijn. Opvallend is dat het tijdens de tweede coronagolf minder wordt aangehaald. Een teken dat we in de kerk ook hypegevoelig zijn geworden? Ik ben er voorzichtig mee om corona als een specifiek kenmerk van de eindtijd te zien. Elke ziekte, pest, oorlog, aardbeving is namelijk als een waarschuwing van de komst van Christus te zien.

Sinds de zondeval is deze ellende al in de wereld gekomen. We worden in dergelijke situaties wel extra uitgedaagd om te ontdekken: waar gaat het in het leven nu ten diepste om? Het gaat om het vinden van de Verlosser van zonde, duivel, dood angst en eeuwige dood! Daar wijst Openbaring ons ook op.

De pandemie hoeft ook niet alleen een teken van God te zijn. De satan heeft eveneens macht en hij kan het gebruiken om de Gemeente van Christus te verstrooien. Ik ontbeer het profetische inzicht om aan te duiden wat het precies is. Probeer alert te zijn op al deze verschillende mogelijkheden, om zo dichterbij God uit te komen.

Welke leessleutels helpen bij het lezen van dit boek? Dit boek werkt niet perse chronologisch van het begin van Christus' geboorte naar het einde van de jaartelling. In elke tijd komt op: leven we dicht bij Christus of ver bij hem vandaan. Dicht bij Hem is het goed, welke tijden het ook zijn. Ver bij hem vandaan is steeds meer de invloedssfeer van het Kwaad.

Openbaring kunnen we zien als een verrekijker op Jezus: het boek haalt hem en Zijn werk dichterbij.

We kunnen het ook vergelijken met een periscoop: we krijgen in verschillende hoofdstukken inzicht in de hemel waar het hemelse symfonieorkest speelt, met God en het Lam als dirigent. De Gemeente beneden wordt uitgenodigd om mee te zingen en zo vol vertrouwen liederen te zingen.

De Bijbel bestaat uit boeken met verschillende genres. Zoals onze boekenkasten bestaan uit romans, thrillers, historische informatieboeken. Openbaring is op deze genres terug te voeren:

Apocalyptisch en profetisch genre: wat staat er met de wereld te gebeuren? Ook in de profetieën is er veel in beeldtaal uitgedrukt om het zicht op Gods regering en toekomst om te zetten naar ons begrip (Openbaring heeft bijv. veel weg van Ezechiël);

Verzetgenre: in Openbaring wordt veel in code/geheimtaal gesproken omdat het gevaarlijk was in de dagen van verschillende keizers (60-90 n. Chr.) om publiekelijk voor het christelijke geloof uit te komen. De goede verstaander wist in die dagen dat “de draak werd gestoken” met de keizer, bijv. als het gaat over de draak in Openbaring 12. Het bekende 666 is een cijfermatige aanduiding voor keizer Nero. De gouden stad Jeruzalem is een uitvergroting van Nero’s ambities om van Rome een gouden vierkante stad te maken. God heeft betere plannen, dan deze grootheidswaanzin;

Troostgenre: het waren voor christenen vreselijke tijden onder de keizers in deze dagen. We kennen de verhalen over hoofden die gebruikt werden als fakkels in de keizerlijke tuinen. In dit boek worden de heiligen getroost: het lijden is niet tevergeefs. Jezus is Here en Hij zal rechtdoen.

De samenvatting van het boek: het is een kwestie van tijd dat de satan en zijn trawanten definitief zijn verslagen. Het Lam, dat de schuld van de wereld op zich nam, is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij overwon, overwint en zal overwinnen!

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 23 november 2020 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

14 december	voor 3 weken
4 januari 2021	voor 3 weken
25 januari	voor 3 weken
15 februari	voor 3 weken
8 maart	voor 3 weken
29 maart	voor 3 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENTST OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00