

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
A. van der Meijden
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN R. van Zante
A.J.W. Boote
J.W. Boogert

SCRIBA D. de Joode
Lunet 14, 4214 GA VUREN
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)



Onder de terebint

DE NAAM VAN HET KIND

“... en hij gaf Hem de naam Jezus”.

Mattheus 1 : 25

Een eindeloze stroom van kerstaanbiedingen herinnert ons eraan dat de 25^e december in aantocht is. Daar zorgt de zakenwereld wel voor. Maar bij alle drukte lopen we het gevaar het allerbelangrijkste over het hoofd te zien: “het Kind in de kribbe”.

Vergeet ook niet te letten op zijn naam: **Jezus**. Op zichzelf een gewone naam. Er waren meer jongens in Israël die Jozua, Jezus heetten. Maar wat een geweldige betekenis : Redder, Zaligmaker.

Dit kind maakt die naam volop en voluit waar.

Zoals Hij heet, zo is Hij ook. Daarom verliet Hij de hemelse heerlijkheid. Daartoe kwam Hij naar deze verscheurde wereld.

Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Enerzijds is het een heel ontdekkende naam.

Kerstfeest heeft echter ook een pijnlijke kant aan zich. Want als Gods Zoon Jezus, Zaligmaker moest heten, dan blijft er voor ons maar één naam over: zondaar.

Gelukkig wie daar niet onderuit wil, maar voor dit Kind belijdt wat scheef ligt in zijn leven. Dan wordt de naam van Jezus een lichtstraal in een donkere nacht. Een reddingsboei om zich aan vast te klemmen.

Weet u wat zo bemoedigend is? Jezus, dat is een roepnaam. Met deze naam wil het Kind van Bethlehem worden aangeroepen. Hij luistert naar deze naam. Daar is nog nooit iemand bedrogen mee uitgekomen.

Lezen: Mattheus 1: 18-25

Uit: Bijbels dagboek “Gods weg met mensen”

44e Jaargang, no. 1227, 18 december 2020

KERKDIENSTEN

Zondag 20 december 2020

10:00 uur: Ds. J. Brouwer, Veen

18:30 uur: Ds. W.M. Rooseboom en ds. H.G.W. Groot Karsijn

Gezamenlijke dienst in geref. Kerk

m.m.v. Soli Deo Gloria

1^e collecte: Mensenkinderen

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking



Donderdag 24 december 2020

21:30 uur: Ds W.M. Rooseboom

Kerst zangdienst m.m.v. fanfare Wilhelmina

Uitg.collecte: Amnesty International

Vrijdag 25 december 2020

1^e kerstdag

10:00 uur: Ds W.M. Roseboom

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking



Zaterdag 26 december 2020

2^e kerstdag

19:00 uur: Kerstviering zondagsschool Bethel

alleen via kerkradio en online youtube kanaal

Zondag 27 december 2020

10:00 uur: Ds W.M. Roseboom

18:30 uur: Ds. H. Roseboom, Kesteren

1^e collecte: Dorcas

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Donderdag 31 december 2020

Oudjaarsdag

19:30 uur: Ds. J.E. de Groot, Ede

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Oudjaarscollecte

Vrijdag 1 januari 2021

Nieuwjaarsdag

10:00 uur: Ds J. van Dijk, Zeist
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 3 januari 2021

10:00 uur: Ds. A. Stijf, Ede
18:30 uur: Ds. J. Domburg, Aalst
1^e collecte: Evangelisatiecommissie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

20 december Lezen; Hebr. 1: 1-7, 13-14 Jezus is grootser dan de engelen.
25 december Lezen; Luk. 2: 1-14 Engelen in Bethlehem
27 december Lezen; Math. 2: 13-23 Jezus' vlucht naar Egypte
3 januari Lezen; Marc. 1: 1-8 Johannes de Doper

Kinderoppas:

Vanwege de aanscherpte maatregelen is besloten tot, in ieder geval, 19 januari a.s. geen kinderoppas tijdens de diensten te verzorgen.

Schoonmaakrooster

21 t/m 25 dec: Helma van Mourik en Carolien Boogert
4 tm 8 jan: Nel v/d Linden, Geert v/d Vliet, Corrie Hobo

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Voor veel mensen is december een maand waarbij een ontvallen geliefde extra wordt gemist. Donkere dagen vol herinneringen, of het nu korter of langer geleden is. En velen voelen zich extra alleen vanwege alle beperkingen door de pandemie. Niet een moment worden gesterkt door de aanwezigheid van een ander. Niet worden gedragen door het gezang in de kerk.

Anderen leven in een spannende tijd te midden van of na allerlei behandelingen. Blijven de berichten positief? Blijf ik de rust houden, die ik nu heb gekregen?

Er werden ook weer verschillende gemeenteleden ziek vanwege corona. We werden erbij bepaald dat wij mens zijn en dat ziekte zomaar grip op ons kan krijgen. In deze tijden bidden en hopen we met nadruk Gezang 113:3 (Weerklank):

*O kom, o kom, Gij Oriënt,
En maak uw licht alom bekend;
Verjaag de nacht van nood en dood,
Wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, wees blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuël!*

Jubileum

Op 1 december waren dhr. Bert van Arkel en mw. Trudi van Arkel-De Bruijn, Nieuweweg , 25 jaar getrouwd. Ze moesten het gedenken in een donkere tijd. We bidden met hen om Gods licht daarin nu (schoon)moeder en oma stierf. Dat ze in het gezin elkaar tot zegen mogen zijn en toch in dankbaarheid kunnen terugzien op alle ontvangen zegeningen. En dat zij met allen die hen lief zijn met vertrouwen de toekomst in kunnen gaan vanuit de hoop op het Kerstkind.

Ook andere gemeenteleden herdachten een jubileum. Ook van harte gefeliciteerd en Gods zegen!

Uit dankbaarheid

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en gelukwensen die ik mocht ontvangen voor mijn 88e verjaardag.

Wimke van der Meijden Kozijn

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505; per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met scriba Dik de Joode, 06 20047902.

Catechese

In het nieuwe jaar gaan we weer verder. Op moment van schrijven hebben we geen idee van de aankomende coronamaatregelen. Vooralsnog zien we elkaar (en anders online):

Follow Me (12+): maandag 11, 18, 25 januari om 19:00 in de Tuinkamer.

Follow Me Next (16+): zondag 10 en 24 januari om 20:00 op de bekende locatie.

Vakantie

Van 28 december t/m 6 januari ben ik afwezig vanwege vakantie.

Omdat ik op 10 januari weer twee keer voorga, zal ik dan "gerecyclede" preken gebruiken:

's Ochtends over Jezus die in dienst gaat n.a.v. Lukas 3. 's Avonds over dé Barmhartige Samaritaan uit Lukas 10.

Ds. Wilhelm Rooseboom

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN D.V.

Dienst Avondlicht 17 december

Fijn dat sommige dingen vertrouwd kunnen blijven in onzekere tijden. Bij de (online) dienst op donderdagavond 17 december om 19:30 voor de bewoners van Avondlicht en senioren hoopt namelijk een afvaardiging van koor Soli Deo Gloria bij te dragen aan de Kerstdienst. We hopen een goed uur te hebben in Woord en zang!

Gezamenlijke dienst 20 december

Ook op 20 december verzorgt een afvaardiging van koor Soli Deo Gloria de zang in de gezamenlijke avonddienst met de Gereformeerde Kerk. Normaal gesproken is dit een zangdienst, zo begreep ik, dus we horen op deze avond ook veel bekende Adventsliederen. Het thema van de dienst is met Mat. 1:18-25 "De meeste dromen zijn bedrog".

Kerstnachtdienst 24 december

Het gaat naar Kerst toe. Licht in de nacht. Warmte in de kou. Redding in de verlorenheid door het Kerstkind. Op de avond voor Kerst zijn we vanuit deze hoop met elkaar verbonden. Traditioneel een kerstzangdienst, alles moet dit jaar echter noodgedwongen anders. Maar Muziekvereniging Wilhelmina heeft zich er niet van laten

weerhouden om een groot muzikaal deel van de dienst op zich te nemen! Het thema van deze dienst is "Warmte". Laat u zich vooral verrassen!

Dienst Eerste kerstdag

Petra Vervoorn en Leny Slingerland hopen de Kerstdienst, bij het gemis van samenzijn en vrolijke samenzang, te omlijsten met fluitspel. Voor velen is er dit jaar geen plaats in de herberg. Daarom juist nu: "blaast de fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!"

Kerstviering zondagsschool Tweede kerstdag

Beste gemeenteleden,

Omdat het op dit moment niet mogelijk is om met alle kinderen en leiding samen te komen hebben we besloten om dit jaar een digitale kerstviering te houden.

We hebben de kinderen gevraagd om allemaal een mooie kleurplaat te kleuren en thuis een klein stukje op te zeggen. We hebben de ouders gevraagd om dit op te nemen en naar ons toe te sturen.

Op deze manier hopen we toch met elkaar en met de kinderen de geboorte van onze Heere en Heiland te gedenken en te vieren.

Dit alles is aan elkaar gemonteerd en zal op 26 december om 18.30 uur worden uitgezonden via het kanaal waarop de kerkdiensten op zondag ook worden uitgezonden. U kunt de kerstviering kijken via: www.nhkherwijnen.nl of beluisteren via de kerktelefoon.

Voor de kinderen zullen we het gebruikelijke tasje met hun leesboekje e.d. in de week voor de kerst thuis bezorgen.

Ook de huis aan huiscollecte hebben we i.v.m. de maatregelen anders georganiseerd als voorgaande jaren. We hebben bij alle gemeenteleden een brief door de bus gedaan met de vraag of u ons ook dit jaar weer wilt steunen. Een gedeelte van de opbrengst zal ten goede komen aan het werk van Martin en Marleen 't Hart die door de GZB uitgezonden zijn naar Rwanda.

Hebt u geen brief van ons ontvangen, maar wilt u ons toch steunen kunt u contact opnemen met Marco van Zante. Ook aan het einde van de uitzending van het kerstfeest zal het rekeningnummer van de Zondagsschool in beeld komen.

We hopen dat u op 26 december de digitale kerstfeestviering zult kijken of zult luisteren.

Langs deze weg wensen wij u Gezegende kerstdagen toe.

Leiding en kinderen Zondagsschool Bethel



Bronvermelding dagelijkse broodkruidels

Diensten Oud en Nieuw

Op de liturgische kalender zijn Oud en Nieuw niet terug te vinden. Toch is het een mooie gewoonte voor velen om bij het uitgaan en het ingaan van het Romeinse kalenderjaar terug te kijken en vooruit te kijken met Gods Woord. Van harte welkom om deze diensten (online) mee te beleven!

Opgeven voor kerkdiensten

De komende weken staan enkele bijzondere diensten gepland. Graag informeren we u over de gang van zaken rond deze diensten. Het gaat om:

- de gezamenlijke zangdienst op zondagavond 20 december in de Gereformeerde kerk (18.30 uur);
- de kerstzangavond op kerstavond donderdag 24 december (21.30 uur);

- eerste kerstdag, ochtenddienst (10.00 uur; de traditionele gezamenlijke avonddienst vervalt);
- oudejaarsavond (19.30 uur)
- nieuwjaarsmorgen (10.00 uur).

Wilt u deze diensten bijwonen, dan moet u zich apart opgeven. Dat kan via het formulier op de site nhkherwijnen.nl. Opgeven via de email kan eventueel ook: reservering@nhkherwijnen.nl Wie zich opgeeft, hoort daags van tevoren of hij/zij is ingedeeld. Hebt u zich opgegeven of bent u ingedeeld en kunt u onverhoopt niet: meld u dan s.v.p. af via Amanda de Bruin (bij voorkeur via bovenstaande mail of eventueel via WhatsApp 06 - 5532 3121), dan kan wellicht iemand anders in uw plaats.

Iedereen die een dienst wil bijwonen moet zich opgeven, ook als u nu wekelijks vast op de lijst staat. In het vakje opmerkingen kunt u altijd iets toevoegen.

Naar verwachting zal de belangstelling voor een aantal diensten groter zijn dan we mensen in de kerk kwijt kunnen. Dat betekent dat niet altijd alle wensen gehonoreerd kunnen worden. De indelers doen hun best om met zoveel mogelijk verzoeken rekening te houden, maar nogmaals: dat zal niet altijd lukken. Net als voorgaande keren rekenen we daarbij op uw begrip. Ook daarin zijn we met z'n allen Gemeente.

Voor alle overige diensten kunt u zich op de gebruikelijke manier opgeven, via het formulier op de site of via email reservering@nhkherwijnen.nl. Vooral in de avonddiensten zijn meestal nog plaatsen open.

Nog steeds gelden de bekende regels en voorschriften, over onder meer maximum aantallen kerkgangers, hygiëne, verplicht aanmelden voor de diensten, zondagsschool, (geen) samenzang et cetera. Met elkaar proberen we het virus eronder te krijgen. En nog steeds doen we dat in de wetenschap dat God de Heer regeert.

Mocht u nog vragen hebben: scriba@nhkherwijnen.nl of 06-20047902 (Dik de Joode).

Hulp nodig in coronatijd?

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt. Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege het oploeiende virus en de (nieuwe) beperkende maatregelen hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie,

vrienden, kennissen of buren. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk, net als de afgelopen tijd al het geval was. Mensen kunnen in dat geval bellen naar telefoonnummer 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Collectes

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
- ♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (muv het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 22-nov

1 ^e collecte	€	87,90	Bloemengroet
2 ^e collecte	€	106,15	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	99,35	Pastoraat en prediking

Zondag 29-nov

1 ^e collecte	€	66,15	Stichting Gave
2 ^e collecte	€	65,15	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	62,80	Onderhoudsfonds

Zondag 6-dec

1 ^e collecte	€	73,70	Kerk in actie
2 ^e collecte	€	82,90	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	87,10	Pastoraat en prediking

Zondag 13-dec	1 ^e collecte	€	94,40	Woord en Daad
	2 ^e collecte	€	62,85	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	87,55	Pastoraat en prediking

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Giften

Via Ds. Roseboom ontvangen € 50,00 , € 100,00 en € 21,00 voor de kerk.

Via de bank voor de collecten van de laatste drie weken in totaal € 165,00 voor de kerkrentmeesters.

Via de bankrekening diaconie zijn in november bedragen ontvangen voor de collecten, in totaal € 30,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Eindejaarscollecte

Bij dit kerkblad treft u aan een enveloppe met daarin een acceptgiro voor de bekende eindejaarscollecte. Hartelijk bij u aanbevolen. De opbrengst is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente. Op oudejaarsdag wordt deze collecte ook tijdens de kerkdienst gehouden, aan de uitgang. Een gift overmaken via NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925 (steeds ten name van Hervormde Gemeente Herwijnen en onder vermelding van 'eindejaarscollecte') mag natuurlijk ook.

Kerkbalans 2020; toezegging al omgezet in gift?

Nog niet iedereen heeft zijn eerder dit jaar gedane toezegging voor de Actie Kerkbalans 2020 omgezet in een concrete gift. We willen daarom vragen of u dat in uw administratie zou willen nagaan. Mocht u de gegevens van de kerk niet zo snel bij de hand hebben:

Hervormde Gemeente Herwijnen

NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925.

Graag onder vermelding van Kerkbalans 2020.

Omdat het zomaar kan gebeuren dat u door omstandigheden bent vergeten uw eerdere toezegging over te maken, sturen we tegen het einde van de maand een herinnering. Mochten die brief en uw betaling elkaar kruisen, dan kunt u de brief als niet verstuurd beschouwen.

Mochten wij een betaling over het hoofd hebben gezien of iets dergelijks; op voorhand excuses. Een foutje is snel gemaakt.

Kerkbalans 2021

Vorig jaar om deze tijd keken we vooruit naar 2020. Een jaar waarin we dominee en mevrouw Roseboom én Boaz in ons midden mochten verwelkomen. We meldden toen dat met de komst van een eigen predikant per 1 maart, ook de kostenstructuur weer vrijwel 'normaal' (en hoger in vergelijking met de jaren ervoor)

zou worden. Dat laatste is voor een belangrijk deel ook gebeurd. We zijn dankbaar dat de gemeente de boodschap van toen oppikte en 'vertaalde' in een hogere opbrengst van de Actie Kerkbalans. Maar om te zeggen dat 2020 een 'normaal' jaar is geworden, dat bepaald niet natuurlijk. Corona maakte alles anders, ook in het kerkelijk leven.

Toch kijken we alweer vooruit naar 2021. Niet dat dan alles gelijk weer 'normaal' zal zijn, wel in de hoop en verwachting dat het langzaam aan weer 'normaal' wordt. Ondanks de vele veranderingen van de laatste tijd, gaan veel dingen ook 'gewoon' door. Ook op kerkelijk vlak.

Eén daarvan is de financiële kant van het gemeente-zijn. Direct na de uitbraak van corona waren er behoorlijke (financiële) zorgen over het niet door kunnen gaan van bijvoorbeeld de verkoopdag en de rommelmarkt; zorgen over de effecten van bijna lege kerken op de collecte-opbrengsten.

Nu, aan het einde van het jaar mogen enorm dankbaar zijn dat veel mensen zich hebben ingespannen om allerlei alternatieven te bedenken voor de weggevallen activiteiten. Dankzij de nodige creativiteit en de inzet, hulp en bijdrage van velen zijn we daarin geslaagd. Denk aan het online rad van avontuur en aan de kringloopkas. Sommige van de nieuwe initiatieven zullen wellicht blijvend zijn. Ook op deze manier hebben we getoond dat we een gemeente zijn, waarin mensen hun verantwoordelijkheden kennen en nemen. Nogmaals dank daarvoor!

Ook in 2021 gaan we met z'n allen proberen de gemeente financieel gezond te houden. Dat vergt de nodige inspanningen, maar gezamenlijk moet dat lukken. De eerste aanzet kunnen we geven via de Actie Kerkbalans. De opbrengst daarvan is begroot op 63.500 euro. Een realistisch doel, waarbij het uiteraard helemaal niet erg is als de opbrengst ietsje hoger zal zijn.



We weten waarvoor we geven. Voor het werk dat in en vanuit de kerk wordt gedaan: de kosten van een predikant, het jeugdwerk, het bezoekwerk, de zondagse diensten, voor allerlei activiteiten et cetera et cetera. Voor u, voor jou en voor mensen in uw en jouw omgeving. Daarom: van harte bij u aanbevolen.

Dit jaar was de landelijke slogan: 'Geef voor je kerk'. Voor 2021 is het **'Geef vandaag voor de kerk van morgen'**. Prachtig toch als we daar met z'n allen een bijdrage aan mogen leveren. Wat een mooie symboliek zit er ook in: geven voor de kerk van de toekomst, die vandaag al begint.

Zoals gezegd: het streefbedrag van 63.500 euro is een realistisch doel. Met als richtlijn de bekende tabel. De slogan is inmiddels al wel ingeburgerd: *'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel'*. Een volgende keer drukken we die tabel nog af.

De landelijke Actie Kerkbalans loopt dit jaar van 16 tot 30 Januari. In een volgend kerkblad volgt meer informatie.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
26-12	C. van Arendonk	87	Achterweg
29-12	H. Schram-Bonnes	90	Sluimerskamp

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

Familie de Fockert Zeek
Dhr. Maasland Boutlaan
Familie de Jong Waaldijk Vuren
Alex Ruitenburg Kolstraat



Kerststerren

De kerststerrenactie heeft dit jaar 1.244,95 euro opgebracht. Vanwege corona was de opzet dit keer wat anders, desondanks kijken we terug op een geslaagde actie. Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, op welke manier dan ok: heel hartelijk bedankt. Met vereende krachten komen we ver, blijkt ook hier maar weer eens.

Actie voor Voedselbank Leerdam

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de actie voor de Voedselbank heel hartelijk bedanken. Ondanks het beperkt aantal kerkgangers in de erediensten is het een heel mooie opbrengst geworden. We willen ook het team van de kringloopkas bedanken voor de mooie plaats die zij beschikbaar stelden, zodat de diaconie ook daar een inleverpunt kon maken. De Voedselbank Leerdam was zeer blij met de opbrengst en heeft gevraagd de dank over te brengen.

De Voedselbank is overigens dringend op zoek naar een vrijwilliger die in de regio Vuren-Herwijnen-Haaften enkele voedselpakketten wil wegbrengen. Dat gebeurt altijd op donderdag. Net na de middag kunnen de pakketten opgehaald worden in Leerdam. De bedoeling is dan dat ze tussen 13.00 en 15.00 uur worden bezorgd bij mensen die ze niet zelf kunnen halen. Op dit moment gaat het om één gezin in Vuren. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Voedselbank en vragen naar Martine Visser (06-48011140).

De diaconie

Vervoornstichting

Van de Vervoornstichting mochten we als kerk een subsidie van €1.750,- ontvangen als bijdrage in de kosten voor de aanleg van een vast camerasysteem in de kerk. Dankzij dit camerasysteem kunnen kerkdiensten in beeld worden uitgezonden. In deze coronatijd hebben heel veel mensen daar al veel plezier aan beleefd en blijft er toch een vorm van betrokkenheid. Dat is voor veel mensen belangrijk. We willen de Vervoornstichting dan ook heel hartelijk danken voor deze gift!

Daarnaast ontving de rommelmarktcommissie een subsidie van €750,- van de Vervoornstichting, als bijdrage in de opstartkosten van de Kringloopkas. De subsidie wordt specifiek besteed aan de aanschaf van kunststoffen opslagbakken, die worden gebruikt voor de opslag van producten. Ook de rommelmarktcommissie wil de Vervoornstichting zeer hartelijk bedanken voor deze bijdrage.



Koning JEZUS

kwam niet op AARDE

om GEDIEND

te worden

maar om te
DIENEN

Mattheüs 20 vers 28

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkkerwijnen.nl

DIJKPRAAT

Dijkpraat

Menigeen vroeg naar aanleiding van de vorige dijkpraat hoe het met de muizen in huis is. Ik moet u zeggen dat het een verrassende wending heeft gekregen. We hadden een muizenval gezet met een stukje kaas en een likje pindakaas. Biologische pindakaas welteverstaan. Het mocht een week lang niet baten. Op een avond zat ik met onze technisch-scriba te praten. Hij vroeg of we wel Calvé-pindakaas gebruikten. Nee dus, maar dat zal toch niet werkelijk uitmaken?

De biologische pindakaas ging op. De volgende pot die klaarstond was toevallig een Calvé-pot. Niet geschoten is altijd mis, zo dachten wij. Een dag later zat er een muisje in de val. Hoewel het altijd spijtig is dat een schepsel gedood moet worden, waren we ook gepast verheugd over dit resultaat. We hebben een goede scriba.

Na de Kerstdagen nemen we voor een moment afstand van het werk. We wensen u allen genadevolle Kerstdagen en een gezegend 2021!

Ds. Wilhelm Roseboom



VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 4 januari 2021 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:
email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

25 januari	voor 3 weken
15 februari	voor 3 weken
8 maart	voor 3 weken
29 maart	voor 3 weken



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENTST OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00