

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN J.W. Boogert
A.J.W. Boote
R. van Zante

SCRIBA D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)



Onder de terebint

Een veilige woning

De eeuwige God is voor u een woning...

Deuteronomium 33:27

Geloof maar dat de Israëlieten, na het jarenlange rondzwerven door de woestijn, ernaar verlangden een vaste verblijfplaats en een stevig dak boven hun hoofd te krijgen. Nog even dan zullen de poorten van Kanaän opengaan en zal iedere stam, iedere familie zijn eigen stuk grond krijgen. Alleen zijn ze er dan? Een eigen huis, een goed inkomen is dat voldoende? Nee weet Mozes, de man Gods. En daarom zegent hij hen alvorens ze de grens overtrekken: “De eeuwige God is voor u een woning”. Mozes bid hen toe dat ze bovenal zullen schuilen bij de almachtige God. Dan pas zijn ze werkelijk veilig.

Wij zijn vorige week ook een grens overgegaan. Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal het ons brengen? In ons persoonlijk leven, in de wereld rondom ons? Er zijn zeker in deze tijd genoeg dingen die zorg geven. Vallen de wensen en plannen die we hebben niet in het niet in deze onzekere tijd? Laten we één ding niet vergeten. Wie God niet tot zijn woning heeft, mist het allerbelangrijkste. Wie zonder God leeft staat onbeschut tegen de stormen van het leven. Mogen ook wij bij Hem schuilen? Jazeker, als we maar nooit vergeten waarom dat mogelijk is. Omdat er één geweest is die Gods woning verlaten heeft. Christus Jezus. Hij had geen schuilplaats. Hij was een dakloze, een zwerver op aarde. Hij had geen plaats om geboren te worden, geen plek om te sterven. Om zo voor ons plaats te bereiden in het Vaderhuis met de vele woningen. Ziende op Hem kunnen we met vertrouwen het nieuwe jaar in.

Deuteronomium 33:1, 26 - 34: 5

Uit: Bijbels dagboek “Gods weg met mensen”

44e Jaargang, no. 1228, 8 januari 2021

KERKDIENSTEN

Zondag 10 januari 2021

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Mensenkinderen
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 17 januari 2021

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Ameide
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 21 januari 2021

15:00 uur: Dienst voor WZC Avondlicht via kerkradio of kerkdienst
gemist.nl vanuit de Gereformeerde kerk

Zondag 24 januari 2021

10:00 uur: Prof. Dr. W.H. Th. Moehn, Hilversum
16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom Themadienst
1^e collecte: Dorcas
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking
Na de themadienst is er één collecte, bestemd voor



Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

Geen zondagsschool i.v.m. maatregelen corona

Kinderoppas:

Geen kinderoppas i.v.m. maatregelen corona

Schoonmaakrooster

11 t/m 15 jan: Anne en Lijntje van der Weerd
18 t/m 22 jan: Rika van Brakel en Wouda Kornet
25 t/m 29 jan: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en
Netty Pippel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

En zo ligt Kerst alweer achter ons, mochten we bijzondere diensten houden, ligt 2020 achter ons en is 2021 begonnen. Wie een half jaar geleden misschien had gehoopt dat in het nieuwe jaar 'alles weer normaal' zou zijn, komt bedrogen uit. Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen, mensen worden ziek, moeten in quarantaine, ziekenhuizen zijn overvol, mensen overlijden. Steeds meer mensen hebben te maken met de pandemie, daaronder ook verschillende gemeenteleden, voorgangers en organisten. We hopen en bidden dat de gevolgen van het virus zoveel mogelijk beperkt zullen blijven en dat iedereen die er lichamelijk door wordt getroffen, snel en helemaal mag herstellen.

Dick Overheul ligt al enige tijd op de intensive care in het ziekenhuis in Nieuwegein. Zijn situatie is ernstig. We bidden hem en ook zijn vrouw Mattie en dochter Corine en haar gezin veel kracht en sterkte toe in deze zware tijd. Het kan soms erg moeilijk zijn om te begrijpen en aanvaarden welke weg God met ons en met onze dierbaren gaat. Maar uiteindelijk mogen we erop vertrouwen dat wie in Hem gelooft en op Hem vertrouwt, nooit bedrogen uit zal komen. Dat zijn geen goedkope woorden, maar ware woorden.

De behandeling die Koos de Fokkert ondergaat, slaat goed aan; er zijn weinig tot geen bijwerkingen. Er staan hem nog drie series van behandelingen te wachten.

Johan Bosman heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen maar is na een ingreep gelukkig weer thuis. Dankzij de ingreep gaat het weer wat beter, al blijft zijn gezondheid broos en kwetsbaar.

Voor Mieke van de Minkelis zijn het spannende dagen. Ze heeft weer een immuuntherapie ondergaan. Begin deze week is een scan gemaakt, waarvan ze in de loop van de week de uitslag krijgt (of inmiddels heeft gehad). Dan wordt meer duidelijk over het verloop van de ziekte.

In de mensen die met naam zijn genoemd, denken we aan alle zieken thuis of elders en aan iedereen die bezig is met behandelingen of die onderzoeken ondergaat. Wat kan er een pijn zijn, wat zijn er soms zorgen, wat kunnen er een vragen leven over het 'waarom' en over hoe

het verder moet. We bidden alle zieken herstel toe en verlichting van pijn. Dat iedereen die dat nodig heeft ook rust in hoofd en hart mag vinden. Jezus zegt: „Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28).

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Mevr. C. van der Wal-van Maren
Huis ter Leede
Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem



Andrea van Mourik
Griendweg 16L
4208 AA Gorinchem

Geboorte

De kerkenraad ontving bericht dat op 19 december is geboren Tieme Cornelis, roepnaam Tieme. Tieme is de zoon van Niels en Anniek Koppejan-van Velzen. We feliciteren Niels en Anniek van harte met de geboorte van Tieme en bidden dat hij voorspoedig mag opgroeien en zijn ouders tot vreugde mag zijn.

In een gedichtje geven Niels en Anniek uiting aan hun dankbaarheid:

*Je bent het mooiste geschenk
Dat God ons kon geven, zo kostbaar en klein.
Wij zijn ontzettend dankbaar
Dat we jouw papa en mama mogen zijn.*

Uiteraard feliciteren we ook Niek en Marjan van Velzen met dit nieuwe leven, nu zij grootouders zijn geworden; en Gerrie van Velzen, nu zij zich overgrootoma mag noemen.

Het gezin Koppejan woont in Gorinchem, maar hoopt in de loop van het jaar naar Herwijnen te verhuizen.



Verlies

Op 20 december 2020 overleed Adrianus – Adriaan – Mijdam. Hij werd geboren op 24 maart 1932. Met zijn vrouw Aaltje is hij ruim 62 jaar getrouwd geweest. Veel dankbaarheid is er voor wat hij heeft betekend voor zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden. Maar dan is er juist ook het verdriet omdat hij niet meer onder hen is. We wensen hen daarin de onuitputtelijke kracht en liefde van de Heere in toe: „Bij U, mijn Koning en mijn God, Verwacht mijn ziel een heilrijk lot” (Psalm 84:2 O.B.).

In memoriam

Adriaan Mijdam,

geboren Haaften, 24 maart 1932
overleden Herwijnen, 20 december 2020

Adriaan Mijdam werd geboren in Haaften in een gezin met vier oudere broers en één jongere zus. Zijn vader overleed op relatief jonge leeftijd. Daar vertelde hij veel over. Adriaan was een ijverige leerling, met avondstudies werden er behoorlijk wat diploma's in de fruitteelt behaald. In 1958 trouwde hij met Aaltje van Zanten. Hij werd bedrijfsleider in Kerkwijk, hier werden Kees en Hennie geboren. Vervolgens woonden ze in Ophemert, een rijke periode in hun leven: werkzaam voor Philips-Duphar kon hij in de weer met fruitteelt, landbouw, tuinbouw, kennis delen en producten ontwikkelen. Na zijn pensioen was hij veel te vinden in de volkstuin. De diepvries was altijd gevuld met verse groenten. In een intensieve tijd van zorg en verlies bij zoon en schoondochter heeft Adriaan veel betekend. Zoals hij altijd klaar stond voor kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren verrichtte hij veel zorg voor zijn vrouw. Samen hebben ze het al die jaren goed gehad. Enkele maanden geleden kwamen ze in Avondlicht in Herwijnen wonen. Via de kerktelefoon wisten ze zich verbonden met onze gemeente. Zijn krachten werden echter minder en hij overleed op 20 december 2020. In de afscheidsdienst stonden we stil bij Johannes 14: „In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen.” Met het Kerstfeest staan we er bij stil dat er geen plaats was voor de Heere Jezus op deze aarde. Daarmee heeft hij vele plaatsen klaargemaakt in het Vaderhuis. We wensen deze hoop zijn vrouw Aaltje, kinderen en andere familie en kennissen van harte toe.

Dankbetuiging I

Na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze allerliefste zorgzame moeder en trotse oma Teuni de Bruijn - van Zee hebben wij veel hartverwarmende reacties mogen ontvangen. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken. Het heeft ons heel goed gedaan.

Het lied 'Door de wind' geschreven door Stef Bos beschrijft hoe wij haar missen.

Tinus de Bruijn
Trudi en Bert, Martin, Emiel en Christa en kleinkinderen

Dankbetuiging II

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder en trotse oma Sjanie van Weelden - van der Meijden. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

Jan en Simone, Thijs, Jop en Sophie
Corina en Rini, Jeanine en Sander
Romy en Manolito

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

UIT DE GEMEENTE



Actie Kerkbalans

De komende weken wordt de Actie Kerkbalans gehouden. U weet wel, de jaarlijkse financiële actie waarbij we u en jou vragen om een bijdrage, om al het werk van de plaatselijke Hervormde Gemeente mogelijk te maken. Bezoekwerk, jeugdwerk, de zondagse kerkdiensten, het werk onder ouderen en zieken, de bloemengroet, het evangelisatiewerk, et cetera et cetera. Belangrijk en gewaardeerd werk, dat echter wel geld kost.

De kerk heeft ook andere inkomsten, dat klopt. Via collecten, giften en acties hopen we zo'n € 44.500 binnen te krijgen, uiteraard met alle onzekerheden over de gevolgen van de coronacrisis. De uitgaven dit jaar zijn bijna € 108.000. Uitgaven voor het eerdergenoemde werk, maar ook voor energie, afdrachten aan de landelijke kerk (PKN) enz. Er is dus een 'gat' van € 63.500, dat we willen dichten via Kerkbalans.

Zijn al die uitgaven wel echt nodig?

Ja, die zijn nodig. Op de meeste uitgaven hebben we geen invloed. Denk aan het salaris van een predikant, vergoedingen voor gastpredikanten en afdrachten aan de landelijke kerk. En u mag aannemen: we kijken steeds kritisch naar de uitgaven waar we wél invloed op hebben. Maar verder bezuinigen is amper mogelijk.

U vraagt zich misschien af, 'er zijn toch ook inkomsten via de kringloopkas?' Zeker. We zijn erg blij met dit nieuwe initiatief. De opbrengst uit de kringloopkas was echter hard nodig om het niet doorgaan van de grote rommelmarkt te compenseren. De inkomsten van de kringloopkas zijn voor een belangrijk deel nodig voor het onderhoud van kerk, pastorie en bijgebouwen. En de kas brengt uiteraard ook

kosten met zich mee. Omdat we pas net zijn gestart, blijft het ook even afwachten hoe het verder gaat met de kringloopkas.

Is een bedrag van € 63.500 haalbaar?

Ja, dat is haalbaar. Door als jong en oud er onze schouders onder te zetten. We hebben het volste vertrouwen dat het gaat lukken, u en jij lieten ons de afgelopen jaren immers ook niet in de kou staan.



Laten we met z'n allen even stil staan bij wat 'de kerk' ons waard is. Wat geven we aan de kerk, ook afgezet tegen uitgaven voor bijvoorbeeld uitgaan, vakantie, luxe, je mobieltje. Natuurlijk mag er ook geld zijn voor andere dingen. Maar we gaan ervan uit dat de kerk er niet maar een beetje 'bijhangt', om het kort door de bocht te zeggen.

Een flinke groep gemeenteleden geeft naar draagkracht (en soms meer!). Het gaat weliswaar om een vrijwillige bijdrage, maar mensen beseffen dat vrijwillig niet vrijblijvend is! Aan de opbrengst in 2020 merkten we dat veel mensen, met de komst van ds. Roseboom, een soort 'nieuwe start' hebben gemaakt wat betreft Kerkbalans. Alle reden om die nieuwe start een goed vervolg te geven.

Veel mensen vinden het fijn een richtlijn te hebben voor de hoogte van de bijdrage. We gebruiken daarvoor een tabel die door meer kerken wordt gebruikt. De tabel staat hieronder. Als iedereen de tabel hanteert, halen we de € 63.500 ruimschoots.

We begrijpen dat niet iedereen evenveel heeft te besteden. En het leven kan duur zijn. Toch hebt u misschien nog wel ruimte, hopen we. Door af te wegen wat de kerk u waard is en de tabel als richtlijn te gebruiken.

Deed u nog niet mee aan Kerkbalans? Of kwam het nog niet tot een verhoging van uw bijdrage? U hebt nu de kans: *geef volgens de tabel, dan redden we het wel!* Sommige gemeenten vragen hun leden minimaal € 50, € 75 of € 100 te geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan deze bedragen. Wij vinden dat eigenlijk best een goed idee! Zullen we het eens proberen?

Veel mensen geven al in termijnen; bijvoorbeeld elke maand een bedrag. 12 x € 30 is ook € 360. Om maar een voorbeeld te geven.

Fiscaal aftrekbaar

Goed om te weten: giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maakt u gebruik van de regeling voor een 'periodieke gift', dan kan het voordeel zelfs hoger uitvallen, aangezien dan de volledige gift aftrekbaar is. U vindt daarover meer informatie op de website nhkherwijnen.nl onder 'ANBI'.

Hoe gaat het nu verder?

In de week van maandag 18 januari worden de enveloppen rondgebracht. In de enveloppe zit ook informatie over de manier van ophalen in de huidige coronatijd. Plus een brief met een toelichting op Actie Kerkbalans.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto-inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2021.

Het college van kerkrentmeesters

Periodieke gift

Steun uw kerk met een periodieke gift.

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60,00) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag aan de gemeente (of diaconie) schenkt. U kunt tegenwoordig een periodieke gift zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt deze mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan uw gemeente kunt verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst aangaan met de gemeente voor een periodieke gift? Neem dan contact op met Kerkrentmeester G. de Joode, Parallelweg 32, 06 2186 1268. Leest tevens de informatie op de website www.nhkherwijnen.nl/anbi. Voor hetzelfde geld geeft u meer!

Dienst Avondlicht 21 januari

De bewoners van woon- en zorgcentrum Avondlicht en andere mensen met kerkradio kunnen donderdag 21 januari weer luisteren naar een doordeweekse dienst. Aanvang 15.00 uur. Ds. Groot Karsijn en ds. Roseboom hopen de dienst samen te leiden. De dienst wordt uitgezonden via kanaal 16 van de kerkradio. De dienst is ook te volgen via kerkdienstgemist.nl

Themadienst 24 januari

D.V. 24 januari is er weer een themadienst. Deze keer rond het thema: "Bekijk het eens vanuit een andere hoek".

Wij mensen verschillen allemaal van elkaar en dat is binnen de verschillende kerken niet anders.

Hoe verschillend is het eigenlijk? Is er niet één lijn binnen alle kerken/geloofsovertuigingen waar het om gaat?

Kom en woon de dienst bij (afhankelijk van de coronamaatregelen) of volg de dienst online.

Zondag 24 januari, om 16.30 uur, in de Hervormde kerk in Herwijnen.

Themadienst

Hervormde
gemeente Herwijnen

Zondag 24 januari '21
16.30 uur

**Bekijk het eens
vanuit een andere
hoek!**

EFEZE 3

DS. WILHELM ROSEBOOM
DOEL VAN COLLECTE: HOME FOR KURDS

Hulp nodig in coronatijd?

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact.

De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Nieuws van de Kringloopkas

Het is een open deur intrappen door te zeggen dat 2020 een bijzonder jaar geweest is; iedereen is in meer of mindere mate in aanraking gekomen met het Coronavirus. Een jaar om niet snel te vergeten, vaak vanwege de negatieve en ingrijpende gebeurtenissen, maar gelukkig ook om een aantal mooie dingen dat is gebeurd; saamhorigheid, aandacht voor elkaar, een andere kijk op zaken die vaak zo normaal leken.

Zo is ook het initiatief opgepakt om een Kringloopkas te beginnen, een wens die al langer bestond. Gelukkig wilde de familie Van Arendonk hieraan meewerken, waarvoor heel veel dank. Met vereende kracht is vanuit de Rommelmarktcommissie met veel hulp van vrijwilligers heel veel werk verzet en iets prachtigs neergezet. In augustus konden we dan starten. Weliswaar met de nodige beperkende maatregelen, maar toch, de Kringloopkas ging open!

Terugkijkend op de periode dat de Kringloopkas open was, mogen we blij en dankbaar zijn dat het zo goed gaat. Elke week leren we weer en worden er nieuwe ideeën geboren en dingen aangepast.

Er komen ontzettend veel positieve reacties binnen; een goed assortiment, vriendelijke mensen, goede prijzen, netjes, schoon, opgeruimd, maar ook het samen zijn en samen doen, de 'circulaire gedachte' van spullen een nieuw leven geven, etc.

Hoewel in het voorjaar geen rommelmarkt gehouden kon worden, is de netto financiële doelstelling van de Rommelmarktcommissie voor dit jaar gehaald. Een prachtig resultaat! We hebben sinds de opening 1.547 betalende klanten binnen gehad (gemiddeld ± 45 per dag!). De verkoop van met, name meubels, via internet is in september ook succesvol

opgestart. Nieuwe plannen en ideeën voor 2021 zijn in de maak, zodra daar meer over bekend is, brengen we u op de hoogte.

Op dit moment is de Kringloopkas zowel voor de verkoop als het inleveren van goederen gesloten, we wachten af met welke coronarichtlijnen het kabinet op 12 januari komt. We bereiden ons voor om op woensdag 20 januari weer open te gaan

We zien u, op het moment dat we straks weer open kunnen, graag terug in de Kringloopkas.

Rommelmktcommissie
Hervormde Gemeente Herwijnen

Hulp nodig in coronatijd?

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact.

De ervaring van de afgelopen maanden leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 31392864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Collectes

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ De collecte aan de uitgang van de kerkdienst.
- ◆ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ◆ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd
10-01	C.A. van Velzen	90
18-01	H.C. de Leeuw-Gijsen	87



Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:

- Familie van Arkel, 25-jarig huwelijksjubileum
- De heer Kornet,
- Familie de Bruijn, 12,5-jarig huwelijksjubileum
- Mevrouw C. van der Wal-van Maaren
- Mevrouw M. de Joode



VERANTWOORDING

Collecten

Zondag 20-dec

1 ^e collecte	€	38,10	Mensenkinderen
2 ^e collecte	€	39,15	Kerkrentmeesters
Uitg.collecte	€	43,80	Pastoraat en prediking

Donderdag 24-dec Uitg.collecte € 35,00 Amnesty International

Vrijdag 25-dec	1 ^e collecte	€	58,85	Diaconie
	2 ^e collecte	€	63,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	66,65	Pastoraat en prediking

Zondag 27-dec	1 ^e collecte	€	53,95	Dorcas
	2 ^e collecte	€	52,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	55,85	Onderhoudsfonds

Donderdag 31-dec	1 ^e collecte	€	27,30	Diaconie
	2 ^e collecte	€	37,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	90,50	Eindejaarscollecte

Vrijdag 1-jan	1 ^e collecte	€	14,10	Diaconie
	2 ^e collecte	€	32,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	24,10	Pastoraat en prediking
Zondag 3-jan	1 ^e collecte	€	62,50	Evangelisatiecomm.
	2 ^e collecte	€	88,45	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	89,90	Pastoraat en prediking

Ontvangen:

Via de bank € 260,00 voor de collecten voor de diaconie.

Via ouderling Arno van der Meijden € 100,00 voor de kerk.

Via de bank € 500,00 voor de kerk en meerdere giften van in totaal € 250,00 ook voor de kerk.

Via contante giften € 50,00 voor de kerk en € 20,00 voor de eindejaarscollecte.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN

Vanuit de werkgroep Gambia

De werkgroep Gambia heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Op 30 december vond er een maaltijdenavond plaats. In totaal werden 196 maaltijden besteld. Mensen konden thuis niet alleen genieten van een heerlijke maaltijd, maar ook van een leuk online programma met muziek, bingo en verloting en mooie prijzen die door verschillende sponsors beschikbaar waren gesteld. Wat was het goed georganiseerd en wat werd er gul gegeven! Het was een prachtige manier om in deze rare tijd toch als gemeente met elkaar verbonden te zijn. Ook is er weer een klusteam actief geweest, en wel met het snoeien van fruitbomen bij Edwin en Rike van Noord. Ook de taartenactie loop geweldig goed. Erg leuk dat velen van jullie al een bestelling hebben gedaan! Inmiddels staat er bij de Spar in Herwijnen een melkbus waar u uw statiegeldbonnetjes in kunt doen t.b.v. de Gambia werkgroep. Zo is de Gambia werkgroep met inachtneming van alle coronamaatregelen voortvarend aan de slag. Niet alleen groeit de groep in onderling contact en samenwerking, ook het bedrag op de bankrekening groeit gestaag!

Voor vragen of meer informatie: stuur een mail naar gambiaherwijnen@gmail.com

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkerwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 25 januari 2021 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkerwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

15 februari	voor 3 weken
8 maart	voor 3 weken
29 maart	voor 3 weken
19 april	voor 3 weken



Een nieuw begin

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen
Zullen we weer samen zijn
Elkaar weer vast kunnen houden
En troosten in verdriet en pijn

Zullen we weer handen schudden
Zonder angst voor het gevaar
Zal de kerk weer helemaal vol zijn
Samen zingen met elkaar

Kun je er ook zo naar verlangen
Als het straks weer zo mag zijn
God te loven en te prijzen
Met de gemeente samenzijn?

Wat de toekomst ook zal brengen
God zal altijd met ons gaan
In een wereld vol van noden
Wijst Hij ons de route aan

Ondanks alle onzekerheid
Is er weer een nieuw begin
En kunnen we vol van vertrouwen
Aan Vaders hand het jaar weer in!



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 842576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENT OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00