

# KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



**KERKGEBOUW** Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

**PREDIKANT** Ds. W.M. Roseboom  
predikant@nhkherwijnen.nl  
0418 581505  
06 14600988

**OUDERLINGEN** G. van Bezooijen  
P.A. Hobo **jeugdouderling**  
phobo73@outlook.com  
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-  
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin  
J.A. Hobo  
G. de Joode

**DIAKENEN** J.W. Boogert  
A.J.W. Boote  
R. van Zante

**SCRIBA** D. de Joode  
Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl

**ORGANISTEN** H.J. de Bruijn  
A.P. van de Minkelis

**KOSTERS** Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133  
Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439

**KERKDIENTEN** Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)  
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)  
Avonddienst 18.30 uur

**ZONDAGSSCHOOL** Elke zondagmorgen tijdens de  
kerkdienst in het kerkelijk centrum

**CRECHE** Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het  
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)



## Onder de terebint

### Vuur

*En 's nachts was er vuur in, voor de ogen van heel  
het huis van Israël tijdens al hun tochten.*

*Exodus 40 : 38*

Prachtig moet dat geweest zijn: “En het vuur was er bij nacht”. Hemels vuur op aardse tochten. Als alles uitzichtloos is. Als een mens niet meer weet waar hij heen moet en vanuit zichzelf altijd de verkeerde weg inslaat.

Maar voor Gods volk: vuur ‘tijdens al hun tochten’. En nóg! Want God is dezelfde. Gaf ons Christus: Licht der wereld. Opperste Leidsman voor een volk dat in duisternis wandelt.

Een lied zingt:

“ 'k Heb U altijd van node, dag en nacht,  
slechts Uw genâ verwint des bozen macht.  
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?  
Blijf bij mij Heer', in nacht en zonnenschijn”!

Lezen: Exodus 40: 34 - 38  
Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

44e Jaargang, no. 1230, 19 februari 2021

## **KERKDIENSTEN**

### **Zondag 21 februari 2021**

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  
18:30 uur: Ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd  
1<sup>e</sup> collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Zondag 28 februari 2021**

10:00 uur: Ds. P.M. van 't Hof, Huizen  
18:30 uur: Ds. Maassen van den Brink, Well  
1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

### **Zondag 7 maart 2021**

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  
18:30 uur: Ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk  
1<sup>e</sup> collecte: Voorjaarszendingscollecte  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

### **Woensdag 10 maart 2021 Biddag voor gewas en arbeid**

**10:45 uur:** Ds. W.M. Roseboom  
**Schooldienst – onder voorbehoud**  
19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom  
1<sup>e</sup> collecte: Woord en Daad  
2<sup>e</sup> collecte: Kerkrentmeesters  
Uitg.collecte: Biddagcollecte

### **Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool**

Tot nader bericht geen zondagsschool i.v.m. coronamaatregelen.

### **Kinderoppas:**

Tot nader bericht geen kinderopas i.v.m. coronamaatregelen.

## **Schoonmaakrooster**

15 t/m 19 feb: Anne en Lijntje van der Weerd

22 t/m 26 feb: Rika van Brakel en Wouda Kornet

1 t/m 5 mrt: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en  
Netty Pippel

8 t/m 12 mrt: Carolien Boogert en Helma van Mourik

## **OMZIEN NAAR ELKAAR**

### **Gezondheid**

Mw. Nel Hijkoop verbleef kortstondig in het ziekenhuis. Haar gezondheidssituatie is zeer fragiel. We bidden dat zij, Teus, kinderen en verdere familie met vertrouwen zien op de hulp van de Here. Nu zien wij nog in een wazige spiegel, maar straks van aangezicht tot aangezicht!

Mw. Lijntje van der Weerd-Blom kwam lelijk ten val. Ze moest aan haar arm worden geopereerd en wij zijn met haar dankbaar dat God het werk van de dokters heeft willen zegenen.

We bidden en denken ook aan degenen die door corona zijn getroffen; moeite hebben met de huidige leefomstandigheden; met spanning uitzien naar operatie, onderzoek of uitslag.

### **Verlies**

Nadat dhr. Dick Overheul wekenlang in de voorbede werd genoemd vanwege zijn verblijf op de IC in Nieuwegein, moesten wij hem vorige week naar zijn laatste rustplaats brengen.

Dick werd geboren op 18 januari 1947 en gedoopt als Dirk Johannes. Hij overleed op 2 februari 2021.

Dit jaar zouden Dick en Mattie vijftig jaar zijn getrouwd. Een levensloop hoefde niet tijdens de dienst en in het kerkblad. "Daar hield hij niet van, wij weten het en alles is bij Hem bekend". Dat laatste spreekt van Psalm 139. Deze Psalm ging in de laatste week extra leven doordat het Dick raakte. We hebben er genoeg aan dat wij weten dat de Heere van ons leven weet. Daar stonden we in de afscheidsdienst bij stil.

Op de rouwkaart staan de rijke woorden van Jezus uit Mattheüs 11 "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". We wensen deze rust zijn vrouw Mattie, dochter Corine en schoonzoon Arjan en verdere familie van harte toe nu zij man, (schoon)vader, opa en broer moeten missen.

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik  
Griendweg 16L  
4208 AA Gorinchem



Mevr. C. van der Wal-van Maren  
Huis ter Leede  
Eiland 1, kamer 235  
4143 EN Leerdam

Dhr. L. Kornet  
Het Gasthuis Gorinchem  
Banneweg 61  
4204 AA Gorinchem

### **Bedankt**

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle bloemen, kaarten, telefoontjes en attenties. Het heeft ons zeer goed gedaan.

Bovenal gaat de dank uit naar de Heere die mij in deze moeilijke tijd geduld en kracht gaf.

Lijntje en Anne van der Weerd

### **Dankbaar**

Op 6 februari 1981 werd ons huwelijk in de kerk bevestigd en hebben we in ons gebed Gods zegen gevraagd. We kunnen nu, 40 jaar later, heel dankbaar terugkijken op een gezegend huwelijk met veel mooie jaren.

De beperkingen in deze periode maakten dat het niet mogelijk was dit met een feestje te vieren, zelfs niet met onze kinderen en kleinkinderen.



Door de mooie cadeaus en vele felicitaties, persoonlijk, met een kaart en bloemen, werd het toch een feestelijke dag. Hartelijk dank hiervoor.



Dirk en Hetty van Arkel

### **Coronatijs**

Het valt (gelukkig) velen zwaar om niet naar de kerk te kunnen komen.

Van verschillende kanten, kreeg ik laatst een opname van het onderstaande lied toegestuurd. Het lied raakt een gevoelige snaar in ons gemis van de kerkdiensten.

Het is geschreven door ds. André F. Troost en wordt gezongen door ds. Bert-Karel Foppen op de melodie van Psalm 42. Prachtig om te beluisteren! Dit is de link naar Youtube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=X59aClfwNhE&feature=youtu.be>

### **Heimwee in coronatijd**

God, hoe graag zou ik weer komen  
waar uw kerk één lofzang is -  
nu nog ver, om van te dromen,  
harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon:  
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,  
stemmen, stilte, al die mensen -  
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen  
juist nu ik niet zingen mag!

Waar, waar zijn nu al die dingen  
die ik liefhad, zó graag zag:  
bidden, danken in uw huis,  
aan uw tafel, rond het kruis  
zwijgen, spreken, lachen, huilen -  
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen  
dit of anders volgend jaar,  
laat ons bloeien als de bomen -  
onze dromen, maak ze waar!  
Laat ons weer vol vreugde zien,  
wie weet binnenkort misschien,  
wat wij nu zo vurig hopen:  
wagenwijd uw deuren open!

### **Jarigen in de gemeente**

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

<b>Datum</b>	<b>Naam</b>	<b>Leeftijd</b>
25-02	P. Bal	86
05-03	A. Treffers- van Horssen	96
08-03	C.D. van Eck-van Dordmond	86
09-03	H. Kozijn-van Weelden	89
12-03	A. van Zuijdam	89

## **Afspraken bezoekwerk**

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via [predikant@nhkherwijnen.nl](mailto:predikant@nhkherwijnen.nl)

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



## **Op de hoogte/meeleven**

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

*Gaat u verhuizen?*

Laat het ons even weten.

*Trouwplannen? Een jubileum te vieren?*

We stellen een bericht erg op prijs

*Een geboorte?*

Stuur ook ons een kaartje

*Verdriet of verlies?*

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: [predikant@nhkherwijnen.nl](mailto:predikant@nhkherwijnen.nl) of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06-14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

## **UIT DE GEMEENTE**

### **GZB-voorjaarscollecte - Geeft u ook?**

In de eerste week van maart houdt ook onze gemeente de GZB-voorjaarscollecte. Bij elk gemeentelid is of wordt binnenkort de folder voor de jaarlijkse voorjaarszendingcollecte van de GZB bezorgd. In deze folder leest u dat het algemene doel van de GZB is voor gevluchte jongeren in Zuid-Soedan. Er zijn veel projecten die financiële steun nodig hebben. Zo ook ons zendingsechtpaar Martin en Marleen 't Hart in Rwanda. Onze opbrengst zal dan ook geheel ten goede komen aan hun projecten, waar wij als gemeente ook bij betrokken zijn.

Vanwege de corona maatregelen heeft de zendingcommissie van de Hervormde Gemeente in Herwijnen besloten om dit jaar de collectezakjes niet op te halen.



U mag uw gift (liefst voor 5 maart 2021) overmaken of het zakje door de bus doen bij iemand van de zendingscommissie, t.w.:

- Paul van Leeuwen - Jacob de Jonghstraat 17
- Peter Hobo - Achterweg 83
- Wietske van Mourik - Achterweg 48
- Corrie Hobo - Achterweg 85
- A'da de Bruin - Achterweg 97
- Jan Willem Boogert - Rij- en Uitweg 16

Uw gift voor deze collecte kunt u dit jaar overmaken op het volgende bankrekeningnummer: NL41 RABO 0373740026 van de Diaconie Hervormde Gemeente Herwijnen o.v.v. voorjaarscollecte GZB.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage,  
Zendingscommissie Hervormde Gemeente Herwijnen

### **Biddag en biddagcollecte**

Woensdag 10 maart is het Biddag. Een jaar geleden was dat nog een 'gewone' dienst, heel snel erna moesten we vanwege het coronavirus kerkdiensten gaan houden zonder kerkgangers. Bijna een jaar later is er inmiddels veel gebeurd, maar de situatie rond de kerkdiensten is weer 'terug bij af'.

Maar gelukkig kunnen we nog steeds kerkdiensten houden. En dankzij de techniek kan vrijwel iedereen die diensten ook volgen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd is er nog steeds veel om voor te bidden. Dat is altijd zo, maar in de huidige omstandigheden misschien nog wel meer dan anders. Daarom is het goed op Biddag een doordeweekse dienst te houden. Een dienst om in het bijzonder te beseffen hoe afhankelijk we zijn van onze God. Een dienst en onze zorgen, nood en dankbaarheid bij Hem neer te leggen. In de wetenschap dat God de wereld bestuurt, hoe moeilijk het kan zijn om sommige dingen te begrijpen.

De dienst op Biddag begint om 19.30 uur. Of, en zo ja in welke vorm een schooldienst wordt gehouden is op dit moment nog onduidelijk.

Op Biddag houden we traditiegetrouw de biddagcollecte, ook dit jaar. Er kan echter waarschijnlijk geen collecte in de kerk zijn. Daarom willen we u vragen uw bijdrage over te maken. U kunt ook gebruikmaken van het enveloppe dat u bij dit kerkblad aantreft en dat meegeven aan, of afgeven bij een kerkenraadslid.

De opbrengst komt ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk.

De rekeningnummers zijn:  
NL42 RABO 03280 00531  
NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; ovv Biddag 2021.

Een contante gift mag uiteraard ook. Dank voor uw medewerking.

## Actie Kerkbalans



Het is altijd weer 'spannend' wat de opbrengst zal zijn. Met die zin begon in het vorige kerkblad het artikel over de Actie Kerkbalans Direct gevolgd door de hoopvolle verwachting over de opbrengst; hoop gebaseerd op de ervaring dat veel mensen de afgelopen tijd al hun financiële verantwoordelijkheid hebben genomen. Zo'n drie weken later mogen we concluderen dat het vertrouwen allerm minst is beschaamd. Wat een prachtige opbrengst voor de Actie Kerkbalans! Om stil van te worden. Dank aan alle gevers, dank aan alle vrijwilligers. Maar bovenal dank aan onze God!

De opbrengst in eerste telling was € 64.445,40. Inmiddels is het toegezegde bedrag opgelopen tot € 67.417,64. Dit is bijna € 4.000,00 meer dan de eindopbrengst van vorig jaar. Echt geweldig.

Het is enorm fijn te mogen ervaren dat zoveel mensen hun schouders zetten onder het gemeente-zijn. Dat gebeurt op allerlei manieren, denk alleen maar aan alle vrijwilligers die op tal van fronten actief zijn. Maar wat is het ook geweldig om (opnieuw) te mogen ervaren dat er zoveel mensen zijn die ook financieel hun steentje aan de gemeente bijdragen. En uiteraard, geld is in de christelijke gemeente niet de hoofdzaak. Maar geld is wel nodig om veel dingen door te laten gaan, ook naar de toekomst toe. Daarin hebben we met z'n allen een verantwoordelijkheid. We hebben het volste vertrouwen dat we die als gemeente blijven nemen. Niet voor niets was dit jaar de landelijke slogan '**Geef vandaag voor de kerk van morgen**'.

Het blijven vanwege de coronacrisis onzekere tijden. Dat geldt voor de kerk, maar ook voor mensen in hun individuele omstandigheden. Laten we daarom in geestelijk opzicht, maar ook heel praktisch naar elkaar om blijven kijken. Even dat telefoontje, even dat kaartje, even dat bemoedigende knikje. Het kan voor anderen zoveel betekenen. En ook in deze voor velen moeilijke coronatijden, blijft ons vertrouwen op God. Hij regeert!

Dank ook aan **alle jongeren** die voor het eerst of opnieuw meededen aan de Actie Kerkbalans. Fijn dat jullie ook op die manier jullie betrokkenheid tonen!



Wie nog een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2021

Het college van kerkrentmeesters

### **Hulp nodig in coronatijd?**

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oploeiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar [diaconie@nhkherwijnen.nl](mailto:diaconie@nhkherwijnen.nl); dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

### **Gebruik kerkelijk centrum**

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo ([kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl) of 06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

### **Collectes**

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ♦ Hebt u vragen: [kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl)

## **VERANTWOORDING**

### **Collecten**

Zondag 24-jan Collecte € 100,00 Home for Kurds

Ontvangen op de bank:

Voor de collecten voor de kerkrentmeesters in januari € 215,00.

Voor de collecten voor de diaconie in januari € 197,00.

Ontvangen als contante gift:

Via Lijntje van der Weerd € 70,00 voor de kerk.

Via Ds Roseboom € 250,00 + € 100,00 + € 50,00 + € 20,00.

Via de ingeleverde toezeggingen voor de Actie Kerkbalans een drietal contante giften;

€ 50,00 nagekomen voor de Oudejaarscollecte, € 20,00 voor het kerkblad en € 100,00 voor de kerkrentmeesters.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

## ACTIVITEITEN

### Open Kerk

De komende tijd is de kerk één keer in de **twee weken** op woensdagmorgen open. Welkom op:

- 17 februari
- 3 maart

tussen 10:00 en 12:00 uur voor stilte of orgelspel door Artje van Ooijen. Een vrijwilliger en dominee zijn ook aanwezig.

### Online Bijbelstudie

De online Bijbelstudies zijn inmiddels een aantal keer geweest. Elke **woensdagavond om 19:30 uur** op ons YouTube kanaal en via de Kerkteléfono in aanloop naar Pasen. U kunt de afleveringen later ook nog terugkijken.

De Werken van Barmhartigheid uit Mat. 25 centraal staan. Na een korte meditatie, komt er ook een praktijkdeskundige uit onze gemeente aan het woord bij het desbetreffende thema.

U kunt meepraten via de groepsapp. Geef dat dan even door aan 0614600988. Dan voegt de dominee u toe.

Op woensdag 10 maart is er geen online Bijbelstudie, maar een kerkdienst vanwege Biddag. Het wordt wel aan het thema gekoppeld: het barmhartige werk van het voeden van de hongerigen.



## **Terugblik Kinderviering**

Er is al lang geen zondagsschool geweest, dus het werd hoog tijd dat de kinderen elkaar weer eens zouden zien.

Op zondagmiddag 14 februari was het zover. De dooi was tijdig ingezet om een mooie club van zo'n 17 kinderen bij elkaar te hebben.

Ze hoorden op interactieve wijze over het wonder van Jezus die van vijf broden en twee vissen een onuitputtelijke hoeveelheid maakt. Daaromheen een muzikale bijdrage en zelf knutselen.

Hoewel het door het wennen aan de techniek niet helemaal vlekkeloos liep, was het zeer gezegend!

Het verhaal over dit wonder staat precies tussen het zondagsschoolrooster van Vertel het Maar in. Vergeet niet om dit materiaal elke zondag voor de kinderen gratis te downloaden op [vertelhetmaar.nl](http://vertelhetmaar.nl)!



## **Follow Me en Follow Me Next**

We gleden letterlijk en figuurlijk door de catechisaties heen de laatste keren.

De volgende data zijn:

- **Follow Me (12+)**: maandag 15 februari en 1 maart om 19:00 uur in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum. Op 22 februari i.v.m. de voorjaarsvakantie vooralsnog geen bijeenkomst.
- **Follow Me Next (16+)**: zondag 21 februari en 4 maart om 19:45 uur (LET OP: vroeger tijdstip i.v.m. Avondklok) in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

## **Dienst Avondlicht en belangstellenden**

Er komt tempo in de vaccinaties van de bewoners in de verpleeghuizen. We moeten kerkelijk nu nog even online volhouden. Vandaar vast voor in de agenda: op 18 maart om 15:00 uur is er weer een gezamenlijke online kerkdienst voor de bewoners van Avondlicht en belangstellenden. Op de kerktelefoon te volgen via het kanaal van de Gereformeerde Kerk en via kerkdienstgemist van de Gereformeerde Kerk.

**UIT DE PASTORIE**

## Dijkpraat

We wonen al weer een jaar in Herwijnen. Alle seizoenen zijn we doorgegaan. Een jaar later voel ik ook de vrijheid om op te biechten waar we “materieel” het meest tegen op zagen. Hoewel de pastorie aan de dijk erg mooi in rustiek buitengebied ligt, leek het ons ook vreselijk koud te worden in de winter. Waar we in Oudega in een spiksplinternieuw huis met vloerverwarming woonden, zou een huis met enkelglas en enorme ruimten wennen worden. Met de verhuizing deden we een stap terug in de tijd.

In de laatste weken zijn we goed getest, maar we hebben het in huis eigenlijk nooit vreselijk koud gehad. Hoewel de gaskosten natuurlijk flink hoger zijn, is dit in ieder geval “materieel” een zorg minder.

En daarbij hadden we de laatste weken een uitzicht alsof we aan zee wonen. Dus het heeft ook wat om je hier in 1886 te wanen.

Tel uw zegeningen, ook “materieel”!

*Ds. Wilhelm Roseboom*

## AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, [www.nhkherwijnen.nl](http://www.nhkherwijnen.nl)

Woensdag 17 feb	10.00 – 12.00 uur	Open kerk
Woensdag 17 feb	19.30 uur	Online bijbelstudie
Zondag 21 feb	19.45 uur	Follow Me Next
Woensdag 24 feb	19.30 uur	Open kerk
Maandag 1 mrt	19.00 uur	Follow Me
Woensdag 3 mrt	10.00 – 12.00 uur	Open kerk
Woensdag 3 mrt	19.30 uur	Online bijbelstudie
Zondag 7 mrt	19.45 uur	Follow Me Next

## VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 8 maart 2021

**vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: [kerkblad@nhkherwijnen.nl](mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl)

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

### Volgende inleverdata zijn:

29 maart	voor 3 weken	31 mei	voor 3 weken
19 april	voor 3 weken	21 juni	voor 3 weken
10 mei	voor 3 weken	12 juli	voor 7 weken

<b>KERKBLAD</b>	Verschijnt éénmaal per 3 weken
<b>REDACTIELEDEN</b>	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 842576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
<b>KERKDIENTST OP USB</b>	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
<b>COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS</b>	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
<b>DIACONIE</b>	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
<b>ONDERHOUDSFONDS</b>	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
<b>ADM. KERKBLAD</b>	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
<b>KERKRADIO</b>	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
<b>WEBSITE</b>	<a href="http://www.nhkherwijnen.nl">www.nhkherwijnen.nl</a>
<b>COLLECTEBONNEN</b>	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00