

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen A. van der Meijden P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert
SCRIBA	D. de Joode Lunet 18, 4214 GA VUREN 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Geen zondagsschool i.v.m. lockdown
CRECHE	Geen creche i.v.m. lockdown



Onder de terebint

U geeft spijs

“Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd”.
Psalm 104 : 27

Men hoort het steeds vaker: wat heeft het nog voor zin om te bidden. Bidstond is uit de tijd, daar doet een modern mens niet meer aan mee. Mochten we door deze redenering meegesleurd dreigen te worden, kijk dan toch eens om u heen hoe de schepping ons als het ware gaat vermanen. Immers, zo zegt Psalm 104 het. Alles getuigt van de grote vrijgevigheid van de Heere. Allen, die op Hem wachten, geeft Hij wat zij nodig hebben, op Zijn tijd.

Bidstond houden is: zo wachten op de Heere, zo alles verwachten, dat we het weten: Hij zal ook mij voeden, sterken, zegenen – maar : op Zijn tijd. Het kost Hem geen moeite en toch kost het Hem wel zichzelf! Want Zijn schepping heeft zich van Hem afgekeerd en daarom moet Hij Zich op weg begeven om mens en beest te zegenen.

Daarin ligt ook Zijn grote genade. Dat Hij nog geven wil, dat Hij nog mensenkinderen leren wil het van Hem te verwachten, dat Hij nog van vloekers bidders wil maken. En wie zo de Heere mag kennen, moet bidstond houden en het wordt tegelijk : dankstond!

Lezen: Mattheüs 6 : 25 – 34

Uit: Bijbels dagboek “Witter dan sneeuw”

44e Jaargang, no. 1231, 12 maart 2021

KERKDIENTEN

Zondag 14 maart 2021

10:00 uur: Ds P.G.I. van den Berg, Asperen
18:30 uur: Ds. J. Vis, Meerkerk
1^e collecte: World Vision
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 18 maart 2021

15:00 uur: Dienst woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 21 maart 2021

10:00 uur: Prof. H. van den Belt, Woudenberg
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Wycliffe
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 28 maart 2021

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Hellouw
1^e collecte: Voedselbank Leerdam
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondagsschool en kinderopas

Vanwege de aanscherpte maatregelen is besloten tot, tot nader bericht, geen zondagsschool en kinderopas tijdens de diensten te verzorgen.

Schoonmaakrooster

15 t/m 19 mrt: Nel v/d Linden, Geert v/d Vliet, Corrie Hobo
22 t/m 26 mrt: Anne en Lijntje van der Weerd

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Een aantal spannende operaties in de komende weken. Mw. Joke Oudijk-Blom (Lingedijk, Kedichem) moet dinsdag 9 maart geopereerd worden in het UMC. We bidden om een goede ingreep en herstel, waar de zegen van de Here op mag rusten.

Mw. Jolisa van Zanten (Sluimerskamp) werd enkele tijd geleden preventief geopereerd bij het hoofd. Helaas is dat nu opnieuw nodig. Het zal op woensdag 10 maart plaatsvinden. We wensen haar en de haren het vertrouwen toe dat God meegaat.

Mw. Ria Mannee-Kozijn (Pieterswaard) wordt op maandag 15 maart geopereerd. Gods onmisbare zegen in dit traject!

Dhr. Koos de Fokkert (Rozenstraat) krijgt eind maart/begin april de laatste serie van kuren. We blijven dankbaar dat het goed blijft gaan en bidden dat de hand van God zichtbaar blijft, ook door de handen van de dokters.

Zonder hun naam nu te noemen zijn we ook verbonden met hen die ook al langere tijd met ernstige ziekte of achteruitgang geconfronteerd worden.

Mw. Gijsje van Eeuwijk-Van der Leij verblijft inmiddels niet meer in Sliedrecht, maar in verpleeghuis Lingesteyn Leerdam. Ze is nog steeds in afwachting van een nieuw thuis dichterbij. We wensen haar dat ze ook op deze locatie zich verzekerd mag weten van Gods aanwezigheid: Lingesteynplantsoen 20, Hornstaete Lavendelhof
4141 GH Leerdam

Kortere of langere tijd geleden moesten gemeenteleden afscheid nemen. Het kan in deze tijden richting Pasen extra pijn doen.

“U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de Zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.” (Lied 852:1,4 Liedboek 2013)

Coronatijd

Opnieuw kreeg ik een mooi stuk over de coronatijd toegestuurd. Nu van een fervent schaatser, die dit weer van een schaatsgenoot ontving:

Zingend ijs

Op een ondergelopen weiland is het kortademig, een beetje krakerig met soms een langgerekt tsjoeng... Maar op groot water, een vijver, brede sloot of de Boezem van de Alblasserwaard, daar klinkt de klank van hemel onder je voeten als je het ijs betreedt. Met schaatsen natuurlijk, want pas dan mondt het geluid uit in een melodie die doengdoenkdoenk springt van de ene naar de andere kant van het water. Het ijs is een fijnbesnaard trommelvlies waar de spanning er af en toe uit moet en dat gebeurt met het mooiste geluid dat de natuur voortbrengt.

Het is maar goed dat voor dat geluid eigenlijk geen woord bestaat. Behalve 'zingen' wat een beetje in de buurt komt.

Als zoveel christenen morgen weer een zondag tegemoet gaan waarop zij vanwege corona het gezamenlijk lied missen en hun stem niet kunnen laten samensmelten in het koor van degenen die God de eer geven, dan denk ik maar even aan het zingende ijs. En ga nog een rondje.

De Schepper zelf houdt het lied gaande. Meerstemmig, op zoveel meer manieren dan wij kunnen bidden of bedenken. Van bijna brekend tot de hoogste toon: Ad Majorem Dei Gloriam (WMR: "tot meerdere eer van God").

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN D.V.

"Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde" (1 Kor 1:23)

Op de kruisweg naar Pasen toe, staan we D.V. op zondagen stil bij het teken van Christus' kruis in de breedste zin des woords. Inmiddels zagen we door middel van het dierbare genre der troostrede het kruis als teken van "Jezus' meelijden" en door middel van het kostelijke genre der tijdrede het kruis als het teken van "de overwonnen schaamte".

In de komende weken staan de volgende tekenen van het kruis centraal:

- "Gods eeuwige verbond" (op D.V. 21 maart)
- "De nieuwe Exodus (uittocht)" (op 28 maart)

- “Verzoening door voldoening” (Goede Vrijdag)
“Pasen: bevestiging van de overwinning aan het kruis” (1^e paasdag)

Biddag en biddagcollecte

Woensdag 10 maart is het Biddag, of is het Biddag geweest (afhankelijk van het moment dat u dit leest). Helaas kunnen/konden we vanwege het coronavirus geen ‘gewone’ kerkdiensten houden. Erg jammer, omdat juist ook van gezamenlijk bidden zoveel kracht kan uitgaan. Dat neemt niet weg dat we dankzij de zegeningen van de techniek via kerkradio en YouTube wel met elkaar verbonden zijn. Ook dat geeft kracht en verbondenheid

Zeker in de huidige tijd is er veel om voor te bidden. Uiteraard is daar op zich geen kerkdienst voor nodig, bidden kan ook thuis en op elk moment van de dag. Toch is het goed in een speciale dienst stil te staan bij onze afhankelijkheid van God, en onze zorgen, nood en dankbaarheid via onze gebeden bij Hem neer te leggen. Hij immers regeert. We hopen dan ook dat velen de dienst online hebben gevolgd (of dat nog zullen doen), zodat we ook op die manier gemeente zijn.

Graag bevelen we ook de biddagcollecte bij u aan. Als het goed is hebt u bij het laatste kerkblad een enveloppe ontvangen. U kunt dat op een later moment inleveren in de kerkdienst, maar uiteraard mag u het ook afgeven bij een kerkenraadslid. Rechtstreeks een bedrag overmaken kan ook:

De rekeningnummers zijn:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

tnv hervormde kerk Herwijnen; o/v Biddag 2021.

Dank voor uw medewerking

Open Kerk

De komende tijd is de kerk één keer in de **twee weken** op woensdagmorgen open. Welkom op:

- 17 maart
- 31 maart

tussen 10:00 en 12:00 voor stilte of orgelspel door Artje van Ooijen. Een vrijwilliger en dominee zijn ook aanwezig.

Online Bijbelstudie: Woord op Woensdag

Woord op Woensdag is inmiddels een begrip geworden. De laatste afleveringen komen alweer in zicht: D.V. 17 en 24 maart kunt u **om**

19:30 op ons Youtubekanaal en via de Kerktelefoon inschakelen. U kunt de afleveringen later ook nog terugkijken.

De Werken van Barmhartigheid uit Mat. 25 centraal staan. Na een korte meditatie, komt er ook een praktijkdeskundige uit onze gemeente aan het woord bij het desbetreffende thema.

U kunt meepraten via de groepsapp. Geef dat dan even door aan 0614600988. Dan voegt de dominee u toe.

Follow Me en Follow Me Next en Paaschallenge

Covid-19 heeft ook zijn voordelen. De opkomst bij de catechesegroepen was aan het begin van het seizoen voor Hervormd Herwijnsse begrippen in het begin al behoorlijk. Maar dat heeft, gedurende het seizoen, ook een structureel karakter. Super!

Op de volgende data hopen we elkaar weer te zien:

Follow Me (12+): maandag 15 en 22 maart om 19:00 in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

Follow Me Next (16+): zondag 21 maart om 19:45 (LET OP: vroeger tijdstip i.v.m. Avondklok) in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

Samen met de Gereformeerde Kerk wordt de Paaschallenge georganiseerd voor de catechisatiegroepen in de week voor Pasen. JongProtestant heeft een coronaproof QR-code spel ontwikkeld dat jongeren in groepjes van 2 personen buiten kunnen spelen. *“Opeens loop je door de straten van Jeruzalem, op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je zit dus ineens middenin het verhaal van Pasen.”* Over de precieze invulling en de datum volgt in de komende weken nadere informatie.

Dienst Avondlicht en belangstellenden

We zouden bijna weer fysiek een dienst kunnen houden in Avondlicht, maar daar zullen we nog geen groen licht voor krijgen. Vandaar dat we op D.V. 18 maart om 15:00 weer een gezamenlijke online kerkdienst houden. In deze dienst staan we al stil bij Goede Vrijdag en Pasen. De dienst is op de kerktelefoon te volgen via het kanaal van de Gereformeerde Kerk en via Kerkdienstgemist van de Gereformeerde Kerk. De orde van liturgie wordt van tevoren verspreid in Avondlicht en is voor andere belangstellenden voorafgaand te vinden op onze website.

Nieuws uit de Kringloopkas

Net als alle niet-essentiële winkels is de kringloopkas vanwege de lockdown sinds half december dicht. Wel zijn de online verkopen doorgegaan. Hierdoor hebben we toch nog inkomsten voor het Onderhoudsfonds, want het ziet er op dit moment niet naar uit dat we de komende maanden een rommelmarkt kunnen houden. Iedereen die op welke wijze dan ook meewerkt om de online verkopen mogelijk te maken, heel hartelijk bedankt.

De afgelopen maanden is er ook hard gewerkt aan de eigen website voor de kringloopkas. Die is nu klaar en staat online:

www.kringloopkas.nl. Op de website vindt u naast alle informatie over de kringloopkas ook de links naar onze online verkoopplatforms op Marktplaats en Facebook. Ook vindt u daar het laatste nieuws.

Sinds zaterdag 6 maart kunt u weer coronaproof spullen brengen (via de voorziening aan de zijkant van de kas), die u mogelijk voor ons heeft bewaard. Als de regels voor de niet-essentiële winkels niet worden verruimd, dan zullen we deze werkwijze de komende weken voortzetten. U kunt uw spullen brengen op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Mochten er komende weken versoepelingen komen in de 'regelgeving', zodat de fysieke verkoop op welke wijze dan ook weer kan worden gestart, dan zullen wij u daarover via Facebook, website en kerkblad informeren.

We hopen u weer snel te kunnen ontmoeten in de kringloopkas.

De Rommelmarktcommissie

Hulp nodig in coronatijd?

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 – 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Collectes

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ◆ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

VERANTWOORDING

Collecten

Februari	1 ^e collecte	€	29,80	Diaconie
	2 ^e collecte	€	70,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	29,80	Pastoraat en prediking

Giften

In februari is voor de collecten diaconie, via de bank, ontvangen € 157,-
Via de bank voor de collecten van de laatste drie weken in totaal € 317,- voor de kerkrentmeesters en € 70,- aan kerkbonden.

Ds. W.M. Roseboom ontving € 50,- voor de kerk

Diaken Jan-Willem Boogert ontving € 10,- voor de bloemengroet.

Diaken Rudi van Zante ontving 34x en 25x collectebonnen a 70ct voor diverse collecte-doeleinden.

Joja van Horssen ontving € 20,- voor de biddag collecte.

Ouderling kerkrentmeester H. de Bruin ontving € 50,- voor pastoraat en prediking.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
15-03	A. Pippel-van Willigen	86	Sluimerskamp
17-03	B. van der Meijden	87	Zworrelstraat
23-03	E. van Noord-van Arendonk	87	Achterweg
02-04	D.G. van Arkel-Overheul	87	Sluimerskamp

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505;
- per telefoon of app 06-14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06-20047902.

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Dirk en Hetty van Arkel, Molenkamp (jubileum)
- Mw. Jantje van Arkel, Zworrelstraat



ZOA collecte

Eind maart / begin april is de week van de ZOA-collecte.

Helaas gaat de huis-aan-huiscollecte niet door in verband met de huidige corona omstandigheden.

De collecte zal wel digitaal plaatsvinden!



Want juist dit jaar, met een recordaantal van 80 miljoen mensen op de vlucht, is de collecte harder nodig dan ooit. **Samen** kunnen we vluchtelingen helpen met voedsel, schoon drinkwater en onderdak.

Collectebus voor Herwijnen

Wij hebben namens de Hervormde en Gereformeerde kerk één digitale collectebus voor Herwijnen aangemaakt, die jullie met iedereen mogen delen. De link is:

https://digicollect.zoa.nl/zoa-collecte-herwijnen?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=zoa

Let op; de QR code moet gescand worden met een QR scanner, direct vanuit de online omgeving van uw bank werkt helaas niet

Heeft u vragen? Bel gerust.

Samen zetten we de schouders eronder!

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Linda van Eck & Carolien Boogert
06-5182 4653 / 06-1809 7193



Vanuit de Werkgroep Gambia...

Klusteams

Wilt u uw huis of tuin opgeruimd of aan kant hebben voor de zomer, contact dan onze klusteams om u te helpen met deze werkzaamheden. Uzelf bent niet alleen geholpen, maar u helpt ook mee voor de inzameling voor Gambia.

Wij beschikken over handige klussers voor het ophangen van lampen, verplaatsen van stopcontacten, snoeien, grasmaaien, onkruid wieden enzovoort....

Als dit u aanspreekt kunt u ons bereiken via deze e-mail:
gambiaherwijnen@gmail.com



Taartenactie

Zin in een lekkere taart waar u geen tijd in hoeft te steken? Bestel dan deze heerlijke taarten en steun de kinderen in Gambia.

We hebben de keuze uit de volgende taarten voor de minimale prijs van slechts €12,50 per stuk

- Appeltaart
- Monchoutaart
- Bokkepootjestaart
- Chocolate chip cookie cheesecake
- Kruidcake voor € 7,50

De bestelling kunt u doorgeven via:

Tel: 06-29408794

Onze reis naar Gambia

In de zomer van 2021 of 2022 hopen wij vanuit beide kerken in Herwijnen naar Gambia te gaan. Wij willen daar gaan helpen met de uitbouw van een basisschool en activiteiten doen met de mensen daar om hen te helpen en om meer te weten te komen over hun cultuur.

U kunt meedoen met onze acties klussen en/of taarten en/of een gift geven.



Work for Gambia

Facebook:

Work for Gambia

E-mail:

gambiaherwijnen@gmail.com

Rekeningnummer:

NL 25 RABO 0360 2018 30
t.n.v. stichting 1 kronieken
29:14B

Telefoonnummer Josina:

06-46157504



Extra donaties zijn altijd welkom.

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Woensdag 10 mrt	19:30u	Bidstond
Maandag 15 mrt	19:00u	Follow Me
Woensdag 17 mrt	10-12u	Open kerk
	19:30u	Online bijbelstudie
Zondag 21 mrt	19:45u	Follow Me Next
Maandag 22 mrt	19:00u	Follow Me
Woensdag 24 mrt	19:30u	Online bijbelstudie

DIJKPRAAT

Dijkpraat

De kerk en pastorie kregen onlangs gasmeters, die automatisch de standen doorseinen. Het schijnt goedkoper te zijn vertelde de installateur, die ze kwam aanbrengen. Na de installatie werden de oude meterstanden op een briefje geschreven voor de administratie en aan mij overhandigd. Ik zei: "ik geef ze door aan de bazen van de kerk". Ik dacht dat het beter was om de kerkrentmeesters zo te omschrijven. Bij kerkrentmeesters zou hij mij mogelijk met een wazige blik aankijken. Zijn reactie was gevat: "de bazen van de kerk? Ik dacht altijd dat dat God was!". Hoewel hij zijn Rooms-Katholieke wortels wat vergeten was, bleek hij hier scherpzinnig de pastoor – zo noemde hij mij - op de plek te kunnen zetten.

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 29 maart 2021 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

19 april	voor 3 weken
10 mei	voor 3 weken
21 juni	voor 3 weken
12 juli	voor 7 weken

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENT OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00