

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT Ds. W.M. Roseboom
predikant@nhkherwijnen.nl
0418 581505
06 14600988

OUDERLINGEN G. van Bezooijen
P.A. Hobo **jeugdouderling**
phobo73@outlook.com
A. van der Meijden

**OUDERLINGEN-
KERKRENTMEESTER** H. de Bruin
J.A. Hobo
G. de Joode

DIAKENEN J.W. Boogert
A.J.W. Boote
R. van Zante

SCRIBA D. de Joode
Lunet 18, 4214 GA Vuren
06 20047902
scriba@nhkherwijnen.nl

ORGANISTEN H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Jacco Ruitenburch, Kolstraat 32, tel. 582439

KERKDIENTEN Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het
kerkelijk centrum (tijdelijk geen zondagschool)

CRÉCHE Elke zondagmorgen in de tuinkamer van het
kerkelijk centrum (tijdens maatregelen corona)



Onder de terebint

Een veelzeggend opschrift

... Deze is Jezus, de Koning der Joden.

Mattheüs 27 :37

We zijn op Golgotha. Hier is het gebeurd. Hier is Jezus terechtgesteld, gekruisigd. Geflankeerd door twee misdadigers. Duidelijk leesbaar is het opschrift boven zijn hoofd: "Deze is Jezus, de Koning der Joden". Is dat zijn beschuldiging, zijn misdaad? Inderdaad. Daarom sterft Hij hier. Verstoten. Uitgeworpen als een boosdoener. Het opschrift is echter ook een felle beschuldiging aan het adres van Joden en Romeinen. De Joden zijn wel godsdienstig maar zien ondertussen aan hun Messias voorbij. De Romeinen, prat op hun orde en recht, maar die bij het proces om Jezus, die orde verzaken en het recht verkrachten. Op Golgotha gaat niemand vrijuit. Allen verwerpen Hem en verwijzen Hem naar het vloekhout. Ik deed door mijne zonden Hem al die jamm'ren aan.

Dit opschrift is behalve een aanklacht ook een proclamatie. In alle duidelijkheid wordt op Golgotha vermeld dat Jezus koning is, die heerst in dienstknechtgestalte door de zonden te verzoenen en de schuld te vereffenen.

Vanaf het kruis biedt Hij ons zijn vrede aan. Nu in beginsel, straks in volkomenheid. Want eens komt Hij weer. Niet meer als Kruiskoning, maar als Koning der ere. En wie zich hier aan deze koning onderwierp zal zich dan zeer verwonderen en verheugen. Want dan zal Hij regeren van de zee tot aan de zee. Zelfs de bergen zullen vrede dragen en de heuvels zich hullen in gerechtigheid.

Lezen: Mattheüs 27: 33 - 51

Uit: Bijbels dagboek "Kracht naar kruis"

44e Jaargang, no. 1232, 2 april 2021

KERKDIENSTEN

Vrijdag 2 april 2021 - Goede Vrijdag

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: GZB – zendingsechtpaar 't Hart
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 4 april 2021 - 1^e Paasdag

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. J.H. de Vree, Achterberg
1^e collecte: Open doors
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 11 april 2021

09:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom – gez. dienst met de Geref. Kerk
1^e collecte: Werkgroep Gambia
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 15 april 2021 - Dienst WZC Avondlicht

15:00 uur: Ds. H.G.W. Groot Karsijn en Ds. W.M. Roseboom

Zondag 18 april 2021 - Afsluiting winterwerk '20 – '21

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: HGJB
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

Geen zondagsschool i.v.m. maatregelen corona

Crèche:

- 4 apr: Jannieke de Bruin en Corline de Fockert
11 apr: Esther Roseboom en Gerdine Leiseboer
18 apr: Marleen Ruitenburg eb Jannieke de Bruin

Schoonmaakrooster

- 5 t/m 9 apr: Rika van Brakel en Wouda Kornet
19 t/m 23 apr: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en
Netty Pippel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

De operaties van mw. Joke Oudijk-Blom, mw. Jolisa van Zanten en mw. Ria Mannee-Kozijn zijn naar het doel van de operaties geslaagd. God dank daarvoor! Nu bidden we mee dat het ook op lange termijn effect heeft.

Mw. Mieke van de Minkelis kreeg na aanvankelijk gunstige uitslagen te horen dat er uitzaaiingen zijn gevonden. Na een korte opname in het ziekenhuis zien de dokters gelukkig perspectief met behandelingen. We bidden om zegen over het werk van de dokters en dat het gezin ervaart dat de Heere hen in Zijn hand houdt.

We hoorden in ons dorp ook van andere gemeenteleden en dorpsgenoten die een moeilijke boodschap te verwerken kregen. In het vertrouwen op de Here God, vinden we de bestemming van ons levenslot.

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven, zeker nu in de tijd dat bezoek beperkt of niet mogelijk is. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Mevr. C. van der Wal van Maren
Huis ter Leede, Eiland 1, kamer 235
4143 EN Leerdam

Dhr. L. Kornet
Het Gasthuis Gorinchem
Banneweg 61
4204 AA Gorinchem

Mw. G. van Eeuwijk-Van der Leij
verpleeghuis Lingesteyn
Lingesteynplantsoen 20,
Hornstaete Lavendelhof
4141 GH Leerdam

Verlies

Op 26 maart 2021 overleed zeer onverwacht Rudi Hobo. Wat zal hij gemist worden in zijn trouwe aanwezigheid bij moeder, familie, dorp en werk. Rudi werd geboren op 5 juli 1968. De begrafenis vindt plaats op donderdag 1 april. We wensen moeder, broers, schoonzussen, oomzeggers, verdere familie en vrienden Gods kracht toe in deze week van een moeilijk afscheid. Dat het licht van Pasen hen al tegemoet mag schijnen.

“In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.”
(Weerklank 447:4)

In het volgende kerkblad zal een kort In Memoriam staan.

Er was verdriet bij andere gemeenteleden vanwege verlies in deze weken. Hoe langer je met iemand door het leven bent gegaan, hoe meer soms iemand wordt gemist. Dat er gezegende herinneringen overblijven.

Jubileum

Dhr. Peter de Fockert en mw. Jantine de Fockert - van Horsen waren op 29 maart 25 jaar getrouwd. We feliciteren hen en allen die hen lief zijn van harte met dit heugelijke feit. Gods zegen in jullie leven: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad”

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd
10-04	G.M. Hak- van Horsen	94
20-04	mevr. M.M. Koch	92

Uit dankbaarheid I

Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het hartverwarmende medeleven dat wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, (schoon)vader en onze opa

Dirk Johannes Overheul
= Dick =

Het is voor ons een grote steun en zal een blijvende herinnering zijn.

Mattie Overheul-van Wijgerden
Corine en Arjan
Jurgen
Maureen

Uit dankbaarheid II

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten met goede wensen, telefoontjes, bloemen, fruit en alle andere attenties, die ik heb ontvangen na mijn aneurysma-operatie. Het was fijn, zoveel medeleven.

Hartelijke groet,
Ria Mannee- Kozijn

Hulp nodig in coronatijd?

Er zijn ongetwijfeld mensen die vanwege de gevolgen van het oplaaiende coronavirus hulp nodig hebben bij allerlei dagelijkse, praktische zaken. Of behoefte hebben aan contact. De ervaring van de afgelopen tijd leert dat zij vaak een beroep kunnen doen op familie, vrienden, kennissen of burens. Het is geweldig dat mensen in deze moeilijke tijd zo naar elkaar omkijken.

Toch kan het zijn dat die hulp in de directe omgeving er niet is, of moeilijk is te vinden. Dan kunnen mensen altijd een beroep doen op de kerk. U kunt dan bellen naar 0418 842 576 (Jan-Willem Boogert) of mailen naar diaconie@nhkherwijnen.nl; dan wordt in overleg bekeken op welke manier geholpen kan worden.

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte? Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).



UIT DE GEMEENTE

Bij de diensten

Paasdagen

Tijdens de Paasdagen staan we D.V. op Goede Vrijdag eerst stil bij het offer dat het Paaslam Jezus bracht aan het kruis. We cirkelen dan opnieuw om het kruis met als thema "Verzoening door voldoening". Op eerste Paasdag cirkelen we voor het laatst in de serie om het kruis en zien we de overwinning aan het kruis bevestigd door de opstanding van Koning Jezus.

Op deze morgen horen we extra stemmen om deze Koning met meer ontzag te aanbidden!

Sluiting Winterwerk

Op D.V. 18 april sluiten we het specifieke winterwerk af. (Belijdenis)catechisatie en clubs konden (online) doorgaan; er was online Bijbelstudie en een aantal keer huiskring; er waren online diensten voor Avondlicht en senioren, Open Kerkochtenden, Kringloopkas, andere momenten van ontmoeting en attentie en we begonnen met een prachtige opening van het winterwerk.

En toch wordt het opnieuw een vreemde afsluiting.

"Goed om te horen", was het jaarthema. Niet alleen wat spreekt je aan in de Bijbel, maar ook wat spreekt je tegen hoorden we bij de opening. Dat hebben we dit jaar verder moeten leren. Onze plannen moeten in de ijskast, zodat er ruimte komt voor het plan van God.

Open Kerk

De komende tijd is de kerk één keer in de twee weken op woensdagmorgen open.

U bent welkom op: 31 maart
14 april

De kerk is open tussen 10:00 en 12:00 uur voor stilte of orgelspel door Artje van Ooijen. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig.

Follow Me en Follow Me Next

De laatste keren komen alweer in zicht. Wat waren het mooie avonden. De dominee gaat in ieder geval de mooie gesprekken missen. De gemeente mag zich gezegend weten met zulke open, nieuwsgierige, gelovige tieners.

Op de volgende data hopen we elkaar D.V. nog te zien:



Follow Me (12+): maandag 12 en 19 april om 19:00 uur in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

Follow Me Next (16+): zondag 11 april om 20:00 uur in de Grote Zaal van het Kerkelijk Centrum.

Dienst Avondlicht en belangstellenden

Op D.V. 15 april om 15:00 uur is er weer een gezamenlijke kerkdienst voor de bewoners van Avondlicht en belangstellenden. Wilt u de communicatiekanalen van de gemeenten in de gaten houden om te horen of de dienst online of weer fysiek kan plaatsvinden?

Crèche tijdens de diensten

We gaan weer starten met de crèche, vanaf zondag 4 april '21. Inmiddels is er een rooster gestuurd en mogen we de kindjes weer ontvangen in het kerkelijk centrum.

Uiteraard houden we ons aan de corona maatregelen. De kindjes mogen gebracht worden als de ouders ook aangemeld zijn voor de kerkdienst. Fijn dat we hier weer mee mogen starten, we zien de kindjes graag! Tot snel.

Groetjes Leontien van Arkel



De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:

Jurrie Overheul
Familie Pippel - huwelijksjubileum
Joke Oudijk
Jolisa van Zanten
Familie Van Mourik - huwelijksjubileum



Jaarrekening 2020

De kerkenraad heeft in z'n laatste vergadering de jaarrekening over 2020 vastgesteld en goedgekeurd. Het was een bijzonder jaar, met onder meer de komst van een eigen predikant en het afscheid van kerkelijk werker Ruud Baas. Een jaar ook van weinig tot zelfs geen kerkgangers, van online-diensten en van collecteren via een QR-code. Het jaar ook waarin we in het voorjaar vanwege corona in financieel opzicht donkere wolken zagen samepakken; want wat moest het worden zonder verkoopdag en zonder rommelmarkt? Maar het werd ook een jaar waarin nieuwe initiatieven ontstonden zoals de online-draaiavond en de kringloopkas. Initiatieven die er dankzij vereende krachten voor zorgden dat ondanks alle onzekerheden die er waren en zijn, de situatie financieel toch op orde bleef. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Dank ook voor de trouw in de giften en de collecten.

Zo kon het jaar 2020 worden afgesloten met een positief resultaat van € 8.054,00. Een resultaat om erg dankbaar voor te zijn.

Wie precies wil weten waar de plussen en de minnen zaten, kan contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Henk de Bruin om de jaarrekening in te zien (henk.bruinde@upcmail.nl; of: 06 53941059).

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 31392864). Dit in verband met de bezetting van de zalen, die in coronatijd extra aandacht vraagt.

Biddagcollecte

De Biddagcollecte heeft opgebracht € 2.119,00. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze prachtige opbrengst wordt heel hartelijk bedankt. Mocht iemand nog een bijdrage willen overmaken, dan kan via:

NL42 RABO 03280 00531 of **NL10 INGB 0000 950925**

tnv hervormde kerk Herwijnen; o/v Biddag 2021

Dank voor uw medewerking.

Paascollecte

Gelijktijdig of ongeveer gelijktijdig met dit kerkblad ontvangt u een enveloppe voor de Paascollecte. Met daarin een acceptgiro en een toelichting op de collecte. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst is voor de plaatselijke Hervormde Gemeente. Dat we allemaal blijmoedige gevers mogen zijn, vanuit de geweldige opstandingsboodschap van Pasen!

Collectes

De mogelijkheid van digitaal collecteren is gestopt. Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Thuis sparen totdat u weer naar de kerk gaat, of meegeven aan iemand.
- ♦ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:
voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; tnv hervormde kerk Herwijnen; svp voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).
voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026
- ♦ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

VERANTWOORDING

Collecten

14 maart	1 ^e collecte	€	128,70	World Vision
	2 ^e collecte	€	137,10	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	133,50	Pastoraat en prediking
21 maart (bijbelvertalers)	1 ^e collecte	€	77,75	Wycliffe
	2 ^e collecte	€	77,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	88,25	Pastoraat en prediking

Ontvangen:

Via de bank € 242,00 voor de collecten voor het werk door de kerkrentmeesters (2^e en 3^e collecte).

Via ouderling Arno van der Meijden € 80,00 voor het kerkblad.

Via diaken J.W. Boogert € 90,00 (collectebonnen) voor diverse doeleinden.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Paasboodschap synode Protestantse Kerk in Nederland

In verbondenheid met onze geliefde landelijke kerk, krijgen we een Paasboodschap mee namens het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Geachte zusters en broeders,

*Midden in de dood
zijn wij in het leven...*
(lied 566)

Typeert Muus Jacobse met deze twee regels niet op treffende wijze de tijd die wij beleven? Aangejaagd door de coronapandemie, waart wereldwijd de dood rond. Wie kent geen mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden aan corona? En hoewel het vaccineren is begonnen, is het virus nog volop onder ons en zuchten we allemaal onder de knellende beperkingen.

Dit jaar vieren we de stille week en de drie dagen van Pasen in lockdown. Op gepaste afstand van elkaar. Met slechts enkele mensen in de kerk. Zonder uitbundige gezamenlijke paasjubel. Juist op deze bijzondere dagen missen we elkaar. In je eentje is het niet eenvoudig om de intensiteit van de stille week en de vreugde van Pasen te beleven.

Het lied van Muus Jacobse helpt ons misschien om de diepe en hoge tonen van deze dagen te horen. Het is opvallend dat Jacobse niet dichtte dat we in het leven door de dood omgeven zijn. Dat zou wel een juiste typering zijn van ons leven, en ook een treffende verwoording van deze tijd: het dodelijke coronavirus kan ons immers zomaar het leven ontnemen. Toch zegt de dichter het net even anders. De rauwe natuurwet van het leven, waarin de dood volop aanwezig is, keert hij om. We zijn niet zozeer in het leven omgeven door de dood, maar in de dood zijn we in het leven. Deze woorden raken aan het geheim van de stille week en van Pasen. De gedachte dat we in de dood omgeven zijn door het leven is overigens al eeuwen oud. Het was de ontdekking van Maarten Luther. In zijn tijd kon de pest je leven zomaar in een paar dagen tijd afbreken. Het wordt ook zichtbaar in de schilderijen van Jeroen Bosch, die in ongeveer dezelfde tijd leefde als Luther. De dood is in zijn schilderijen met de handen te tasten. Maar Luther keerde de frase dat we in het leven door de dood omgeven zijn, om. We zijn midden in de dood - als geestelijke typering van het leven - omgeven door het leven - door Christus, de Levende! [...]

Midden in deze lockdown maken we ons op voor een vreugdevol paasfeest. Immers midden in de dood zijn wij in het leven!

Een gezegende stille week en een vreugdevol paasfeest toegewenst!

Namens het moderamen van de generale synode,
ds. Marco Batenburg
ds. René de Reuver

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

Op biddag gingen collega ds. Edwin Groot Karsijn en ik de klassen op de christelijke basisschool langs voor een korte biddagviering. Het was heerlijk om met elkaar te zingen, ontroerend om de gebeden van de kinderen te horen en mooi om het verhaal van Nehemia over de herbouw van Jeruzalem te mogen vertellen. Als vertolker van Nehemia vroeg ik bij elke klas wie er mee wilde bouwen. In de klassen gingen dan de meeste vingers omhoog.

Ook bij groep 1 stelde ik deze vraag. Maar hier bleef het niet bij enkel de vingers omhoog. Direct stormden er meer dan twintig kleuters naar me toe die aan de slag gingen met de meegebrachte duplostenen. Het verhaal hoefde niet verder verteld te worden. Het gebeurde voor mijn ogen.

Als het zo ook gaat met de herbouw van de christelijke gemeenschap in Herwijnen, heb ik goede hoop dat er verder gebouwd kan worden. Zeker nu met Pasen de hoeksteen is gelegd:

“De steen, die door de tempelbouwers
verachtelijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.”

Ds. Wilhelm Roseboom



AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Woensdag 31 maart	10.00 – 12.00 uur	open kerk
Zondag 11 april	20.00 uur	Follow Me Next
Maandag 12 april	19.00 uur	Follow Me
Woensdag 14 april	10.00 – 12.00 uur	open kerk
Zondag 18 april	20.00 uur	Follow Me Next
Maandag 19 april	19.00 uur	Follow Me

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 19 april 2021 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

19 april	voor 3 weken
10 mei	voor 3 weken
31 mei	voor 3 weken
21 juni	voor 3 weken
12 juli	voor 7 weken



- KERKBLAD** Verschijnt éénmaal per 3 weken
- REDACTIELEDEN** Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 842576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel
- KERKDIENT OP USB** Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl
- COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS** Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925
Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
- DIACONIE** Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
- ONDERHOUDSFONDS** Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
- ADM. KERKBLAD** Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
- KERKRADIO** Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
- WEBSITE** www.nhkherwijnen.nl
- COLLECTEBONNEN** Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00